

HERFSTBLAADJE

KAMPKRANT VAN DE 43^E NHW - 15 T/M 17 OKT 2004 TE ELLERTSHAAR



ALGEMEEN

Voorwoord

Hierbij willen wij iedereen van harte welkom heten en natuurlijk een goed NHW wensen.

Ook dit jaar hebben we weer meer dan 500 deelnemers en medewerkers die de weg naar Ellertshaar hebben gevonden. De één ging rechtstreeks, de ander nam een omweg (sommigen noemen dit de toeristische route). De weersvoorspellingen zijn niet fantastisch, maar net als voorgaande jaren zal dat ons ook dit jaar niet weerhouden van een leuk weekend.

Het c-team



De Opening

Om kwart over zeven begon de opening van alweer de 43e NHW. Na enkele formaliteiten konden de presentaties van de verschillende hikes beginnen. Als eerste was daar de A-hike. Zij verhaalden over een bijzondere reis: de Peking Express! De hikeleiding had een oeroud document in handen gekregen waarin stond hoe de koppels deze bijzondere reis konden volbrengen. Eén van de belangrijke items die alle koppels bij zich moesten hebben, was een talisman. Daarmee kon de Peking Express zeker met succes worden voltooid. Het valt te hopen dat ook de hikeleiding de tocht met succes zal voltooien, want zij leken nu al enigszins in de war. Ze zeiden namelijk dat alle kinderen zich na de SLUITING moesten verzamelen....

Vervolgens kwamen de B-hikers aan het woord. Zij zullen zich tijdens dit weekend in 'Teletubbieland' begeven. De Teletubbies zijn namelijk hun geliefde molen kwijtgeraakt.

Die moet natuurlijk teruggevonden worden en daar kunnen de B-hikes natuurlijk prima bij helpen.! Hierna verscheen niemand minder dan Gemma Glitter op het toneel. Zij nodigde alle C-hikers uit met haar mee te gaan naar Hollywood. Ook ene Koos Keuring was aanwezig en hij moest een klein testje doen om te kijken hoe snel hij was. Gelukkig zat dat wel goed en konden de C-hikers vertrekken naar Hollywood.

Tijdens de presentatie van de D-Hikers werd duidelijk dat meneer Bush er de afgelopen 4 jaar niet veel van heeft gebakken. Dit kunnen de D-hikers vèl beter! Daarom kunnen ze zich vanaf heden kandidaat stellen als president van de D-hike, zodat de zaakjes hier tenminste iets beter geregeld zullen worden als in het land aan de overkant van de grote plas.

Na de voordracht van de D-Hikers verschenen er twee piraten op het toneel die beweerden Pipi Langkous te



hebben ontvoerd. De taak van de F-Hikers is om haar weer veilig thuis te brengen. Als zij nog het vereiste losgeld verdiend hebben, zal Pipi Langkous aan het einde van het weekend weer zonder gevaar terug zijn.

Vervolgens was er spanning en spektakel met de bekende tune van The A-Team. Drie dames in leren broek verschenen in het presentatieschouwspel om te vertellen waar de G-hikers, pardon Gay-Hikers, zich moesten verzamelen. Blijkbaar hadden enkele Gay-Hikers ook al een nieuwe groep opgericht, want een geheel roze: dat was nog onbekend! Even later betrad een 'heilige' het toneel.

Ook op het balkon stonden enkele 'heilige' personen. Onder aanzwellende muziek kwamen zij naar beneden en betraden het toneel. Een bekend Sinterklaasdeuntje schalde door de

speakers. Het is dus duidelijk dat de Q-hike zich in heilige sferen begeeft.

Als laatste in deze NHW-presentatie betraden twee belangrijk uitzierende mensen het podium die vertelden dat ze een nieuw en beter programma aan het ontwikkelen waren en dat alle X-hikers uitgenodigd waren om het te komen testen. Het gerucht gaat dat het iets met het bekende chatprogramma MSN te maken heeft. Bill Gates mag wel uit gaan kijken....

Goed, tot zover de opening. Hopelijk heeft iedereen een goed kamp en werkt het weer een beetje mee!



Terugblik

Op een koude oktoberavond werden vorig jaar Noordelijke Hike Wedstrijden geopend. Zo gingen alle kinderen van de A-hike op een gevaarlijke safari om als grote jagers op hele wilde dieren te jagen. Naast alle wilde dieren kwamen ze echter ook nog één heel bijzonder dier tegen. Hij liet zich omschrijven als een zoogdier met een mooie grijze vacht met rode accenten. Hij staat ook wel bekend als 'de kerstman'. Op weg van de noordpool naar alle kinderen was hij de weg kwijt geraakt (nooit een padvinder geweest zeker) en alle cadeautjes kwijtgeraakt. Het was de taak van alle B-hikers om de kerstman te helpen de cadeautjes te zoeken. Een heel andere taak was er weggelegd voor de C-hikers. Deze moesten namelijk in het kader van het thema 'Roodkapje Reloaded' koekjes naar oma brengen. Bij oma zou er een vette party gegeven worden. De bestelde band had echter een klein (=groot) probleem. Het aantal bandleden was de afgelopen tijd erg teruggelopen. Gedurende de HZN (Hike zonder naam) werden er audities gehouden om te zoeken naar deze nieuwe bandleden.

ALGEMEEN

Hierbij werd er gelet op de uitstraling, de performance en het outfit. Diegene die dit allemaal al helemaal in de smiezen hadden, waren natuurlijk Elviss Presley. Om roodkapje uit de nood te helpen besloten Elviss om bij oma op te gaan treden. Dit was voor hen een goede manier om weer in de picture te komen. Het feest werd echter wreed verstoord door onze vrienden van de G-hike. Deze waren als echte jackasses op weg om de boel flink te verstieren. Helaas had het winkelwagentje een lekke band.



Wandelend langs de kant van de weg en met een kapot winkelwagentje, kwamen ze terecht op de Q-hike die een heuse braderie hielden. Veel plezier, suikerspinnen en wat olieballen later liepen ze langs dezelfde weg verder. Daar kwamen ze een school tegen. De school voor kattenkwaad wel te verstaan, want een mens is nooit te stout om te leren. Uiteindelijk waren de leerlingen beter in kattenkwaad dan de docenten. Dit zorgde uiteindelijk voor een vreselijke ravage. Samen met de mensen van het feest bij oma en alle leerlingen van de school van kattenkwaad, kwamen de jackasses aan in Bakkeveen waar de NHW van vorig jaar gemoedelijk werd afgesloten.

Keukenadviseur adviseert; zo maak je Indiase rijst met curry

Iedereen op een NHW doet zijn stinkende best. Niet in de letterlijke zin geldt dit ook voor het keukenpersoneel.

Zij hebben dit jaar weer aardig huisgehouden in de Albert Heijn om alle NHW'ers weer van een goede maaltijd te voorzien. Voor het avondeten van zaterdag gebruikten de heren- en dameskoks een half Indiaas rijstveld. Niet mis, zou je zeggen. Maar de aardige portie uien (50 stuks) deed het halve rijstveld verbleken als een rood scoutingsoverhemd in bleekwater. Toen onze razende reporter verhaal kwam halen om zo dit geweldige stuk te kunnen schrijven, dacht hij in eerste instantie dat er zich een groot woordgemeen tussen het keukenpersoneel had voorgedaan. Drie dames huilden een ware rivier bij elkaar. Bij nadere inzien bleek de stortvloed aan tranen bij de dameskoks toch werd veroorzaakt door de halve keepwagen aan uien. Aan een avondje uit hoefde het personeel ook al niet meer te denken, daar ze 80 teentjes knoflook aan de rijst toe hadden gevoegd. Jammer voor Irma die Jan van de Fraeylema zo leuk vond.

Voor de saus bij de rijst moesten onze trouwe keukenbroeders naar India afreizen. Alleen in het land van aardbevingen en arme straatkinderen verkopen ze de beste kokos die de saus van zaterdagavond zo heerlijk karakteriseerde! De arme straatkinderen kregen een beste Hollandse Nieuwe en ons keukenpersoneel vertrok weer naar Ellertshaar om de saus verder te bereiden. Zo hadden de koks nog een leuk werktripje gehad ook! Bekomen van het avontuur in de zoektocht naar het kokos, diende de volgende spannende beleving in de keuken zich aan: het nieuwe ingrediënt.

De rijst met saus was immers af, maar dat vonden onze culinaire fijnproevers een te magere bediening voor de doorsnee-NHW'er. De koks dachten dat de gemiddelde scout, aangetast door de vele hikes en zware inspanningen, wel meer nodig zou hebben. Daarvoor stond een tweede reis op de planning. Voor wat ijsbergsla moesten Irma en Co helemaal naar, je raadt het al, IJsland. Na de kou en de ijsberen te hebben

getrotseerd, kon de terugreis naar de kampeerboerderij beginnen. Ze moesten nu echter wel opschieten; de rijst begon al haast aan te bakken! Basch van der Keuken ging voor de komkommers in de sla naar de markt op de hoek en voegde deze aan de ijsbergsla toe. Snel gooide hij nog een flinke schep suiker uit een bamboestengel in de salade en... klaar was de salade!

Ondanks de vele inspanningen van het keukenpersoneel tot dan toe, namen ze nog steeds geen genoegen met de wijze waarop het huidige maal eruit zag. De maaltijd was volgens hen nog niet 'af'. Er moest en zou nog een toetje komen. Daarvoor plaatste het keukenpersoneel de bekertjes naast elkaar op het binnenplein bij de kampeerboerderij en verdeelden de vanillevla met een brandweerslang over de bekertjes. De vanille was overgekomen met het vrachtschip uit Nieuw Guinea dat nog over was van de avontuurlijke reis die Abel Tasman ietsje eerder had gemaakt. Toen de vanillevla eenmaal eerlijk over de bekertjes was heengespoten, volgden de vruchtjes. Zorgvuldig, zwoel en romantisch sneed Hilko de blikjes met de lekkere vruchtjes open. Irma keek vol bewondering toe. Wat deed hij dat toch goed. 'Wat een man', dacht Irma vol verliefde gevoelens. Jan van de Fraeylema leek totaal vergeten. Maar ze wilde niet onder doen voor de daden die Basch van der Keuken had gesteld en pakte daarom de slagroomspruit ferm vast. Wild en vol hernieuwde passie spoot ze de bekertjes met vanillevla vol met het heerlijke zachte room.

En zo, beste lezers, werd de maaltijd vol liefde bereid die jullie zaterdagavond j.l. zo heerlijk hebben zitten te verorberen. Keukenpersoneel bedankt voor alle moeite en, zo denken wij van de krant, vraag ons de volgende keer ook mee naar India en IJsland.





Vorbereidingen

Al dagen van te voren hebben de A-hikers hun voorbereidingen getroffen. Zo moesten ze zorgen dat het logboek klaar lag. Als ze een tent meenamen, moest deze ook tip top in orde zijn. Ook hun backpack (rugzak) moest goed gevuld zijn (met snoep). Natuurlijk moesten ook de gewone dingen zoals een slaapzak, slaapmat, zaklamp, schone kleren en al dat andere spul ook meegenomen worden. Om aan de NHW echter mee te mogen doen, moest de A-hiker zich eerst inschrijven en daarnaast nog eens een koppelgenoot vinden. Wat een werk allemaal, en dat voor een weekend (altijd wel een heel leuk weekend overigens)! Na alle voorbereidingen is het nu dan eindelijk zover, op naar het 43e NHW! Het thema van dit jaars A-hike is de 'Peking Express'. Dat zal dus nog zwaar worden voor de beginnende kandidaten. . .

Wist je dat?

- De posthouders bij het mikado wel erg streng waren?
- Dat Marloes, Nadieh en Cynthia (troppeel 16) van Isis-Veendam heen en weer en ook nog verkeerd liepen?
- Dit kwam omdat zij hun eigen voetsporen aan het volgen waren?



- Dat Nick, Victor en Rense van Isis-Veendam eerste zijn geworden bij de eerste post?
- Dat Rutger, die een onbekende deelnemer is, volgens een anoniem koppel zijn arm niet echt heeft gebroken om zijn eigen tas niet te hoeven dragen (huh?)?

Op weg naar de eindstreep

Op de koude en regenachtige zaterdag werden de eerste routetechnieken toegepast. Tijdens het lopen van de route moesten de groepjes opdrachten doen bij zes verschillende posten.

Eenmaal aangekomen bij de eerste post konden er alweer extra punten verdiend worden. Zo werden er bonuspunten uitgereikt aan de groepjes die met een rugzak de trappersbaan deden. Natuurlijk was het doel om de baan zo snel mogelijk af te leggen. Wie niet snel is, moest dus slim zijn. Dit betekende dat je met de rugzak de baan af moest leggen. Omdat zo'n inspanning heel erg veel energie kost, werd bij post twee wat gegeten. Een heuse Dining Peking lag er klaar. De gepofte rijst moest met Chinese stokjes naar binnen gewerkt worden in zo groot mogelijke happen. Een amulet kon er ook verdiend worden.

Bij het grote mikadospel moesten er vijf 'Chinese' stokken gepakt worden zonder dat de overige stokken bewogen. Wie dat lukte, kreeg een amulet. Nu iedereen weer een beetje was bijgekomen van de trappersbaan en aangesterkt was door de gepofte rijst, werd er weer een zeer groot stuk van de route afgelegd. Vele kregen daardoor last van de voeten. Gelukkig voor hen dat er al snel een post in het verschiep lag. Bij die post kon rustig geschoten worden op coördinaten. Dan moest je natuurlijk wel wat raken anders kon je geen punten verdienen. Als er raak geschoten was, kreeg je een mooi chinees teken te zien. Van dat teken moest de betekenis geraden worden.



Vanwege de vele kilometers die afgelegd waren, had iedereen honger. Een eitje zou er best goed ingaan en een oosters roerbak ei al helemaal! Met het eitje moest iets creatiefs gedaan worden. Zo beleefde de Peking Express-deelnemers mooie avonturen met mikado, eitjes en trappersbanen, op weg naar de eindstreep.

De strijd gaat door

Ook zaterdagmiddag ging de grote Peking Express strijd verder. Al slenterend, rennend, hangend, zittend en ook gewoon lopend zouden de deelnemers het eindpunt gaan halen. Tijdens deze snelheidstocht kwamen ze enkele posten tegen die gedaan moesten worden voor de felbegeerde amulet. Onderweg werden de deelnemers opgehouden door een spannende post. Hier was een mini-gala (trappers)baan te vinden. De baan begon met een apenbrug, gevolgd door een paal waar ze al zittend naar de andere kant



moesten schuiven. Sommige deelnemers deden dit nog wel eens op een hele speciale manier, bijvoorbeeld ondersteboven hangend. Als laatste moesten ze dan nog op latten gaan staan en al lopend naar de overkant van de weg gaan. Een ware uitputtingsslag! Daarna snel weer verder om de tocht te hervatten. Bij de volgende post (post 6) was om 13.15 pas het de eerste koppel aangekomen. Dit koppel moest toen kimono's aan gaan doen en werden vastgebonden aan een been. Al zig-zaggend moest er om pionnen heen gelopen worden. Dit koppel deed het heel goed. De deelnemers Felicia en Maria (Zwerfers Groningen) reageerden: "het is gewoon een kwestie van samenwerken". De andere deelnemers zijn gewaarschuwd!



Wat eten we vandaag?

Elk jaar bij de NHW wordt er weer gekookt bij de A-hikers. Dat moeten ze allemaal zelf doen, zo ook dit jaar. Wat staat er op het menu bij de Peking Express? Wordt het chinees of russisch of misschien wel wat anders? Hierbij de resultaten van een avondje koken bij Peking Express: Er was een groepje die had besloten om macaroni te gaan eten. Anderen dachten dat soep met een broodje knakworst wel lekker zou zijn. Ook was er een koppel dat echt in thema ging eten; heerlijke noodles. Ook werd er aardappelpuree gemaakt met heerlijke worteltjes (dat is erg goed voor je). Als overheerlijke toetjes waren er de Breaker, smakelijke chocolademouse en ook nog fruitmouse. Maar Carolin en Dennis van de Trappers Hoogezand hadden de echte culinaire topper: een echt drie gangenmenu; Vooraf was een cup a soupje. Daarna volgde het hoofdgerecht met een grote stapel pannenkoeken. Als nagerecht aten Carolin en Dennis een heerlijk kwarktoetje. De buiken waren dus goed gevuld bij de A-hike! Lekker uitbuiken nu!



Bijzondere bonte avond

De deelnemers van de Peking Express waren na de barre tocht van zaterdag uitgeput, totaal uitgeput! Bij thuiskomst konden de deelnemers gelukkig even uitrusten en zich voorbereiden op de avond want die wordt nog lang heel erg lang. Zaterdagavond was het bonte avond. Hiervoor moeten de deelnemende kandidaten zich gereed maken voor hun stukjes, het presenteren van hun talismannen. Toy toy toy! Nadat de logboeken ingeleverd waren, mocht iedereen plaats nemen op de daarvoor bestemde stoelen. Heerlijk:

eindelijk uitrusten. Daar waren de deelnemers erg blij mee. Allereerst werden er een paar gebaren voor gedaan die een betekenis hadden. Zo betekende de handen los in de lucht dat iedereen moest gaan staan. Werden de handen tegen elkaar gedaan dan moesten de koppels elkaars handen gaan vasthouden.

Talismannen

Hierna presenteerden de deelnemers hun talismannen. Iedereen kwam aan bod. Zo waren er deelnemers met een talisman met een Chinees teken dat vriendschap betekent. Er was een draak die geluk en lef betekent. Er waren twee schelpen die ook voor vriendschap zorgden. Ook was er iemand die een eend in de pan had zitten; een echte Peking eend dus.



Tandenborstel-gevecht

De presentaties van de talismannen werden onderbroken door een uitdaging. De koppels mochten elkaar uitdagen voor een gevecht. Zo konden de ruzies, die tijdens de wedstrijd waren ontstaan, bijgelegd worden. Dit Pekingspel mochten de deelnemers elkaar uitdagen. Zij kregen dan een tandenborstel met daarop scheerschuim. Hiermee moest de tegenpartij op hun achterste geraakt worden. Dit was een heel grappig spel. Alle ruzies werden zo de wereld uit geholpen. Alle deelnemers gingen als dikke vrienden lekker slapen zaterdagavond.

Woord van de leiding

Vrijdagavond zijn we begonnen met de reis langs het spoor van de Trans-Siberische express. 's Avonds werden de koppels getest of ze de lange barre tocht wel aan zouden kunnen en werd hun kennis getest.

Iedereen was geslaagd en vandaag (zaterdag) begonnen we dan met de reis. We hadden verteld dat het een onwaarschijnlijk avontuur zou worden waarin lichaam en geest tot het uiterste getest zou worden. En niks was minder waar! Sommigen hebben aardig wat extra kilometers gelopen terwijl anderen boven verwachting snel terug waren. Tijdens de reis konden amuletten worden verdiend door kleine kans- en behendigheidsspelen te doen. Ook dit bleek best wel moeilijk te zijn. Verder werd er gegeten met Chinese stokjes, gelopen in kimono en vele andere dingen. Onderweg zijn we best veel dingen te weten gekomen over de koppels en posthouders. Zo vind Kevin Eva heel erg leuk. Er zijn twee posthouders om te kopen met proef- en geurmonsters en iemand van een koppel is er achtergekomen dat een ei en fototoestel niet samengaan in een jaszak. We zijn benieuwd wat voor dag het morgen gaat worden en wat voor wetenswaardigheden te horen krijgen. Eén ding staat vast, morgen (zondag) wordt ook weer een zware dag en aan het einde van de dag zullen we weten wie Peking express 2004 heeft gewonnen. De hike en subkampleiding.



Op naar de eindstreep

Zondagochtend was het zwaarste gedeelte voor de Peking Express deelnemers. Er moest nog ver worden gelopen naar de finish. Ook op deze dag waren er weer zes posten te doen en veel amuletten te verdienen. Zo moesten de deelnemers zelfs de hele Chinese muur aflopen. Daarna moest er over een trappersbaan worden geraced. De laatste hindernis voor de eindstreep was een smokkelroute. De deelnemers zaten elkaar flink op de hielen. Het werd een spannende en zware race. Wie uiteindelijk de Peking Express heeft gewonnen? Dat is nu nog de vraag. Kijk snel in het speciale uitslagenkrantje. Voor vanavond: slaap lekker, droom fijn over alle wilde avonturen en TOT VOLGEND JAAR!



Teletubbies



Verdrietige Tubbies

De Teletubbies zijn hun windmolen kwijt. Moeten we daar verdrietig om zijn? Ja! Hun molen bracht hen veel positieve energie. Zodra de molen draaide, kregen de Teletubbies weer veel ideeën om leuke dingen te doen. In hun hut gingen ze over het idee nadenken om het daarna met zijn allen uit te voeren. Elke keer als het één van hen lukte de opdracht uit te voeren, gingen de anderen.

Dan klaptten de Teletubbies in hun handen en zongen hun lied: "Tinky winky, Dipsy, Lala, Po, ohooo!!!" Daarom is het belangrijk dat de windmolen weer terug komt! Wie oh wie helpt?



Spannende vossenjacht!

Vrijdagavond gingen de Teletubbies op vossenjacht. De gezellige knuffels jaagden op verschillende bekende figuren zoals bijvoorbeeld Kabouter Plop. De jacht was heel leuk en lekker spannend. De vossen waren lekker op dreef en dat maakte de jacht extra leuk. Iedereen die mee deed had er veel zin. Maar het bleek erg lastig om alle vossen te vinden. Want van de 10 vossen werden er uiteindelijk maar 9 gevonden en dat maar door 1 groepje! Zij konden dus met recht tot de winnaars worden uitgeroepen. Er was van meerdere groepjes een klacht over de vossen Bert en Ernie. Zij deden zo fanatiek mee dat ze niet te vinden waren door de kinderen. De vossen die beter te vinden waren, waren Kwebbel, Lui, Tinky winky, Lala, Brilsmurf, kabouter Plop, Ernst Bobby (en de rest). Uitgeput konden de koppels 's avonds in hun zelf opgezette tent kruipen en hun oogjes en snaveltjes toe doen.

Barre zoektocht

Na een nacht vol dromen over het windmolen-mysterie gaan de Teletubbies moedig op pad. Zij trotseren de (lichte) regenbuitjes. Tijdens hun zoektocht moeten ze zeven posten bezoeken. Daar zijn aanwijzingen te verdienen. Met deze tips kunnen zoveel mogelijke verdachten uitgesloten worden. Zo kan ontdekt worden wie schuldig is aan de verdwijning van de molen.

De B-hikers werden gelijk goed wakker gehouden! Op de eerste post werden zij verrast te worden met een heuse trappersbaan. Na een lekker stuk door de bossen gelopen te hebben, belanden de lopers in het mooie dorp Schoonloo. Hier werden zij 'opgewarmd' met KOUDE chocolademelk (helaas!). Maar daar staat wel wat tegenover! Er moest een geheimschrift ontcijferd worden. Dan konden de koppels de eerste aanwijzing krijgen. Met deze tip kon Lolsmurf van de verdachtenlijst geschrapt worden. Ook al houdt hij wel van een lolletje.



Daarna kregen ze de opdracht om onderweg een lied of yell te maken. Op een latere post moest de yell op een mooie en creatieve manier uitgevoerd worden.

Wisten jullie trouwens dat de posthouders van post twee (Denise, Simone en Robbert) omkoopbaar zijn? Voor drie lollies gaven zij twee letters prijs, wel een beetje jammer hoor!

Bij post drie moesten de negen koppels via een stencil raden welke vruchten bij welk van de bladeren horen. Gemiddeld hebben de koppels twee fout gemaakt,

Dat is best goed, want de opdracht was best moeilijk!

Complimentje!

Onderweg werden er een paar mooie Teletubbies gespot. Eén koppel was verkleed als Po (de rode Teletubbie) en Dipsy (de groene Teletubbie).

De heren Mathijs en Jeroen van St. Vitus hebben thuis al uitgebreid aandacht besteed aan hun thema-aankleding. Zij hebben een verpak in de kleur van Po en Dipsy gespoten. Voor hun hoofddeksel hebben ze kippen-gaas en papier maché gebruikt. Heren, jullie zien er top uit! Ook de dames van St. Vitus (Eline en



Op hike met de Teletubbies

Op zaterdag gingen de Teletubbies heel enthousiast op hike om hun molen terug te vinden. Onderweg kwamen ze een aantal leuke posten tegen. Post één was heel spannend. De Tubbies moesten hier over een touwbrug heen. Daarbij moest ook nog over paaltjes heen worden geklommen; heel moeilijk!

Omdat nog altijd hun molen weg was, werden de Teletubbies onderweg wel weer wat verdrietig. Gelukkig was post 4 superleuk, dus daar werd iedereen weer vrolijk van. Samen met Lala en Po werd hier over kratten gelopen. Bij de vijfde post mochten de B-hikers een eindje fietsen met een Teletubbie achterop. Natuurlijk werd daarbij het Teletubbielied heel hard gezongen.



Teletubbies



Wist je dat?

- Robin en Martijn van Veendam de noodbrief hebben gevonden van groepje 6? Ze hebben de brief meegenomen om het milieu niet te vervuilen: goed gedaan!
- De tweede tip om de juiste verdachte te vinden voor ons heel moeilijk op te lossen was? De Teletubbies hadden er echter geen moeite mee!
- Wolter van de subkampleiding drie pillen moest nemen omdat hij ziek was? Hij moest wel een paar keer naar de WC!
- Robin en Martijn van Veendam thuis een Teletubbie-masker hebben gemaakt? Het masker heeft door de regen echter de eerste nacht niet overleefd. Jammer!
- Job en Mykin het volgende motto hebben: 'Het gaat om het winnen en niet om het wandelen!'?
- Bij post 7 op zaterdag een veel leuker spel werd gedaan dan eigenlijk gepland? Nu werd er met negerzonen gevoetbald. Eigenlijk zouden



er op deze post muziektunes moeten worden geraden.

- Twee meiden die hun rugzak vervoeren in kleine wagentjes heel graag de aandacht van de knappe B-hike mannen willen? Vooral Geert (subkampleiding) is heel druk in de weer geweest vannacht voor deze dames.

Jarige Job

Hoera! Op zondag is een van de posthouders van de B-hike jarig: Fedor van de Jutters - Groningen wordt een jaartje ouder. Je moet snel zijn om hem te feliciteren. Hij gaat namelijk op zondag al vroeg naar huis om dit te vieren. Veel plezier, Fedor!



Het windmolenmysterie

Op zondagmorgen is nog steeds niet precies bekend wie de Teletubbie-molen heeft gestolen. Wel hebben de deelnemers hier al hun eigen ideeën over. De koppels hebben veel aanwijzingen en tips over de mogelijke dader verdiend. Zo komen ze steeds dichter de waarheid.

Christiaan (14 jaar) van de Havik, denkt dat Gargamel de dader is. In aanwijzing 1 stond namelijk dat "Gargamel van de partij was". Christiaan heeft post 3 wel twee keer bezocht, maar dit lag natuurlijk niet aan hemzelf. Zijn eigen leiding stuurde hem de verkeerde kant op. Ook de hikeleiding had hem de verkeerde kaart gegeven. Wat een pech heeft deze jongeman!

Robin van Veendam Prometheus, weet eigenlijk zeker wie het gedaan heeft: ook hij kiest voor Gargamel. Zijn koppelgenoot, Martijn (12 jaar) verdenkt Bert en Ernie ervan de windmolen te hebben gestolen. Zij zouden namelijk jaloers zijn op de Teletubbies. Eline (bijna 14 jaar) en Liselotte (13 jaar) van St. Vitus verdenken Kabouter Plop en Co!

Wat denk jij? Hieronder volgen de aanwijzingen die tot nu toe bekend zijn:

- Kabouter Plop heeft kabouter Lui

gevraagd om de windmolen te stelen, maar zoals zijn naam al doet vermoeden was deze kabouter te lui om actief te worden en op rooftocht te gaan.

- Bert en Ernie waren jaloers, maar op wie en waarom is nog onduidelijk!

- Lolsmurf houdt van een lolletje, maar hij heet het toch niet gedaan, maar Gargamel was wel aanwezig.

De spanning bouwt op rondom de verdwijning van de molen. Hopelijk komen we er snel achter wie nu eigenlijk die mooie windmolen ontvreemd heeft.

Gemene Gargamel!

Bij de aankomst van deze geheimschriftpost werden de kinderen verwelkomd door Po (Wieb), Lala (Johnny) en Tinkky Winky (André). Deze posthouders van de Trappers Hoogezand waren thuis aan het knutselen geslagen met als resultaat 3 mooie antennes (je weet wel, die rare dingen op de hoofden van de Teletubbies). Vooral de mooi gebloemde diademen die de constructie ondersteunden, maakten indruk.

De koppels kregen een aanwijzing, alleen moesten zij eerst opzoek naar een stok van een bepaalde dikte. Waarom? Om daar de strook omheen te draaien en zo de aanwijzing te kunnen lezen. De aanwijzing was als volgt: "Ernst, Bobbie en de rest zijn op zoek naar de gestolen windmolen van de Teletubbies. Zij willen alleen maar helpen."

Dus ook Ernst, Bobbie en de rest vielen af. Het is vrij duidelijk dat er één goede verdachte was en dat de meeste kids die ook al op het oog hadden. Die gemene Gargamel toch!

Op deze post werd een koppel gespot die een superyell had. Vooral bij het afmelden was de tekst "tijd om dag te zeggen" van toepassing. Edwin & Christiaan van de Havik waren erg creatief geweest met de yell en hun themakleding. Zo sierden poppen van Lala en Dipsy de zijanten van Christiaan's muts.



Gemma Glitter



Welkom to the States!

Een klein groepje geluksvogels mocht vrijdagavond naar Los Angeles (USA) vliegen vanaf Ellertshaar Airport. Extra cool: zij werden begeleid door de fantastische Gemma Glitter. Deze zeer bekende glamourpoe gaat komende dagen met de deelnemers een fantastische tijd tegemoet in Hollywood. Natuurlijk zullen zij daar vele bekende sterren tegen het lijf lopen. Waar anderen blaren krijgen van de ruige NHW- hikes, zal deze groep zere voeten krijgen van alle party's en premiere-feesten. En wellicht wat hoofdpijn van alle champagne? Glitter en glamour dus met Gemma aan je zijde! Wat wil een mens nog meer...?



Post uit Hollywood

Tot nu toe is de NHW heel tof! Behalve dat het veel heeft geregend. Al onze spullen waren zeiknat. Mja, het is wel gezellig. -x- Marita & Lydia

De NHW is egt cool, stoer en vet. Maar je krijgt er wel zere voeten van. Onze tent is helemaal doorweekt, maar ja, daar doe je niks aan. Dus maar gewoon met een natte tent slepen. We hebben het niet koud gehad. Het stuk wat we met Marita en Lydia hebben gelopen was ook super gezellig. Groetjes, Marcel en Kas (Vaandrig Vendel- Hoogeveen).



Zwemmende held redt dansfeest!

Ben je net lekker aan het dansen, komt de discobol naar beneden. Balen voor de feestgangers in LA! Zonder discobol, geen feest op de dansvloer. Helemaal vervelend omdat de discobol in de vruchtenbowl viel. Daarom moesten de deelnemers op een luxueus jacht de bol uit de bowl gaan vissen. Hoe sneller, hoe beter. Sanne en Annekatrien (Fraeylema- Slochteren) haalden met een recordtijd van 2:51 min. de neergestorte bol binnen. Er was echter een deelnemer die nog meer opviel. Om te voorkomen dat de discobol zonk, besloot Colin Buzema (St. Vitus, Winschoten) er zwemmend achteraan te gaan. Erg moedig want de vruchtenbowl (het water) was heel koud. Door alle inspanningen van de feestgangers hing de discobol al snel weer aan het plafond: er kon weer hard verder gedanst worden!



We love you, Brad Pitt!

Wow! Sightseeing in Hollywood is toch heel anders dan in Nederland. Gemma en onze deelnemers liepen zomaar één van de leukste, knapste en hipste filmsterren tegen het lijf: Brad Pitt! Bij de Hollywood Hill zag Gemma Brad in de verte staan. Ze wilde dolgraag naar hem toe voor een handtekening en een zoen (?). Dit kon echter niet zo maar. Er lag een grote kloof tussen hen in. Via een spannende kabelbaan konden de deelnemers naar dhr. Pitt toe om te zien of hij in werkelijkheid net zo leuk was als op tv. Wat een belevenis! Met rode hoofden en kloppende harten

vervolgden de deelnemers hun sightseeing tour...op zoek naar een nieuw avontuur!

Rondtour Hollywood

Ook zaterdag gingen de uitverkoren geluksvogels door met hun tocht door Hollywood. Met behulp van een routebeschrijving gingen de koppels op pad. Uiteraard werd een bezoekje aan Hollywoodhill niet vergeten. Op Hollywoodhill staan de letters van Hollywood erg groot. Vanuit een vliegtuig zijn ze zelfs te zien. Vanaf deze heuvel is er een prachtig uitzicht op Hollywood. Gemma Glitter zag hier door haar verrekijker Brad Pitt lopen. Uiteraard kon ze zich niet inhouden en sprong ze in de kabelbaan en sjiesterde naar beneden in de armen van Brad Pitt. Aangezien Gemma de rondleiding verzorgde, hadden de lopers geen andere keuze dan haar achterna te gaan over diezelfde kabelbaan. Een aantal mensen gaven toch aan dat ze het toch wel een wilde rit vonden en een enkeling had zelfs last van gekneusde ribben, maar dat mocht de pret niet drukken. Iedereen had immers Brad Pitt mogen omhelzen.

Gemma vervolgde de tour door Hollywood en laste zo nu en dan even een tussenstop in om even tot bedaren te kunnen komen. Iedereen heeft natuurlijk een idool en sommigen willen zelfs op zijn/haar idool lijken. Dit was Gemma natuurlijk ter ore gekomen en had bedacht dat de Gemma fans zich mochten verkleden als Gemma, compleet met minirokje en haarband. Met deze kleding moesten ze dan gezamenlijk in een jutezak een klein parcours zigzaggend tussen de bomen afleggen.

Even bijtanken

Na deze toch wel enigszins inspannende gebeurtenis, was het tijd om de verloren energie aan te vullen. Gemma nam de geluksvogels mee naar een uiterst exclusief restaurant, alwaar ze mochten



Gemma Glitter



genieten van een overheerlijk kopje soep onder het motto: "have a break, darlings". Ondertussen moesten ze dan wel goed de omgeving in de gaten houden, want door heel Hollywood zijn de sterren te vinden. Zagen ze dan een beroemdheid, dan moesten ze daar een recognografische schets van maken.

Jachtenjacht

De rondleiding werd na de rustpauze in het uiterst exclusief restaurant voortgezet richting de jachthaven. Gemma was nog steeds op zoek naar een snel, flitsend jacht om de blits te kunnen maken. Echter in de jachthaven werd het al snel duidelijk dat DE discobol in het water gevallen was en dreigde ten onder gaan. Dit kon natuurlijk niet, want hoe konden ze 's avonds zonder discobol feesten. De feestbeesten moesten zo snel mogelijk de discobol uit het water halen. Dit moest helaas met een tergend langzaam vlot aangezien Gemma nog steeds geen jacht had. Aangezien het vlot erg langzaam, besloten diverse tourgangers om al dan niet met kleding het water in te springen en met gevaar voor eigen leven de discobol te redden.

EHBO

Helaas wil het nog wel eens voorkomen tijdens een rondwandeling dat er ongelukken gebeuren. Mensen die hun enkel verstuiken, of hun vingers openhalen aan scherpe voorwerpen. Gemma testte de lopers op hun kennis van de EHBO, want het is de plicht van elk mens om hulp te bieden indien er een ongeluk heeft plaatsgevonden. Gelukkig ging dit de meesten goed af.



Roltrap-ren-test

Aan het einde van de Tour wachtten ze nog de befaamde, slopende roltrap-ren-test. Met een roze helm, pols- en

kniebeschermers moesten de lopers, net als vele bekende sterren, zo vaak en zo snel mogelijk een roltrap op- en afrennen. Hierna mochten ze naar hun luxueus hotel toe gaan om daar zelf hun eten te bereiden. Emiel en René aten knakworst met komkommer, tomaatsoep, cola, chips en repen chocolade. De soep aten zij van uit de koffiekop, die ze, tijdens de rondtoer, gevonden hadden in een bushokje.

De meeste koppels aten fantasieloze noedelmaaltijden en met als toetje een overheerlijke Danootjestick.

Na dit "feestmaal" gingen de lopers weer uitgebreid feesten samen met Gemma Glitter en zakten ze door tot in de laatste uurtjes.

Handtekening jagen

Na de vliegreis naar de USA, begon het al goed. Gemma Glitter nam de deelnemers direct mee op een tour langs alle sterren om hun handtekeningen te kunnen verzamelen. Echter de sterren waren het allemaal een beetje zat en hadden zich verstopt. Gelukkig waren ze wel te vinden door hun standaardzinnetjes die ze te pas en te onpas riepen. Madonna was bijvoorbeeld te herkennen doordat ze de hele tijd haar bekendste hit zong: "Like a virgin." Ook K3 kon gevonden worden doordat zij de hele tijd "oi la lee lee" zongen. The Terminator riep de hele tijd dat hij terug zal zijn terwijl Gemma Glitter zelf niets dan "Hi darling" riep. Uiteraard was "Hit Me" - Britney ook van de partij, want die zorgt er wel voor dat ze in de publiciteit komt. Zelfs Maxima had besloten om weer positief in de persberichten te komen. Zij gaf wel een beetje af op haar man. Maxima zei namelijk de hele tijd dat Alex een beetje dom is.

Op een gegeven moment leek het wel alsof de feestgangers in The Lion King terecht waren gekomen, aangezien Pumba de hele tijd genoot van het leven met zijn levensmotto Hakuna Matata.

Uiteraard waren er nog veel meer bekende sterren zoals Jamaï (Step right up!), de kerstman (hohoho) en Marilyn Monroe (Happy birthday, Mr. President).

Na deze handtekeningenjacht was het tijd voor de feestgangers om de voetjes van de vloer te krijgen in één van de bekendste Hollywood disco's. Alhoewel de meesten het al snel voor gezien hielden, waren er toch nog een aantal koppels die tot de laatste uurtjes gezellig feestvierden.



Laatste momenten in LA

Zondag werd de rondleiding afgerond. Langs de huizen van de sterren en de bezienswaardigheden in Hollywood, moesten de geluksvogels nog wel een aantal kleine opdrachten uitvoeren. Zo moesten ze bijvoorbeeld als bodyguard communiceren met morse, want dat was natuurlijk Top Secret. Ook moesten ze met een blindspoor de spullen van Gemma terugvinden, die ze was kwijtgeraakt tijdens het volgen van Brad. Via een aantal behoorlijk ingewikkelde trappersbanen kwamen ze dan uiteindelijk toch weer bij hun beginpunt en konden ze voldaan gaan wachten op de uitslag. Have a nice flight richting Holland!!!



NHW VERKIEZINGEN



Verkiezingen

Verkiezingen! Daar draait het om dit weekend. Wat ze in Amerika kunnen, kunnen wij hier in Nederland immers beter! Uiteraard hadden de presidentskandidaten zich op tijd gemeld voor de start van hun promotiecampagne. Voortvarend gingen zij op een weg met een route, opdat zij zich als ware leiders konden tonen op het gebied van routetechnieken. Doordat het redelijk koud was geworden, waren de kandidaten erg snel op post 1. De hikeleiding ging er echter niet van uit dat, ondanks het verbod erop, de deelnemende kandidaten geen drank, drugs, vuurwerk, etc. hadden meegenomen. Op de eerste post werden de rugzakken dan ook letterlijk en figuurlijk ondersteboven gekeerd. Enkele kandidaten waren zo eerlijk, dat ze op voorhand hun illegale waren al inleverden. Van 1 kandidaat moest echter op een later tijdstip zijn rugzak nog gecontroleerd worden. Rutger van D10 had namelijk zijn arm gebroken en kon tijdens de NHW niet met een rugzak lopen. Gelukkig werd het de kandidaten op de eerste avond van hun campagne nog niet al te moeilijk gemaakt met de route, waardoor ze al snel bij de tweede post belandden. Op deze plek moesten ze hun diplomatieke kunsten vertonen. Door middel van het uitspreken en uitbeelden van diverse buitenlandse zinnen, moesten ze kunnen aantonen dat ze zonder tolk met buitenlandse staatsgasten konden overleggen.

De posthouders, Jitse, Pietjan, Menno & Mark (lid van de "stoere mannen met bergschoenen fietsclub" en lid van de Triantastam uit Assen), spraken over gezellige, doch saaie kandidaten die overwegend passieloos hun opdrachten uitvoerden. Ze waren wél weer te spreken over de omkoopogingen, die toch jammerlijk mislukten door de aangeboden waren. Drenthen hielden toch overwegend van Drentse metworst in plaats van Grunniger metworst.

Doordat de temperatuur drastisch daalde, hielden de aspirant-presidenten er flink de pas in richting de derde post.

Ook bij deze post kwamen de kandidaten erg snel binnen. Gelukkig konden ze hier de kou uit hun lichaam verdrijven door een stukje te buikschuiven boven het water. Helaas wist Myrthe van de Esdoorn de kou niet weg te houden doordat zij halverwege tot aan haar middel de plomp inging en dus met een natte broek moest doorlopen. Mervyn en Arjan van de Fivel moesten nog een woordvoerder aanstellen, aangezien niet meer hadden te vertellen dan: "ach, wij hebben gewoon de route gelopen." Op het subkamp stond er gelukkig warme chocolademelk te wachten op de lopers. Hier hadden ze de tijd om hun campagne prijs te geven. Myrthe, Thom en Reinout van de Esdoorn hadden de geweldige leus "Behoud van de Scout" om op deze wijze meer geld voor Scouting te regelen. Zij hadden zich helemaal opgedoft in een driedelig pak met aktekoffertje, welke



helemaal terroristproof was. Inge, Astrid & Myrthe kwamen met meerdere leuzen: "creativiteit, gezelligheid en snelheid is D4 zijn strijd", "wij halen de overwinning niet, de overwinning komt naar ons" en "D4 brengt geluk in Hikes". Het slotdebat moest op een latere tijd gaan uitwijzen of de overwinning inderdaad naar hun toekwam. Koppel 5 weigerden hun namen prijs te geven en waren te druk bezig om hun beveiliging op orde te krijgen. De kandidaten stonden in ieder geval een koude nacht te wachten.

Lieve subkampeiding (!?)

Zaterdagochtend werden de presidentskandidaten, na een erg koude maar comfortabele nacht, wakker met regendruppels. Van de subkampeiding kregen zij de opdracht om hun tentstokken in te leveren, opdat ze die "zwarte stokken" niet zelf hoefden mee te sjouwen. In ruil

voor deze menslievendheid van de subkampeiding moesten ze dan wel een rauw ei meenemen. De subkampeiding noemden de presidentskandidaten tegenover de pers "sukkels" aangezien ze later op de dag hun stokken weer zouden moeten terugverdienen.

Gemene subkampeiding (!?)

Na een zware dag bleven de ontberingen zich verder opstapelen op het overnachtingsterrein. Niet alleen moesten de deelnemers zelf hun eten gaan bereiden, maar moesten ze ook hun tentstokken gaan terugverdienen. Als ultieme proef hadden de subkampeiding bedacht, dat de kandidaten hun improvisatie talent konden tonen door iets te bedenken waarmee ze hun stokken konden terugkrijgen. Niets was de kandidaten te erg. Myron, Thom en Reinout van de Esdoorn likten de extreem ranzige achterraut van de auto van de subkampeiding schoon. Berry, Joost en Richard ook van de Esdoorn besloten om promotiemateriaal "permanent te lenen" en dit te geven als geschenk aan de leiding. Mark, Arnold en Rutger van Scouting Veendam zongen mee op Smells like teen spirit van Nirvana. Alhoewel de zangtalenten niet goed waren, kregen zij toch hun felbegeerde tentstokken terug.

Mark, Jaap en Annekees van de Fraeylema hielden een battlerap tegen



hun groepsgenoten Willemiek en Annaberth. Al rappende scandeerden zij de yell van de Fraylema. Hanne en Emma van de Havik voerden elkaar water. Dit lijkt op zich niet moeilijk, maar dit was wel moeilijk doordat



NHW VEKIEZINGEN



beiden geblinddoekt waren en één van beiden op de kop stond. Al met al hebben alle koppels hun tentstokken terug weten te verdienen, alhoewel sommigen wel erg hun best hebben moeten doen.

Het leven van een presidentskandidaat

Het leven van een president gaat niet over rozen. Zijn weg is bezaaid met obstakels. Dit hadden de kandidaten, na een koude nacht, erg goed door en gingen dus met frisse tegenzin op pad om hun campagne te promoten en stemmen te winnen.

Tijdens de campagne kwamen zij de diverse obstakels op hun weg tegen in de vorm van trappersbanen. Deze banen moesten de deelnemers succesvol afleggen voordat zij hun campagne konden voortzetten. Bij sommige hindernissen moesten ze, terwijl ze over allemaal "lastige dingen" heen moesten, bepalen of een bepaalde situatie echt was voorgekomen, of niet.

Uiteraard kwamen de kandidaten ook de standaard dingen van een trappersbaan tegen, die je als toekomstige president mag verwachten op een Trappershike; Een buikschuif, indianenbrug, ton-lopen en een omklappende A werden dan ook veelvuldig gebruikt in de hindernissen. Gelukkig waren deze onderdelen niet vreemd voor de campagneleiders. Zij konden dan ook de meeste obstakels met succes overwinnen.

Effe snacks!

Gelukkig was er ook een snackmoment



voor de kandidaten, want campagne voeren maakt hongerig. Natuurlijk ging dit niet zonder slag of stoot, want een president heeft uitdaging nodig om er voor te zorgen dat zijn baan leuk blijft. Natuurlijk is een hamburger echt Amerikaans en erg lekker om te eten, maar dit wordt toch heel veel moeilijker als je elkaar geblinddoekt moet voeren. Bij de meeste presidenten in spé zat er dan ook meer hamburger op en rond hun gezicht dan in de mond.

Terwijl de D-hikers luid hun campagne verkondigden, kwamen ze onderweg een behoorlijk moeilijke hindernis tegen. Een kanaal kruiste hun weg. Ze moesten en zouden met hun promotiewagens aan de andere kant komen maar in de weide omtrek was er geen geschikte brug te vinden. Dus moesten ze met een vlot het



water over. Dennis van D12 is toen erg koud geworden omdat hij besloten had om dit obstakel zwemmende te nemen. Hij verwachtte dan ook met een fikse longontsteking thuis te komen, maar dit is natuurlijk niet wenselijk, want hoe kan hij dan zijn taken goed waarnemen als hij het bed moet houden. Samen met zijn koppelgenoot waren ze echter wel goed bezig met hun promotie. Beide hadden een petje op met "D12, stem op ze!"

Eet smakelijk!

Bij het avondeten op zaterdag werd niet alleen lekker gegeten maar ook de afgelopen dag even doorgenomen. Het eten van de kandidaten was per koppel erg verschillend. Koppel 6 van de Fraylema had Albert Heyn macaroni met lasagne bolognese en lasagne verde en toe een Mona toetje met knakworsten. Zij waren echter niet echt

over de trappersposten te spreken, aangezien diverse knopen rond een boom aan het zakken waren. Zij hadden dus geen vertrouwen in hun eigen opbouwploeg. Hanna en Emma vertelden uitgebreid over de domme dingen die Hanna had gedaan. Hanna had namelijk zaterdagochtend haar das met kompas in de binnentent liggen. Daar kwamen ze pas achter toen ze het kompas nodig hadden. Zij hadden macaroni met BiFi worstjes bedacht als uiterst voedzame maaltijd.

Dennis en Gijs van de Woudlopers Kipling hadden aardappelpuree, spercieboen, gehaktballen, met als toetje een Danootje stick.

Hikeleiding: Niets noemenswaardig

De hikeleiding heeft over de zaterdag niets noemenswaardig te melden. De tocht liep vrij soepel, alhoewel er toch velen problemen hadden met het gespiegelde oleaat.

Maar alle koppels liepen goed door. Voor post 5 waren een hele hoop koppels verdwenen, maar kwamen toch aan bij post 5, om daarna weer te verdwalen. Ze waren echter wel blij dat de koppels toch allemaal het subkamp hadden bereikt.

Laatste loodjes

Het was zondagochtend toen de kandidaten zich gingen voorbereiden voor hun laatste camperonde. Vandaag moest het gebeuren! Fris ruikend en met hun tandpastaglimlach gingen de deelnemers vol enthousiasme op pad.

Via campagne-presentaties, trappersbanen en een spelletje blindemannetje, werden de toekomstige presidenten klaargestoomd voor het leiderschap. Uiteindelijk zal de tijd het moeten leren, wie er uiteindelijk President zou worden (zie uitslagenkrantje).



Pippi Langkous



Redt Pippi!

Bloed Barend en Messen Jochem hebben Pippi Langkous ontvoerd! Met Pippi uit de buurt, kunnen alle piraten nu weer vogelvrij de zeeën afschuimen. Daar moet een stokje voor worden gestoken: Pippi moet worden bevrijd! De F-hikers schieten te hulp. Zij moeten, tijdens de hike, zo veel mogelijk dukaten verdienen om Pippi weer vrij te kopen van Bloed Barend en Messen Jochem. Deze hike is iets bijzonders, namelijk een zwerfhike. Een zwerfhike is niet zomaar een hike. Je moet namelijk heel veel zelf doen. Zo was er op vrijdagavond een slaapplek voor de



deelnemers geregeld. Voor zaterdagavond moeten zij echter hun eigen slaapplek zien te regelen binnen "Takkatoeka".

Deelnemersavonturen

Zesentwintig mensen doen dit jaar mee aan de F-hike. Dat belooft wat! In ieder geval maken de dertien koppels heel wat mee. Een kleine impressie van alle avonturen van de verschillende koppels volgt hier;

Koppels 1 en 2: lopen, zwemmen en sjansen

Marianne, Nicolet, Els en Ginette (koppel 1 en 2) van Fraeylema-Slochteren hebben op de vrijdagavond alleen gelopen en geslapen. Ze zijn niet naar de vrijdagpost gegaan. Hoezo

saai?! Ze hebben het heel gezellig gehad op de vrijdagavond met Onno en Tim van de Zwervers Groningen. Op zaterdag zijn koppel 1 en 2 van plan om op een camping te gaan zwemmen plus nog veel meer leuke dingen. Verder willen de dames nog noemen dat ze de St. George uit Assen maar niks vinden (waarom is onbekend).

Troppeel 4: natte modepolitie!

Sarah, Danielle en Sander van "Droste" uit Coevorden (troppeel 4) vonden het nat weer, maar toch nog wel gezellig. Gelukkig maar!! Het troppeel vindt dat Maarten, Wilco en Jeroen van de Q-hike hele leuke kleding aan hadden, namelijk een cape met witte schortjes.

Koppel 13: verdwaald!

Vrijdagavond zijn Lieke en Charlotte van "Mensinghe Roden" (koppel 13) verschrikkelijk verdwaald. De dames hebben bij een huis aangebeld om op een kaart te kunnen kijken. Hier deed een man met een hond open. Deze man vonden Lieke en Charlotte erg eng, maar bleek achteraf wel aardig te zijn. Ze zijn zaterdag als derde vertrokken en bij de eerste post als eerste aangekomen. Onze complimenten! Bij de post hebben ze, tijdens de opdracht bij de post, een tent gespannen en vast gehouden onder aan de toren en toen de ballonnen laten vallen. Koppel 13 vindt zichzelf heel origineel. Over het winnen zijn ze het niet eens. Lieke vindt dat ze zeker weten gaan winnen en Charlotte niet. Na de post zijn ze nog 15 minuten thee gaan leuten bij een theehuisje. Ze zijn van plan om naar hun oma in Emmen te gaan om te overnachten en morgen weer verder gaan. Hierdoor missen ze deze avond tot hun spijt tosti's en chocolademelk.



Koppel 8:

gezellig met de dames en oma!

Tim en Onno van Zwervers Groningen zijn met de bus bij Tims oma op bezoek gegaan. Gezellig! Pikant detail: Tim heeft op vrijdagavond veel sjans met de dames gehad, volgens Onno.

Zwaar werk: posthouder zijn!

De posthouders hebben het zwaar te verduren bij de F-hike. Bij de post van vrijdagavond moesten de groepen met een vlot van 2 tonnen, die extreem wankel was, over water heen zien te komen.



Verkleed als piraten hebben de posthouders 3,5 uur gewacht op maar twee van de vele groepjes.

Het eerste groepje was er om 20:30u. en het andere koppel was er om 22:45u.. De posthouders hebben in de tussentijd, onder een mooie sterrenhemel, een elpee van Pippi Langkous uit 1972 geluisterd.

In de verte hebben ze nog een paar koppels in de omgeving gesignaleerd. Tevergeefs wachtend op de andere deelnemers klonken de kreten van de posthouders eenzaam door de nacht: "PIPI!!" en "F-HIKE hierheen!!". Posthouders zijn is deze avond een eenzaam bestaan bij de F-hike. Gelukkig vinden deze posthouders het wel heel leuk.



Pippi Langkous



Wist je dat?

- De F-hikeleiders het 's morgens lekker rustig aandoen?
- Er twee deelnemers zijn die op een skelter rondrijden?
- Er een hele slechte skelter is die steeds doortrapt? Erg ongemakkelijk als je lange afstanden moet afleggen.



- De vrouwelijke deelnemers continue verdwalen en telkens WEER in Westdorp terecht komen?

Zwaar werk: posthouder zijn!

Meer nieuws van de koppels

Koppel 5: thema?!?

Laszlo en Daniël van Tecumseh- Haren zijn met een student in een Renault Clio meegelift naar Gieten. Ze hebben helemaal niks gedaan aan het thema "Pipi Langkous". Hun eigen thema was belangrijker: mooie improvisatie. Laszlo en Daniel wisten vooraf überhaupt niet wat de thema van de F-hike was.

Koppel 8: mmm... lekkere dukaten.

Tim en Onno van Zwervers Groningen zijn liftend met een heel groot zeilschip in Gieten terechtgekomen, waar ze bij Tim's oma konden overnachten. Als thema item wilden ze de rode Maarten van Huizen uit Ten Boer, Groningen meenemen, maar dat is er jammer genoeg niet van gekomen. Hopelijk krijgen ze zondag heel veel straf, want die stouterds hebben alle dukaten opgegeten die ze hebben gekregen.

Koppel 7 en koppel 9:

oranje logboeken en skelters
Koppel 7 Gert-jan en Wim (Scouting Stadskanaal) en koppel 9 Sanne en Chantal (Woudlopers Kipling) zijn bij de Iberenplas terechtgekomen om te overnachten. Voor het thema heeft koppel 9 een oranje logboek in uitvoering. Het logboek is nog lang niet klaar, wat jammer nou! Sanne en Chantal hebben voor hun thema ook nog lange kousen aan en kilten. De kilten hebben ze echter uitgedaan vanwege de kou. De dames vormen het koppel met de skelters. De trapper van een van de skelters is lam gedraaid. Deze werd gesleept door de andere skelter met touw. In hun tent hebben ze een kast om alle spullen droog te houden.

Koppels 6, 10, 11 en troppel 12:

Feest bij de tenten!
Michiel van de Bevers- Lettelbert heeft vrijdagnacht een date met Pipi Langkous gehad. Het was reuze gezellig bij hem en Jonathan en Govert (troppel 12) in de tent. Samen met de koppels 6 (Emma en Lucky Luke (Zwervers-Assen), 10 (Frank en Stijn- Bevers), 11 (Nienke en Sarah- Bevers) en troppel 12 was het een chaos bij de tenten. Het was

veel te gezellig om iets aan het thema te doen. Voor koppel 10 is Stijn het menselijke logboek, als je iets te vragen hebt, beantwoordt hij het.

Koppel 1 en 2: Ware Pipi's!

Marianne, Nicolet, Els en Ginette van Fraeylema- Slochteren WAREN echte Pipi's. Gekleed in rokjes, kousen en met oranje haar lopen zij de F-hike. Er is zelfs nog een oranje logboek! Maar het oranje in hun haar is er inmiddels al uitgegaan. En ook hun rokjes hebben ze uitgedaan, omdat het te koud is! Leuk geprobeerd, dames, maar er gaat niemand boven de echte Pipi's!

Zelfvermaak

Clemence en Jacob konden vandaag lekker uitslapen. Nadat ze wakker werden nuttigden ze een uitgebreid ontbijt, inclusief ei en bacon. Alleen de warme chocolademelk ontbrak nog. Om 11 uur werden ze dan toch door de eerste 2 koppels lastig gevallen, terwijl duidelijk was gezegd dat ze rond half 3, 3 uur op het terrein moesten zijn. Nu mogen ze zichzelf gaan vermaken, een eindje verderop ver bij het terrein vandaan.

NHW testje.

Hoe goed weet jij de thema's nog uit je hoofd van dit NHW.
We geven je alvast wat hints om je te helpen in de goede richting.

1. Meisje met rood haar en vlechten: _____.
2. Iemand tot president maken: _____.
3. Allerlei kleuren: _____.
4. Een vorm van communicatie: _____.
5. Man die op andere man valt (engels): _____.
6. Trein naar het oosten: _____.
7. Vrouw die bekende Nederlanders ontmoet: _____.
8. Iemand van de kerk met een letter uit het alfabet: _____.

Van de onderstaande woorden kan je één ander woord gebruiken, welke is dat?

Ellertshaar
Boerderij
Lopen



Verwachtingen

Op een mistige vrijdagavond verzamelden de tien groepjes van de Gay-hike zich op "De Klonie". De groepen van de G-hike moeten strijden om de fel begeerde eerste plaats. Sommige deelnemers hadden geen echte themabrief gekregen, maar een brief voor de posthouders! Hoe zit dit? Er zijn binnen de verschillende groepen andere verwachtingen van de Gay-hike. Zo verwachten de dames en heren van de Fraeylema toneelstukjes te moeten doen (want het stukje van de hikeleiding liet, volgens de deelnemers, te wensen over). Maar ook is de verwachting dat de roze panties niet achterwege gelaten zullen worden. De dames van de Havik verwachten goed te kunnen slapen. Dore heeft zelfs twee slaapzakken mee! Misschien voelt een jongeman (of jongedame natuurlijk) er wel wat voor om deze slaapzak te "lenen". De vraag is wel wat voor beloning Dore hiervoor vraagt. Ook zullen de havik dames genoeg te eten hebben; verbazingwekkend is het wel dat ze zelfs meer eten dan kleding bij zich hebben. Jelle en Joup van de Zwervers Assen verwachten dat ze zullen winnen. Hun geheime wapen? Zoals op onder andere poolkamp, niks doen en gewoon wat aan rommelen,



maar wel op de eerste plek eindigen. Elk groepje heeft zich op verschillende manieren voorbereid. Zo hebben de gays uit Slochteren het omstreden blad *ExpresZo* meegenomen.

Tijdens de opening waren sommige mensen wel verbaasd over de uitgebreide aandacht voor de gay-scene. De dames van de Havik vonden het roze thema prima bij hun passen. Ook de Fraeylema vond dit een thema

waardoor zij aangenaam verrast werden. Tijdens het wachten totdat de groepjes mogen vertrekken doodden de Asserboys de tijd met bedenken van "scouting-gezegdes", zoals: twee dassen op één kussen daar slaapt de duivel tussen. De Havik-meiden kwamen bijna om van de kou en hebben geen zin in de hike omdat ze minstens één uur moesten wachten tot ze mochten vertrekken. Rianne, Lianne, Marjolijn Carolina, Sjoerd en Petra vullen de saaie tijd van wachten met een stukje typen. Zij hebben trouwens hele mooie roze themadassen gemaakt door Sjoerd's moeder.



Dringende mededeling

Dit is voor alle mannelijke piesers. De mensen moeten als ze naar de wc gaan, de deur dicht doen en op slot doen. We laten verdere details graag weg.

Groetjes Lianne, Karolina, Marjolein, Rianne, Sjoesjoe en Peetje.

Wist je dat...

- De posthouders van post 4, die een hele mooie plek in Gasselte hadden (voor de supermarkt), bij de deelnemers geen drank hebben gevonden?
- De heren Joup en Stefan (van de Zwervers Assen) zich een breuk slepen aan alle etenswaren voor hun groepje en zichzelf? Zo hebben de heren vrijdag hamburgers gegeten en zaterdag hebben ze zelfs nasi en tosti's

genuttigd. Om dit lekkers allemaal te kunnen maken hebben de heren een koekenpan, brander, tosti-ijzer en brood meegenomen in hun rugzak.

- Op post 4 EHBO verleend moest worden aan een Fraeylema dame, waar de schoenool voor de helft loshing? Met als gevolg dat deze dame hééle grote blaren had.
- Er een groepje (Esdoorn Leeuwarden) op vrijdag bij de kampeerboerderij gelijk verkeerd liepen? Ze gingen rechts in plaats van links, handig!
- En dat de dames en heren van Schout Bij Nacht Doorman uit Leeuwarden ook goed verkeerd kunnen lopen? Ze liepen een deel van de route in tegengestelde richting. Zijn zij soms van de verkeerde kant???

Contactadvertenties

Bij de Gayhike zijn nogal wat vrijgezellen. Daarom hieronder even kort wat contactadvertenties. Voor reacties kun je contact opnemen met de leiding van de G-hike.

1. Jossie (Havik) heeft een lekker ding (donker haar, sikje) gespot onder de Gay-hikers voor zichzelf. Voel jij je aangesproken? Meld je dan bij de havik.
2. Emma (die samen met haar broer Marcus de F-hike loopt) heeft de aandacht van de heren van de Zwervers-Assen getrokken.

3. Dore zoekt een leuke jongen die haar rugzak van 15 kg wil dragen. Eis: een gespierde bikkelaar, aub+ACE-
4. Irene (Havik) is single en zoekt een jongen die langer is dan zichzelf (1.60 m). Eisen: kort donker haar, mooie ogen (lieft niet bruin), mag geen boer zijn.



5. Waarschuwing voor de dames: Joup (Zwervers Assen) is een player+ACE-
6. Hanna en Emma van de Havik krijgen de groeten van de Gay-hiksters van hun eigen groep, omdat zij gaan voor de vrouwenemancipatie.



Wist je dat...

- Dat de hikeleiding verdacht lang voor het rek met alcoholhoudende dranken stond, maar uiteindelijk toch bezweek door de aantrekkingskracht van de lonkende Crispy Chips?
- De heren van de St. Vitus hun rugzakken vervoeren op twee kinderwagens? Niet alleen dit jaar gebruiken deze stoere boys deze techniek, dit is een terugkerend vervoersmiddel.
- Er een groep is met 1 heer en (eerst) 5 dames (helaas is Petra ziek naar huis), die een roze vriendjes- en vriendinnetjesboek hebben? Iedereen moet daar een leuk stukje in schrijven met een roze pen, helemaal in het Gay thema natuurlijk.
- Dat er bij de posthouders van de Esdoorn uit Leeuwarden grote verwarring heerst over de seksuele voorkeur van zichzelf en medeleiding? Sommigen komen uit de kast, sommigen zitten nog steeds in de kast. En nog weer een paar anderen roepen voor de gein dat ze uit de kast komen, maar weten zelf nog niet dat dat een hele serieuze zaak is.



Bravoure bodylanguage!

De bodylanguage van de dames en heren Gayteam werd op post 7 zaterdagmiddag eens goed getest. Er moesten een aantal pittige situaties worden uitgebeeld. Zo gaven de St. Vitus heren een beeldige uitvoering van "Een wilde nacht in het nachtleven". De G-hikers konden zich verder nog uitleven op moeilijke zinnen als "Binnenshuis ben ik altijd romantisch". Gelukkig zijn de Gayteamers niet vies van wat lichamelijke expressie. Post 7 was dan ook een van de betere posten dit weekend.

Frikandellenfeest!

Er gaat niets boven een goede frikandel! Dat vinden ook Sjoerd, Lianne en Lianne (Zwerfers Groningen/ Trappers Hoogezand). Zij aten zaterdagavond 20 frikandellen! Dit alles werd opgeleukt met een verukkelijke saus. Natuurlijk was het voorbereiden van deze voedzame avondmaaltijd een peuleschilletje voor Sjoerd. Hij leert namelijk voor kok. (De redactie vraagt zich wel af hoe het zaterdagavond in de tent van dit drietal heeft geroken).



Wist je dat:

- De Fraeylema dames de St. Vitus heren "laif" (lief) vinden?
- Lisette W. (Fraeylema) een extra lover heeft, die dezelfde naam heeft als haar lover thuis, namelijk Maarten?
- De Fraeylema een logboek hebben gemaakt van het beruchte jongerenblad "Expreszo"?
- De Gay-hike ook 2 vlotenpost heeft?
- Antonie van de Trekvogels (subkampleiding) duidelijkheid heeft geschept over de verschillende takenpakketten aan een onwetende reporter?
- De Gay-hikers nog een avondspel hebben gedaan? Welk team krijgt de bal het eerste over zijn achterlijn.
- De achtergrondinformatie mogelijk is gemaakt door de subkampleiding Antonie, Jeroen, Hanna en Michiel van de Trekvogels?

Mist er iets?

De Gayhike is een groepshike. De meeste deelnemers doen dan ook niet zozeer mee voor het thema. Het lopen in groepsverband spreekt hen meer aan. Wel hebben de deelnemers nog wat aanvullende wensen over het thema. Hier volgen een paar wensen en verlangens, gehoord bij het Gayteam:

- Er werd meer Gay-actie verwacht dan geboden.
- De Gayhike richt zich op de heren dan wel damesliefde. De G-hikers missen echter de romantiek tussen de verschillende seksen.
- Het actieve deel van de deelnemers wil nog steeds een bonte avond! Dat vraagt om een Gayteam-reunie!!!

Creativiteit

Toen we aan kwamen, waren ze druk bezig. Het eerste wat we te horen kregen, was dat het leuk en gezellig was. De post was dat je een ei door je kleren moest doen en als het ei dat overleefde dan mocht je hem bakken. Creativiteit was heel belangrijk, hoe meer punten je wilde verdienen, hoe creatiever je moest zijn.

Groep 6

Ze vonden het heel erg leuk met ze vieren, maar het thema vonden ze er gewoon bij horen. Bij post 1 gingen mensen op de grond liggen om zo fanatiek mogelijk te doen en daarmee zo veel mogelijk punten te halen. En de volgende keer deden ze gewoon weer mee.

De kritiek-post stond niet op de kaart dus het was even zoeken waar die precies zou zijn, maar dit vonden ze eigenlijk ook helemaal geen probleem. Gisteravond stond vlot varen op het programma, waarbij er ook iemand in het water gevallen is toen zijn teamleden heel hard aan het touw trokken.



Q-hike



Toespraak Minister van Informatie

Alles gaat goed. De geruchten zijn niet waar. Wij zijn de Q-hike niet aan het verliezen. Wij hebben alle posten gehad. De rest heeft helemaal niets gehad. Er vallen alleen slachtoffers aan hun kant. **GELOOF DE GERUCHTEN NIET!**

Groep 14, Q-hike
Al-Qnawa brigade

Red: De redactie en stichting NHW ontkennen elke betrokkenheid met deze brigade en wensen ook niet geassocieerd te worden met deze brigade.



Trapperen

Na een spectaculaire opening gingen de koppels en troppels op pad. Na een niet al te lange bedevaartstocht kwamen ze aan bij post 1. Bij post 1 moest je mensen kruisigen. Een kruisspijker in een blok hout koppen door middel van een hamer die op een helm zat vastgeplakt. Toen iedereen een flinke koppijn had opgelopen en na nog wat meer gelopen te hebben moesten de nog heilig te verklaren koppels een trappersbaan over.

Alsof ze nog niet genoeg hadden getrappert kwamen ze aan bij post 3, je raadt het al: nog een trappersbaan. Deze trappersbaan was zeker net zo spectaculair en overweldigend als die van post 2, maar er was toch wel een klein probleempje. Het werd kouder en natter en iedereen begon vermoeid te raken. Maar gelukkig was daar het overnachtingsterrein. Dus werden de tenten opgezet en maaltijden klaargemaakt en ze kropen de tent in om te genieten van hun welverdiende nachtrust.

Bedevaartstocht

Na een heerlijke koude nacht in een te vochtig tentje kwamen de eerste koppels aan bij post 1. Hier werd veel gevraagd van hun kunnen als bijna heilig verklaarden. Ze moesten over water lopen, wat zeer moeilijk was. De bedoeling was om over een evenwichtsbalk te lopen, toch wel lastig als je koud en nat bent van de regen en ook moesten ze hun rugzak op houden. Maar daarna hadden ze wel een probleem, hun haar zat goed in de war. Gelukkig was daar post 2. Bij post 2 moesten ze hun haren goed in model brengen bij een klein, schattig kapelletje door middel van veel gel en een enorme kam. Na vele omzwervingen kwamen de koppels bij de vierde post aan. Hier moesten de reserves aangevuld worden door middel van hosties en miswijn, niet te veel natuurlijk, want er moest nog gelopen worden.

Religieuze mededelingen

Waarde medehikers,

Wij de onderpriesters van Q13 gaan winnen, leve Q in den hooge! Quinie eleisan en gloria in excelsis que, Q akbar

Wij zijn groepje Q4. Gerard, Martijn, Mark en wij gaan vanavond nog lopen. We hebben er natuurlijk veel zin in en we gaan veel lol maken. We moeten waarschijnlijk vanavond nog veel lopen, maar dat maakt niet uit. De foto's van ons zijn natuurlijk te zien op www.martijnkors.tk



of mail naar info@nielsendom.tk
Groeten van Niels en Niels

Nielsendom

Sluit je aan bij het Nielsendom. Het geloof gemaakt door Niels en Niels van de Zwervers Groningen. Kijk op www.nielsendom.tk

Schijnheiligen

Wij zijn de drie schijnheiligen, we hebben er erg veel zin in. We doen alles voor de grote Q.

Groeten Jeroen, Wilco en Maarten van de Drostengroep uit Coevorden.

Veendammer moslims

Wij de Veendammer moslims zijn er van overtuigd dat wij dit jaar gaan winnen, dat komt omdat wij de almachtige Allah achter ons hebben.

Benzinepompgeitjes

Wij de benzinepompgeitjes, Q8 en Q5 zijn tof, maar wij zijn gruwelijk Veendam dus. Kijk ook even op www.martijnkors.tk

Niels, Bertien, Paulien en Maaikel



Boodschappen voor de Heilige Q

Wil je de liefde en hulp van de Heilige Q oproepen? Dan was je bij de tweede post van de Q-hike op zaterdag op de juiste plek. Bij het heilige altaar aldaar, lieten de deelnemers hun hartekreten en hoopvolle boodschappen aan Q achter. Enkele wijze woorden en andere uitspraken wilden de Q-hikers wel delen, zoals:

'Weet goed, wat je doet, loop deze hike niet als je er niet het heilige in ziet (Q-6 alias Esther en Wouter- Veendam)'
'Gloria in Excelsis Quo! (Q13 alias Riemer en Wouter- Scouting Emmen)'
'Wij hopen op droogte, warmte en een goede gezondheid van onze Floor (Q10 en Q11 alias Avelien, Rianne, Floor, Stefan en Anneloes- Schout Bij Nacht Doorman)'' en last but not least een simpel 'Haleloeja! van Saskia en Jeroen- Veendam oftewel Q5)'' !



hike



Kadeng

Een aantal koppels waren niet echt blij toen ze te horen kregen dat ze een paar uur moesten wachten bij post 1, want de posthouders waren namelijk verongelukt met hun auto. Gelukkig waren er geen gewonden gevallen. Dus na even gewacht te hebben konden de koppels fijn hun post doen en weer verder lopen



Bedevaartstocht II

Op post 6 stond de Spaanse Inquisitie gereed om mensen te veroordelen tot de brandstapel als ze hun taak niet konden volbrengen. Gelukkig voor de meesten overkwam dit maar 1 koppel. De koppels moesten over een trappersbaan. Dit gebeurde soms op zeer alternatieve manieren, wat niet altijd lukte. Als ze hun heilige taak volbracht hadden kregen ze de keuze uit twee routes, maar één van de twee was maar de juiste en het was aan de koppels om de juiste route te vinden. Na vele keren verkeerd gelopen te zijn hebben alle koppels toch de juiste route gevonden.

Onderweg moesten natuurlijk eerst nog wat personen heilig verklaard worden, maar dit werd tussen neus en lippen door gedaan (appeltje eitje). Na vele gebeden en momenten van vasten was daar toch eindelijk de heilige berg, maar er was wel een klein probleem: de heilige berg moest eerst nog beklommen worden. Gelukkig hadden de koppels hulp van hogerhand, conditie en spierkracht. Eén persoon van een koppel moest beneden blijven

tot de ander boven was. Eenmaal boven aan de berg gekomen moest er een zegen worden uitgebracht door middel van een waterballon naar beneden te gooien. Die waterballon moest worden opgevangen door de medeheilige (koppelgenoot) die beneden stond. Nadat iedereen gezegend was moest de bedevaartstocht voortgezet worden. Na een enorm barre overlevingstocht vol met gevaren kwamen de koppels eindelijk bij de laatste post van zaterdag. Bij deze post werden de bijna-heiligen getest op hun kunsten in de liefde. Ze veranderden gigantisch spontaan in Cupido lookalike's. En Cupido staat erom bekend mensen te beschieten met een pijl waardoor ze ontzettend verliefd op elkaar werden en nu was het dus de taak aan de bijna-heiligen om hun kunnen te testen met een pijl en boog op een ontzettend, gigantisch onschuldig blok hout (niet bepaald romantisch). Helaas was niet iedereen even goed bedreven in deze vorm van schietkunst. Toch vielen er gelukkig geen gewonden, helaas voor sommigen ook geen verliefden. Moe doch voldaan en vol met heilige gedachten gingen de koppels op pad naar hun rustoord voor zaterdag. Eenmaal aangekomen op hun rustplek moesten de bijna-heiligen eerst hun kappelletjes neerplanten en inrichten, daarna kon de maaltijd bereid worden en na een uitgebreid gebed kon er gebunkerd worden en daarna genieten van een welverdiende nachtrust. Welterusten.

Natafelen

Zaterdagavond, het is zwaar en iedereen is moe, maar iedereen is nog vrolijk. Er wordt nog wat leuks besproken over de hike: wie er volgend jaar weer mee gaat en wie niet, over insignes over de NHW. Maar natuurlijk ook over het eten: wat gaan ze eten, waar is de snackbar, enzovoort enzovoort. Terwijl zij dit met luid kabaal bespreken, liggen anderen wat te doezelen en willen erg graag slapen.

Heilig boontje?

Dit weekend was het mogelijk je heilig te laten verklaren. Een unieke kans voor de Q-hikers. Door gewoon mee te doen en de hike succesvol te volbrengen, kan men een heiligverklaring voor zichzelf krijgen. We zijn dus straks een flink aantal heilige bootjes rijker!



Schijnheilig

Wij de 3 schijnheiligen doen erg onze best voor de grote Q. De bedevaart die we lopen is zeer spannend en leuk. De ranja is bijna op en de post is zwaar. Met zijn drieën moeten we over een hindernis baan en we moeten nog veel lopen en we zijn al zo moe. Groeten, de 3 schijnheiligen.

Ark van Noach

Post 2 was de Ark van Noach. Het was de bedoeling om op een vlot beestjes te vangen en naar de overkant te brengen. Alhoewel het erg lastig was om op het vlot te komen, was het wel leuk om te doen. Ondanks dat er paar lopers een nat pak hebben opgelopen, was de sfeer uitermate goed. Gelukkig hadden de kletsboten droge en schone kleren bij zich en konden snel weer doorlopen met warme kleren om het lijf.

De derde post was wederom een trappersbaan. Het was de bedoeling om deze baan over te gaan verkleed als monnik, wat het buikschuiven niet veel gemakkelijker maakte. De meesten deden het zo slecht dat ze op de brandstapel belandden en dat was volgens eigen zeggen "niet cool". Hierna moesten ze nog weer verder lopen en ze waren al zo moe. Gelukkig was het niet meer ver lopen naar het eindpunt en konden ze eindelijk hun zere voeten tot rust laten komen en wachten op de einduitslag.



X-Hike ekiH-X

MSN talent aan de slag!

De MSN X-tra Hike gaat een poging doen het ietwat verouderde MSN-programma te verbeteren. Daarvoor heeft al het computertalent uit het Noorden van ons land zich verzameld. Onder vakkundige leiding van het MS-X projectteam (Marco en Bernard) gaan de deelnemers deze uitdaging aan. Dat belooft wat! Naast al dat denkwerk,



wordt er ook nog gehiked dit weekend. Met al dat lopen zijn munten te winnen. Munten zijn punten bij de X-hike. Gelukkig voor de deelnemers hoeft er niet gewandeld te worden met slaapzakken, tenten enzo. Da's maar goed ook, dan blijft er wat energie over om lekker creatief te doen. Succes gewenst!

Spannende posten onderweg

Op zaterdag waren er een aantal spannende posten voor de X-hikers. Bij post stond de eerste opdracht te wachten, een elegante, slecht verlichte trappersbaan. Voor velen was dit een flinke uitdaging die ook niet zonder vallen en opstaan voltooid werd. Op deze post konden de deelnemers al hun eerste munten verdienen door zo snel mogelijk met hun koppelgenoot de baan te overbruggen. Hierbij kwam niet

alleen kracht maar ook veel techniek bij kijken.

Bij de derde post moest er gegrabbeld worden. Dit hield dus in dat één iemand van het koppel in een jas ging voelen met verschillende voorwerpen. De ander mocht maar 10 vragen stellen om erachter te komen wat het voor dingen waren. Degene die moest grabbelen mocht alleen met "ja" of "nee" antwoorden. Je moest dus erg creatief en slim zijn om te raden wat het allemaal voor voorwerpen waren. Uiteindelijk bleek er een tennisbal, hoefijzer, fietsbel, pistool en een grote dobbelsteen in de jas te zitten.

Omstebeurt gingen de koppels op pad richting de 4e en meteen ook laatste post van deze avond. Dat bleek gelukkig een niet al te lange tocht te zijn, maar wel langs een hele donkere weg. Dat had wel weer iets spannends. Het was onderhand al vrij laat, toen de eersten bij post 4 aankwamen. Hier was het de bedoeling een geheim bericht te ontcijferen wat hen werd toegezonden via koplampen van de auto. Het was verontcijferd in morse, wat uit lange en korte lichtflitsen bestond. Uiteindelijk was het de bedoeling dat het woord "staatsbosbeheer" ontcijferd werd. Hierna was het lekker slapen voor alle deelnemers op het slaapterrein voor de zaterdagavond.



Moeilijke route-techniek!!!

Het is hard nadenken bij de X-hike. Het MSN-gesprek tussen Bernhard en Marco beschreef de route, die gelopen moest worden, om de volgende post te kunnen vinden. Het bleek heel moeilijk te zijn omdat er nog al wat verwarring was ontstaan door het woord 'koffie' op

de paddestoel. Bijna iedereen raakte hierdoor het spoor bijster. Hierdoor belden alle deelnemers meteen de hike-leiding op hun mobieltje. Marco en Bernard stuurde hen echter simpelweg weer terug naar de vorige post. Anderen, die dachten dat ze goed liepen, liepen in een rondje. Uiteindelijk kwamen veel koppels elkaar tegen en na een handige tip van iemand op een motor, wist iedereen uiteindelijk de weg te vinden.

Pech treft MSN'ers

Het noodlot is toegeslagen bij de MSN Xtra Hike! Zo verstapte Rowiena van de Biezenhutters uit Oosterwolde zich, tijdens het lopen. Hiermee kneusde zij haar enkel zo erg dat zij helaas op zaterdag naar huis is gegaan. Dat was



echter niet de enige pechvogel bij de X-hike. Ook bij de posthouders ging het mis; Martine en Sanderijne van de Havik-verkennerleiding hebben een ongelukje gehad met hun auto. De auto is nu behoorlijk beschadigd en de dames voelen zich ook niet helemaal fit. Heel vervelend allemaal! Hopelijk voelen deze drie pechvogels zich allemaal snel weer lekker!

Cup-a-soup puzzle

Veel cup-a-soup drinken loont! Bij een van de zaterdagposten moest er zo snel mogelijk een T gemaakt worden van puzzelstukjes. Voor sommige deelnemers was dit een peulenschil. Zij hadden thuis al eens getraind hadden met de cup-a-soup puzzel. Daarom waarom zij vanavond extra scherp en slim.



X-Hike ekiH-X

Chatters op de proef gesteld

Tijdens een nacht met extreem heftige regenval hebben de chatters het zwaar gehad. Bij enkele deelnemers was de bagage volgestroomd. Er was ook een tent met een kapotte rits meegenomen. Anderen wisten domweg niet hoe hun tent opgezet moest worden. Zij hadden daarom de buitentent er verkeerd om opgezet. De volgende ochtend konden de X-hikers konden met frisse moed op pad.

Onbetrouwbare posthouders

Bij post 1 kregen de chattende hikers hun route voor vandaag uitgereikt. Ook hadden zij hun groene kaarten bij zich. Deze kaarten kunnen op zondag voor belangrijke aanwijzingen worden ingeruild. Bij de posthouders konden ze soms ook verkocht worden voor munten, die weer punten opleverden. De deelnemers moesten echter wel over een goeie firewall bezitten want de posthouders hadden er ook wel een handje van om de munten bruutweg af te pakken. Ook werden enkele, niet te licht genomen chantagepraktijken uitgevoerd om dat groene papiertje te bemachtigen.

Muntenhandel

Niet alleen bij de posten werd er om munten gespeeld, ook onderling gingen er munten rond die verdiend konden worden door waaghalzerij. Zo hebben Bram en Rik iemand over een smalle balk bij een sluisje laten lopen in de hoop dat diegene in de sloot zou vallen. Ze kregen helaas geen waar voor hun geld.

Creatief met smilies!

Bij de tweede post werd de creativiteit van de X-hikers aangesproken door het maken van een "smiley-creatie". Hier werd een beschuitje uitgereikt die ingekleurd werd



met allerlei dingen zoals snoep, gepofte rijst en jam. Nadat de posthouders deze creaties hadden beoordeeld, werden de beschuitjes zo snel mogelijk opgegeten. Daarna probeerden de deelnemers een wijsje te fluiten, iets wat niet altijd even deftig gebeurde. Na deze fierafluiting leidde een dataspoor hen naar een volgend avontuur.

Bij post 4 kwamen de chatters bij een vervelende bug terecht. De post was namelijk gedelete van het programma. Omdat de meeste deelnemers dit niet wisten hebben zij daar enkele 10-tallen minuten gewacht, in de hoop dat de posthouders als nog kwamen opdagen. Helaas mocht het niet zo zijn en liepen ze maar verder.

Soepie!

Hierna stond het altijd aanwezige lunch post op de kaart die deze keer een heerlijke tomatensoep op het menu had staan. Op het kampeerterrein hadden de meesten ze het best wel relaxt voor elkaar. De tenten stonden nog van de vorige dag dus ze hoefden alleen maar droge kleren aan te doen. Daarna kon begonnen worden met eten koken.

De logboeken waren deze keer ook ruim aanwezig zaten een paar mooie exemplaren tussen. Zo had koppel 7 Sjoerd en Rob (Kontikihorde Hoogetveen) een ware laptop weten te bouwen in een videoband. Deze had dus een echt toetsenbord en een monitor met zelfs MSN draaien. Errug mooi! Ook was er een mobiele telefoon gemaakt van hout waarvan het schermje ingevuld was met 1 grote sms, het log. Ook deze gooide hoge ogen! Prima dag dus voor de X-hikers!

Wist je dat...

- Migael en Linda de hele tocht hand in hand liepen?
- Jan Jaap en Migael (Bever)/ koppel 9 en Jennifer en Linda (Bever)/ koppel 10 een stukje hebben gelift.
- De auto die gebruikt was op de morsepost aan het einde van de avond met een lege accu stond?
- Dat Else van de Biezenhutters bijna de gehele hike met koppel 10 heeft gelopen, zonder koppelgenote?

Gemene posthouders

Omdat een koppel op post 4 een kaart op de auto van de posthoudersters hadden laten liggen, zagen deze hun kans schoon voor een chantage-actie. De routekaart van de deelnemers moest geruild worden tegen hun groene kaart. Hier was het betreffende koppel het niet mee eens en begon een counter-aanval op de posthouders auto, die hier zeer zeker niet van gecharmeerd was. Deze chantage resulteerde uiteindelijk in een geamuseerd koppel dat liever zonder kaart verder liep dan hun groene kaart inleveren. Misschien ook maar beter zo want zij hadden de groene kaart verstoep in hun onderbroek, nu is het nog maar de vraag of een bruine kaart ook nog aanwijzingen oplevert zondag.



MSN's laatste lootjes.

Gelukkig hadden de chatters het zaterdagnacht een stuk rustiger dan de eerste nacht. Het bleef lekker droog. Na het ontbijten en het inpakken van de tent, begonnen ze aan hun laatste tocht. Onderweg kwamen ze verscheidende posten tegen zoals het sms-oefenen en het ei gooien. Bij de tweede post konden ze een lekker spiegeleitje bakken. Bij de vierde post werd hun behendigheid op het gebied van kompasschieten getest. Ook mochten de deelnemers een kleurplaat inkleuren die een geheim getal bevatte. Gelukkig was deze tocht niet zo lang en kwamen de koppels lekker op tijd aan op het eindstation. Nu is nog afwachten op de eindscores.

ALGEMEEN

O.v.v. van tiebvauten

A-Hike

1. Rebecca Kremer
Karine Böderker
Fraeylema Slochteren
2. Lotte van Houten
Valerie Vermeire
Fraeylema Slochteren
3. Lars Leferink
Jarno Klok
Drostengroep Coevorden
4. Maria Chisha
Felisha Aakster
Zwerfers Groningen
5. Carlos Castro
Jorden Jonker
Fraeylema Slochteren
6. Demian Oudman
Rudolf Roosken
Fraeylema Slochteren
7. Robbin Prins
Brian Bergsma
De Trappers Hoogezand
8. Carolien Kerstholt
Dennis Ackerman
De Trappers Hoogezand
9. Rob Kamps
Titus Mars
Fivel Delfzijl
10. Thomas Donkers
Melvin Hazelhof
Scouting Veendam
11. Arend-Jan Weinans
George Weinans
Scouting Veendam
12. Eva Dambrink
Rianne van 't Klooster
Biezenhutters
13. Lianne Groen
Sandra Hooyer
Hoogeveen
14. Gosse Bouter
Ronny Doedens
Isis Veendam
15. Marleen Wessels
Jessica Blomjous
Tineke Steenwijk
Isis Veendam
16. Loes Jonker
Cynthia Haak
Nadieh Mulder
Isis Veendam
17. Victor Eilering

- Nick Roode
Rense Spitzen
Isis Veendam
18. Rob Wiersema
Robin Parengkuan
De Voerman
 19. Kevin Staats
Steffan
Forentine Oenema
De Voerman

Hikeleiding:
Ank Doorlag
Yvonne Loois
Riekje Huisman

Subkampeiding:
Lucy Sanders
Fabian Duursma

B-Hike

1. Sanne van Opstal
Pepita Zonderop
Fraeylema Slochteren
2. Liselotte Haan
Elien Buurmeijer
St. Vitus Winschoten
3. Mathijs Hoogland
Jos Ruijing
St. Vitus Winschoten
4. Chiel Funke
Wilco Bosman
Drostengroep Coevorden
5. Mylan Sieljes
Job Brandsma
Woudlopers/Kipling
6. Alexander Pors
Steven Pietersma
Guy de Fontgalland Ter Apel
7. Bas Jan Hoogenberg
Rick Joorman
Joran de Boer
De Biezenhutters
8. Robin Panman
Martijn Bentum
Scouting Veendam
9. Edwin Bonninga
Christiaan de Kleine
De Havik Groningen

Hikeleiding:
Stienka v.d. Molen
Jung-Sook Borchers
Ellen van Dongen

Subkampeiding:
Geert Harms
Wolter Meems

C-Hike

1. Sanne Weijer
Annekatrien Huisman
Fraeylema Slochteren
2. Dirk Reinder Kramer
Symen de Jong
Marten van Essen
De Twirre
3. Marleen Holvast
Rosanne Bos
De Trappers Hoogezand
4. Emma Pot
Hilde Dijk
St. Vitus Winschoten
5. Jeanine Glazenborg
Colin Buzeman
St. Vitus Winschoten
6. Marita Everhart
Lydia Fifield
St. Vitus Winschoten
7. Roy Does
Bram van der Weide
Scouting Emmen
9. Marijke Sophie Scholma
Marlies de Lange
Woudlopers/Kipling
10. Franka Hofstra
Janneke van Essen
Woudlopers/Kipling
11. Kas Kersjes
Marcel van der Veen
Veeditim Vendel Hoogeveen
12. Maurits Spoormans
Ramon Bakker
Tecumseh Haren
14. Mariëlle Doornbos
Anne Marijn Kamps
Fivel Delfzijl
15. René de Boer
Emiel Joormann
De Biezenhutters
16. Frank Koops
Mike Monsma
Henry Schuil
Trappers Hoogezand

Hikeleiding:
Monique Zuidema
Miranda Zuidema

ALGEMEEN

D-Hike

1. Willemie Fickers
Annaberth van der Steege
Fraylema Slochteren
2. Vera Flores
Eva Meijer
Liza de Jong
Lookwide Haren
3. Hanne Klunder
Emma Helleman
Havik Groningen
4. Inge Nijboer
Mirthe Kuiper
Astrid Jager
Esdoorn Leeuwarden
5. Berry Kraayenoord
Joost te Slaa
Richard Jager
Esdoorn Leeuwarden
6. Myron Wanroy
Thom Braam
Reinout de Roest
Esdoorn Leeuwarden
7. Mark Rumpff
Jaap Pestman
Annekees Huisman
Fraylema Slochteren
8. Rutger Homan
Hans Groenhoff
Fraylema Slochteren
9. Mervyn Hoofdman
Arjan Ruiters
Fivel Delfzijl
10. Mark Hoek
Arnold Panman
Rutger Kors
Scouting Veendam
12. Dennis Hofstra
Gijs Brandsma
Woudlopers/Kipling

Hikeleiding:
Jan Erik Zuur
Bianca Kor

F-Hike

1. Marianne Moedt
Nicolet Homan
Fraylema Slochteren
2. Els Ramm
Ginette de Haan
Fraylema Slochteren

4. Sarah van Beek
Danielle Seewüster
Sander Tensen
Drostengroep Coevorden
5. Daniël A.J. Noord
Laszlo Bakker
Tecumseh Haren
6. Emma Morcus
Luuk Morcus
Zwervers Assen
7. Wim Pot
Gertjan de Jonge
Scouting Stadskanaal
8. Onno ter Sluis
Tim Dullaart
Zwervers Groningen
9. Chantal Bloem
Sanne Dijkhuis
Woudlopers Kipling
10. Frank van der Woude
Vince Driessen
De Bevers
11. Nienke Nijsing
Sarah van Duijnen
De Bevers
12. Govert te Velde
Michiel den Boer
Jonathan de Rooij
De Bevers
13. Lieke Vermeer
Charlotte Bakker
Mensinghe Roden

Hikeleiding:
Clemens Barends
Jacob Martens

Subkampeiding:
Wolter Meenis

G-Hike

1. Janneke Huisman
Martine Letserhuis
Lisette Wicherts
Peter van der Gaauw
2. Jonas Lindenhoff
Laurens Vermuë
Martin Knol
Luuk Stelder
Willem Pestman
3. Albert de Ruiters
Dennis de Winter
Edwin Barth
Johan de Ruiters

4. Thomas Bouwmeester
Maarten Kral
Sjoerd Winselaar
Petra Klinker
Lianne Boelens
Rianne Bos
Marjolein Luiken
Karolina Majka
5. Bauke Molenaar
Jos Frieman
Justin Elsinga
David de Roest
6. Joep de Boer
Jelte Hommes
Jelmer Oosterkamp
Mark Veenstra
Stefan Sjouw
Peter Huibers
7. Irene Broer
Jossie van Duinen
Jorien Roessink
Dore Broersma
Rutger Beckers
Frans Stienstrat
Pauline Eleveld
Arnold Nicolai
Sarah Dolstra
9. Chiel Duursema
Bob van Oorschot
Bob Tjaarda
Elza de Groot
10. Elise Kooi
Kitty van der Steege
Marieke van Timmeren

Hikeleiding:
Christa Knol
Anette Ottens
Janneke Houtman

Q-Hike

1. Frank Klont
Erik Erenstein
Hans Erenstein
Hunze Hikers Odoorn
2. Wilco Tensen
Jeroen Zijlstra
Maarten van Beek
Drostengroep Coevorden
4. Martijn Kors
Mark Spijker
Gerard Weinans
Veendam
5. Saskia Hanemaaijer

ALGEMEEN

6. Jeroen Kupers
Veendam
7. Esther Hoogstraten
Wouter van Netten
Veendam
8. Perry Kampen
Theo Lamberts
Veendam
9. Niels de Vries
Bertien Delker
Paulien Seewüster
Maaïke Engels
Veendam
10. Niels Wouda
Niels Niemeijer
Zwerwers Groningen
11. Avelien Nicolai
Rianne de Vries
Schout Bij Nacht Doorman
12. Anneloes Eleveld
Floor Bunk
Stefan Krikke
Schout Bij Nacht Doorman
13. Sabine Goonen
Lotte Medema
Look- Wide Haren
14. Riemer de Vries
Wouter Woldring
Scouting Emmen
15. Sivar Laat
Peter Mein
Christiaan van Harten
Casper Gras
Scouting Stadskanaal

Hikeleiding:
Benjamin Leistra
Bart Kappelhof
Rene Slagter
Arnold Koetje

Subkampeiding:
Jeroen Hommes
Michiel Lepelaar
Hanna van Wouwe

X-Hike

1. Tijmen Mol
Ralph van Schelven
De Twirre
2. Miriam Jansen
Elina Loerts
De Twirre
3. Bram van Houten

4. Rik de Haan
Fraeylema Slochteren
5. Jeremy Postuma
Maikel Wever
Zwerwers Groningen
6. Jan Peter van der Steege
Martin Kruizinga
Fraeylema Slochteren
7. Dylan Higgingson
Jos Roossien
Menkema
8. Sjoerd Poppema
Rob Kat
Kontikihorde Hoogeveen
9. Matthew de Jong
Laurens Klaassens
Hoogeveen
10. Jan Jaap de Boer
Migael Nieuwenhuis
De Bevers
11. Jennifer Drenth
Linda Wijfschaft
De Bevers
12. Fionneke Bos
Suzanne Williams
Maran Keyer
De Havik
13. Robert Boswijk
Hergen Schuringa
Scouting Veendam
14. Rowina van der Ley
Else Swart
De Biezenhutters
15. Marry Smit
Milou van der Maat
Fivel Delfzijl
16. Wiesje Westerhout
Suzanne Super
Fivel Delfzijl
17. Chris Ronde
Lex Ronde
Fivel Delfzijl

Hikeleiding:
Bernhard Bakker
Marco Lanenga



Bar

Harald Mulder
Edwin Kosmeier
Hendrik Hoving
Jan Christiaan Wiers
Rene Smit

C-team

Martijn van Ierland
Danny van Dorst
Hilda Sombetzki
André Hundt
Margriet Lepelaar
Anne van Dorst
Martin Dorst
Eddy Hareman
Maartje van Ierland

Keuken

Hilko Vennema
Jor van Diepen
Saskia van Diepen
Irma Koolhof
Brigitta Hovenga
Mischa Bosman
Bas Dorst

Opbouwploeg

Job Schepers
Kareljan Buurke
Rene Renkema
Erwin Renkema
Reinder Buurke
Niels Massink
Ger Folkersma
Sonja Hoogstra
Brenda Doorlag
Lianne Vermue
Paulina v. Bostelen
Frankjan v. Bostelen
Johan Hettinga
Richard Vermue
Lars Kruizinga
Willem Hofstede
Willem Sebastiaan Hermse
Hendrik Knol
Bram Timmer
Anke Veninga

ALGEMEEN

Posthouders

Riemer Addema
Sander Akkerman
Yvonne Ammerant
Ronald Arbeider
Wina Arendsen
Rene Barth
Danny Bierling
Afke Bodewits
André Boelens
Martijn de Boer
Sander de Boer
Tieneke de Boer
Paul Boon
Karolijn Boonstra
Eveliëne Borgesius
Anne v/d Born
Jerryt van der Born
Pier Bouwknecht
Margreke Brill
Martine Broer
Pieter Broere
Sander de Bruin
Martijn van Dijken
Matthijs Dun
Geuko Elderman
Wander Elout
Rogier Falkena
Marian Feenstra
Anke Geertsema
Chantal van Goor
Karlijn Groenland
Brechtje Haarman
Martijn Hagevoort
Anno Ham
Hendrik van Haren
Anne Marie van Harten
Robert van Harten
Diederik Havinga
John Hazenberg
Ellen Hindriks
Luuk Hoenderken
Hilbert Hofsteenge
Ger Hospers
Dolf Huls
André Hundt
Dirk Hundt
Joni Hut
Ria Hut
Thijs Jansen
GertJan Kattenberg
Marije Kattenwinkel
Marloes van der Klauw
Ronald Knigge
Arjan Kruidhof

Nienke Kruidhof
Jessica Kruit
Heijltje Kuijper
Harwin Kuntkes
Kors Kuyper
Jeroen Lamberts
Willem Jan de Lange
Denise Leidelmeijer
Simone Leidelmeijer
Ruben Loby
Mark Loeffen
Wouter Lowies
Kim Meerhoff
Mark Meertens
Peter Meijer
Mario Meijerink
Robert Menninga
Ralph van Mieghem
Elmer Moes
Ellen van der Molen
Joep Morcus
Johnny Nijland
Bert Nijwening
Christer Oosterveld
Rutger Oosterveld
Pietjan Oostra
Tialda Otter
Ivo Overbeek
Xandereine Pattiiasina
Marcel Plage
Nienke Pol
Arjan Poortman
Michel Pots
Sanne Raap
Kersten van Reeken
Jitze Rienks
Sarah van Rijn
Annemiek Rolvink
Martijn Ruijgers
Niels Ruiters
W. Sanders
Marc Schaap
Gerben Schat
Geert Schoemakers
Robert Scholte
Vedor Schot
Fennie Schuil
Wieb Schuil
Berend Slagter
Ineke Sloots
Ingrid Sterringa
Eloise Suiveer
Folkert Swart
Max Tack
Frank Terpstra
Sieneke Toering

Erik van der Veen
Richard Veenendal
Maarten te Velde
Werner Veldman
Lisette Vleeshouwer
Sietze Vliem
Nienke Voorin't holt
Enrico de Vries
Jos de Vries
Alwin Warringa
Ewout Warringa
Harmen Warringa
Christiaan Water
Marcel v/d Werf
Menno Wester
Sarina Westerbaan
Bert Wever
Jasper Wever
Roel Wever
Jeroen Wiegman
Edwin Wietzes
Ronald Wietzes
Y. Wijchers
Stefan Wildeman
Gerliene Zwama
Melanie Zwama
Ard



ALGEMEEN

Herfstblaadje online

Heb je geen Herfstblaadje en/of puntentelling kunnen bemachten?

Heb je ze wel gekregen, maar ben je ze kwijtgeraakt? Heb je liggen worstelen in de modder en zijn ze nu te smerig om vast te houden? Wees niet getreurd, op

<http://www.stanleystam.nl/> kun je maximaal 1 week na de NHW het Herfstblaadje en de Puntentelling online terugvinden. Ook van 2001, 2002 en 2003 kun je de krantjes online terugvinden.

Met pinksteren wordt dit jaar voor de 75ste keer het Noordelijk Pinksterkamp gehouden. De Pinksterblom viert dan haar 50ste editie. Van een aantal voorgaande jaren kun je ook de Pinksterblommen online terugvinden op

<http://www.stanleystam.nl/>



Gefeliciteerd

Bernhard Bakker, hikeleiding van de X-hike, was 16 oktober 2004 jarig en bereikte de respectabele leeftijd van 26 jaar. Bij dezen willen de leden van de Stanleystam (de krant) Bernhard van harte feliciteren en hopen dat hij een erg leuke verjaardag heeft gehad met veel cadeautjes en taart.

“Hij leve hoog, hij leve hoog. Hij leve hoog, hij leve hooog. Ja hooog. Ja hooog. Hij leeeveeeee Hoooooooog. Hij leve hoog.”

Voornawoord

Ookeen nawoordje hoort erbij, alleen kan deze natuurlijk nooit echt na het NHW geschreven worden. Het krantje komt om 16.00 uur en dan zijn nog niet alle deelnemers en posthouders terug op de kampeerboerderij. Kortom dit nawoordje is eigenlijk een voornawoordje. In het nawoordje is het gebruikelijk dat iedereen wordt bedankt, dus bij dezen iedereen bedankt voor zijn of haar of hun inzet. Het eten was weer lekker, de bar weer gezellig, de opgebouwde posten weer klasse, de hikes weer leuk, de subkampen weer tof, de medewerkers weer sympathiek, de deelnemers weer lekker fanatiek en het krantje weer cool (vooral dat laatste). Ook de medewerking van de diverse instanties werd weer zeer gewaardeerd. SBB, Natuurmonumenten en de eigenaar van de kampeerboerderij.

Gevonden!!

Zoals elk jaar blijft er na het NHW het nodige achter. Een kleine greep uit het verleden: matjes, tenten, toilettassen, stoelen, slaapzakken, diverse kledingstukken, borden, mokken, bestek, veldflessen en nog diverse andere kleine dingen. Als iemand iets mist kan hij tot 4 weken na het NHW contact op nemen met Martijn van Ierland op telefoonnummer 0598-432829.

Hierna gaat alles naar de vuilstort. Zin in meer actie? Ga dan ook naar de poolhike 17/18 en 19 december, In ieder geval iedereen weer bedankt voor de medewerking en tot op het volgende NHW
Het C-team, Maartje, Andre, Magriet, Hilda, Anne, Danny en Martijn.

Met gepaste trots presenteert de Stanleystam, van Scoutinggroep “De Zwervers”, het Herfstblaadje van de 43ste NHW. Elk jaar is het weer een hele klus om voor jullie een complete krant te maken met een minimale bezetting. Ondanks de stress en de overkombare moeilijkheden vonden wij het een hele eer om voor jullie het verslag van de NHW, editie 2004 te maken. Dit jaar hadden wij daarvoor nodig:

- | | | |
|------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| - 1.100 A4 kleur | - 14.000 A4 wit | - 1.300 nietjes |
| - 2 elektrische nietmachines | - 30 mastervellen | - 1 P4 2,8 GHz PC |
| - 1 P3 800 MHz PC | - 3 P1 200 MHz PC | - 3 17 inch monitor |
| - 1 15 inch monitor | - 1 18 inch TFT monitor | - 1 Pocket PC met GPS |
| - 1 digitale camera | - 1 HP Laserjet 5P | - 1 HP 2300c Scanner |
| - 1 Linksys router | - 1 8-poorts HUB | - 0,419 KM netwerkkabel |
| - 2000 MP3tjes | - 38 liter koffie | - 4 liter thee |
| - 1 l melk voor de lay-outer | - 50 barkaarten | - 3 dozen pijnstillers |

Wij:

- Jelle Aitink
 - Mayla Bartelink
 - Jan-Willem M. Beck
 - Martijn Bijholt - Liesbeth Blommert - Christian Buitenkamp - Thomas Evenhuis
 - Raymon Geurts - Kasimir Hagendoorn - Marloes van der Klauw - Jan Niemeijer
 - Mark Oldenhof - Ruben Postma - Wiebrand Rondhuis - Siebrand van der Wal
- hopen jullie volgend jaar weer van dienst te zijn!**

