

HERFSTBLAADJE

KAMPKRANT VAN DE 44^E NHW - 21 T/M 23 OKT 2005 TE BAKKEVEEN

NHW 2005
TE BAKKEVEEN
DOELT:

LEUKE,
GEZELLIGE,
ACTIEVE

SCOUT m/v
(laatst maand)

u
a
u
u
u
u
u



ALGEMEEN

Hallo allemaal,

Van harte welkom in het mooie Bakkeveen. Al zat het weer niet mee, we hebben op het moment dat we dit stukje schrijven een droge dag achter de rug. Zelfs een fotograaf van Scouting Nederland heeft de reis naar het noorden ondernomen. Met wederom ongeveer 500 deelnemers en medewerkers blijft de NHW weer een groot succes! Helaas is dit jaar de G-hike niet door gegaan door gebrek aan deelname. Dus volgend jaar allemaal massaal naar de G-hike!! Wij hopen dat jullie allemaal een leuk en droog weekend hebben.

Het C-team.

Opening

Iets later dan gepland, maar precies op tijd begon de opening van de NHW. Het regende een klein beetje. Er waren wat problemen met de stroom, maar niets kon de pret drukken. Vanuit de trailer werden alle thema's van de verschillende hikes gepresenteerd. Voor de a-hike is het thema dit jaar de planeet Wally-Wally. Op Wally-Wally gaat alles in omgekeerde volgorde, dus de regen gaat daar omhoog. Hierdoor is er op Wally-Wally grote droogte ontstaan. Dus zijn deze buitenaardse wezens ons komen bezoeken om regen meer naar huis te nemen.

Surfers en Jetix

De b-hikers zijn verzeild geraakt in televisieland, om precies te zijn in Jetixland. Alle figuren uit de wereld van de tekenfilms kwamen voorbij. De chicks van de c-hike zijn echte surfers. Zij zullen met de deelnemers van de c-hike dit weekeinde het zomerse surfgevoel hebben.

Bush en musketiers

Dat in Bakkeveen de luxe van de grote stad ontbreekt, is wel heel duidelijk bij de d-hike. De hikers zullen zich dit weekeinde als bobo's door de Bakkeveense bush heenworstelen. Dit terwijl de f-hike zich juist afspeelt in het Parijs van de achttiende eeuw. Kardinaal Richelieu wordt opgejaagd door de drie musketiers, die

hem willen straffen voor zijn ontvoering van de lelijke koning.

Champagne en media

Is de ene hike verstoken van alle luxe, bij de q-hike weten ze wat het goede leven is. Nadat de leiding per helikopter was aangevoerd, ontpopten zij een enorme fles Moët. Als laatste hoorden we de advertentie die Castor Media had geplaatst. Zij zijn op zoek naar presentatietalent en hopen dit te vinden bij de x-hike.



Terugblik

Vorig jaar was het koud tijdens de 43e NHW, maar het was zeker geslaagd. De A-hikers reden mee met de Peking Express. Ze moesten allerhande zware beproevingen doorstaan voor een fel begeerd amulet. Het bleek achteraf een zware, doch succesvolle missie. De Teletubbies (B-hike) waren hun windmolen kwijt en daar waren ze erg verdrietig om, want die windmolen bracht positieve energie. Uiteindelijk bleek de gemene Gargamel de molen te hebben. MSN was het thema bij de X-hike. Het doel was om het ietwat verouderde programma te updaten. Door alle chats uit het Noorden uit te nodigen zijn ze tot een uitstekende update gekomen. Gemma Glitter (C-hike) stond vorig jaar in Los Angeles de uitverkoren scouts op te wachten op het vliegveld om hen een rondleiding te geven. Hollywood was het uiteindelijke reisdoel en van alle celebrities werd een handtekening gescoord. Uiteraard is een NHW niets zonder verkiezingen. Vorig jaar waren dat de Amerikaanse presidentsverkiezingen. De in geldnood zittende Bloed Barend en

Messen Jochem hadden geld nodig en namen Pipi Langkous in gijzeling. Door veel dukaten te verdienen hebben de F-hikers uiteindelijk Pipi vrij kunnen kopen. De vele gays (G-hike) die Nederland telt, waren bijeengekomen om de verkiezing van gay team van het jaar bij te wonen. Door de Q-hike bood elk kruispunt kans op een zaligverklaring.

Gezocht: stoere posthouders!

Posthouders? Ja, die gezellige, gekke, leuke en soms strenge mensen langs de routes. Ze worden, voordat ze op jullie worden losgelaten, zorgvuldig geselecteerd en getraind. Een klein onderzoekje naar verschillende soorten posthouders leidt tot een vreemde ontdekking! Je zou verwachten dat bij een stoere hike als de trappershike bikkels van posthouders zitten. Bij een verwentocht, zoals dit jaar de decadente Qhike, zitten meer de luxe paardjes langs de route. Dit laatste klopt zeker! Zo gaan Sietse en Marcel- Jutters Groningen- niet zonder twee fauteuils, een DVD-speler en Senseo op pad voor de Qhike. 's Morgens slapen ze lekker uit en tuten daarna uitgebreid in het washok. Vervolgens op zoek naar de binken van de stoerdere hikes. Van die ruige types, die heel vroeg ongewassen wegstormen om de deelnemers ruw over de galabanen te brullen. Lang gezocht en rondgevraagd maar: ZE ZIJN ER NIET! Heb jij ze soms gezien? Of voel jij je als stoere posthouder nu tekort gedaan? Laat dan wat van je horen, want je word gemist!



WWWpunt

Even foto's kijken? Chatten met die leuke dame van de A-hike?

Op zoek naar het geheime recept van de gehaktballen van de keuken?

Surf snel naar:

www.noordelijkehikewedstrijden.nl!

De wizzkids van het C-team hebben een supersite gebouwd. Dus na de lekkere douche en de knuffels van paps en mams, kruip snel achter de pc voor het forum, de chatbox en al het hot news dat je niet op de posten hebt gehoord!



Opbouwploeg

Ze zijn overal tegelijk te zien. De stoere jongens en meiden van de opbouwploeg (Fraeylema) die op de trekkers rondbroezen om posten razendsnel, doch arbo-technisch veranderd, op te bouwen. Voor een trappersbaan draaien zij hun hand niet om, want in een hand omdraai staat er een complete hindernisbaan hoog in de bomen, of zorgen zij ervoor dat je over het water kunt met een uiterst stabiel vlot. Dat er mensen dan toch te water gaan (met kleding en al) hebben die mensen toch echt aan zichzelf te danken.

Gewapend met een aantal trekkers, vijftig kilometer touw, 2000 pionierpalen creëren zij magnifieke bouwwerken. En ze mogen daar best trots op zijn, want het is altijd weer een hele prestatie om op tijd de posten op te bouwen, maar ook af te breken.

Hun pièce-de-résistance is altijd de galabaan. Hierin worden nagenoeg alle mogelijke knooptechnieken, sjarlijnen en hindernissen gebruikt, om het de



koppels zo lastig mogelijk te maken om van A naar B te komen. Een beetje Scout laat zich natuurlijk niet kennen en bedwingt deze bijna onneembare hindernis binnen een half uur.

Als je denkt dat deze banen extreem gevaarlijk zijn, dan heb je het toch goed mis. Van te voren wordt er een Risico Inventarisatie gemaakt en wordt er gekeken naar alle mogelijke fouten, zodat deze van tevoren vermeden kunnen worden. Dit is sinds een aantal jaren verplicht dankzij de ARBO-wet. Ondanks deze bureaucratie lukt het de opbouwploeg toch ieder jaar weer om op tijd alles geregeld te hebben. Kom je dus een keer iemand tegen van de opbouwploeg, feliciteer dan hem/haar met deze geweldige prestatie!

Parkeerbeheer

Het parkeerteam is verantwoordelijk voor het parkeerbeleid op en rondom het terrein. Dit team werkt achter de schermen altijd hard door! Ze beginnen vrijdags al vroeg met overleg met de eigenaar en de burens. Uiteraard willen de overburens niet dat er in hun tuin wordt geparkeerd. Verder leidt het team alle ouders, opa's en oma's naar een parkeerplaatsen buiten het terrein. Dit gaat vaak onder protest van de deelnemers die gebracht worden. Zo moeten ze al een heel eind lopen, terwijl ze nog een heel weekend lopen voor de boeg hebben. Door niet teveel auto's op het terrein toe te laten, wordt het terrein om de boerderij niet helemaal kapot gereden. Al is hier op zondagmiddag weinig eer meer aan te behalen. Door de regenval is het hier een flinke modderboel geworden.

Kwijt, kapot, opgegeten

Stel, je bent ergens tussen de sluiting en je huis het prachtige Herfstblaadje kwijtgeraakt. Of je broertje heeft hem in een woedeaanval kapotgescheurd. Of de hond heeft hem samen je huiswerk opgegeten. Wees dan niet getreurd; de Stanleystam plaatst al haar edities sinds een aantal jaar online op <http://www.stanleystam.nl/>. Tevens vind je op deze website de Pinksterblommen, die ook elk jaar, tijdens het Noordelijk Pinksterkamp, door de Stanleystam gemaakt worden. Zelfs de hele oude blommen kun je hier vinden.

Ga dus snel naar:

<http://www.stanleystam.nl/>.

Blikje op het vuur

Zoals sommigen van jullie misschien weten, is er vorig jaar een ernstig ongeluk gebeurd op NHW. Een groepje jongens en meiden wilden zien wat er met een gesloten blikje knakworsten gebeurde, wanneer je dit opwarmt op een gasbrandertje. Helaas klapte het blikje uit elkaar en stukken hiervan kwamen in iemands oog terecht. Het gevolg is dat hij nu bijna niks meer kan zien met dit oog. Gelukkig gaat het nu wel weer goed met hem en is hij gewend aan het kijken met één oog.





WALLY WALLY



!MO DREEKREV

Waarschijnlijk is het jullie, aardbewoners, al opgevallen. Er zijn aliens aanwezig op dit NHW. Deze spacemonsters komen van de planeet Wally Wally. Ze zijn hier niet zomaar, ze zijn hier met een doel. Wees gerust, ze gaan ons niet ontvoeren en ontleden. Nee, ze hebben een andere reden! Op Wally Wally gaat het leven net iets anders dan hier op aarde. Alles gaat daar in de omgekeerde wereld. Als iemand hier bijvoorbeeld 'hallo' zou zeggen, zeggen de Wally Wally's 'tot ziens!'. Zo is een saai "patatje zonder" juist op die gekke planeet een waar feestmaal. De regen komt op aarde met bakken uit de hemel maar daar stroomt de regen omhoog! Je zou denken dat dat heel fijn is omdat je zo niet nat wordt. Op Wally Wally is dat juist een groot probleem. Ze zitten nu zonder water. Als er niet snel meer water komt, dan droogt de hele planeet uit. Op aarde is gelukkig genoeg water, ook voor de Wally Wally planeet. Dus nu moeten deze aliens nog een manier vinden om het mee naar huis te nemen om zo hun volk te redden.



Vrijdagavond

Om 18:00 uur zijn we aangekomen bij de kampeerboerderij. En om 19:15 was de opening. Ons thema is Wally Wally. We doen alles andersom. Later kregen we de tochtechnieken door nemen. Toen gingen we nog een spel doen en kregen we nog chocolade melk. Daarna gingen we naar bed. Van José en Maartje, Scouting Stadskanaal

Gefopt!

Jelle en Stefan, koppel 4 (Fivelgroep Delfzijl), jullie zijn beetgenomen! Vrijdagavond stonden deze heren vlak voor het slapen gaan uitgebreid hun tanden te poetsen. Tot ze werden benaderd door een viertal NEP-posthouders. Er werd hen verteld dat zij op deze laatste post bonuspunten konden verdienen met hun tandenborstel. Jelle en Stefan waren erg in hun nopjes met deze extra punten.



Zij showden met veel plezier hun mooie borstels. Met hun andere toiletpullen (shampoo, gel, etc.), netjes omgespoelde bekers en dezelfde pyama's probeerden ze extra punten binnen te slepen. Wat een fanatieke jongens! Helaas mannen, we hebben jullie een beetje voor de gek gehouden! Wij waren niet van de A-hike maar van het krantje. Wij mogen geen punten geven maar we vinden wel dat jullie ze zeker verdiend hebben! Ga zo door!

De omgekeerde wereld

"Doei! Wij zijn 'niet' 'nafets' en 'ellej'. Wij moesten heel 'laat' op voor de 'niet' hike. Wij waren "helemaal" goed gelopen. Onze "niet" subkampeiding is: "ycul" en "naibaf". Wij zijn "niet" onze vlag verloren. "Hallo, "nafets" en "ellej van niet Fivelgroep Eeemsmond Delfzijl.

Wally Wally bikkels!

Dat een hike lopen lastig kan zijn, wisten we al. Voor de Wally Wally bewoners is het helemaal moeilijk om de route vlekkeloos te lopen. De kaart moest namelijk eerst worden omgetoverd naar de omgekeerde wereld. En ja, daar kan het wel eens fout gaan. De zes meiden van de Fraeylema en de Bevers gingen dan ook de verkeerde kant op. Na maar liefst VIER(!) uur ronddwalen, vonden ze gelukkig het goede pad weer. Wat een doorzettingsvermogen, dames! Onze complimenten!

Op zoek naar...

De bewoners van de planeet Wally Wally moesten vrijdagavond vlaggen zoeken in de stromende regen. Hierna kregen zij uitleg over de verschillende hike-technieken hier op aarde. Zij vonden de geschreven route het moeilijkst van alles. Op Wally Wally wordt er van rechts naar links gelezen en ook nog van onder naar boven. De makkelijkste route was de bolletje-pijltje route. Daarna was het eindelijk tijd om naar bed te gaan. Het was toch wel een vermoeiende dag geweest: eerst een hele reis naar aarde, dan een slaapplek zoeken en dan al die moeilijke routes!





WALLY WALLY



De zoektocht begint

Na een goede nachtrust en een stevig ontbijt gingen de bewoners op pad. De route was door de aardbewoners geschreven en dat bleek dus nogal lastig voor de Wally Wally bewoners. De eerste post moesten ze laten zien hoe ze iemand nadeden. Wel omgekeerd natuurlijk. Bij de tweede post werden ballonnen geschoren. Daarna werd geoefend met het kompas. Hiermee moesten ze bekertjes vinden die verstopt waren. Van al dat wandelen kregen ze wel honger.



Pannenkoeken Power

Gelukkig kwam er nu de post met 'pannenkoeken bakken.' Eén van de bewoners van Wally Wally was vergeten dat hij op aarde was en begon dus keurig met eerst de suiker op de omgekeerde pan te doen. Daarna deed hij het beslag er op en vervolgens de boter. Het zal misschien op Wally Wally lekker smaken, maar op aarde viel het behoorlijk tegen. Voldoende aangesterkt kon men naar de volgende post. Daar werden ze geblinddoekt en langs een touw geleid. Aan het touw hingen verschillende spullen zoals een duikbril, een bekertje, een blikopener, denneappels, een koffiefilter en een kerstmuts. Gekke spullen hebben ze op aarde, toch?

Verven met je...?

Na weer een poosje gelopen te hebben, kwamen ze bij een post waar ze creatief met verf moesten zijn. Er werden bladeren, neuzen en haren geverfd. Ook de kinnen en ellebogen ontkwamen niet aan een kleurtje. Aan het einde van de zeer vermoeiende tocht moesten ze nog laten zien hoe goed hun evenwicht was. De trappersbaan werd in uitstekende tijden gelopen.

Verdwaald?

Toch bleek dat de bewoners van deze planeet niet zo slim zijn. Wat je vooral, volgens hen, niet moest doen is je strippenkaart aftekenen

en de route volgen die je meekrijgt. Er waren vijftien groepjes van twee personen. Als er twee goed hebben gelopen, dan is het veel. Het kan natuurlijk ook zijn dat de groepjes zo'n zin in wandelen hebben gehad dat ze daarom verkeerd zijn gelopen. Of is de bevolking van Wally Wally zo wantrouwend dat ze denken dat ze een verkeerde route hadden gekregen? Hebben ze daarom de weide omgeving verkend en minstens drie keer omgelopen?



Wally Wally eten

De Wally Wally's moeten ook eten en dat was te ruiken. De aroma's uit de primitieve keukens lokten de aandacht van de aardbewoners. Je zou denken dat Wally Wally's heel anders zouden eten, maar het eten ziet er voor de Nederlandse keuken erg goed uit!!! Gerechten die vaak op het menu voorkwamen waren macaroni en pannenkoeken. Ook de bami deed het erg goed! Er werden ook winterse gerechten bereid. Met name de lekkere warme pan snert met worst en een capucijnerschotel zagen er erg goed uit!



MAAAAAAM!

Wil je lekker slapen? Dan moet je eerst je tent goed opzetten! Maar vrijdagavond ging het daar mis bij sommige A-hikers. Wie vergeet er nu zijn tentstokken in te pakken, of de haringen om hem vast te zetten? Tja, als je moeder je tas inpakt, dan gebeurt dat! Zij is ook geen scout... Dat wordt dus bellen en wachten of ze je spullen wil komen brengen. Daarna kan je pas echt je tent opzetten. Volgende keer dus maar zelf aan de slag met die tas!



Feestje

De Wally Wally's weten ook wel wat een feestje vieren is! Dat hebben ze bij de bonte avond wel bewezen! Het hele programma ging andersom, geheel in Wally Wally stijl. Goed was fout en fout was goed. Elk groepje had een eigen familiewapen gemaakt. Deze werden om de beurt geshowd. Ook mochten de Wally Wally's yells, liedjes of toneelstukjes laten zien en horen! Het commentaar van de jury varieerde van "lelijk", "simpel", "niet goed bedacht" tot 'duidelijk te weinig werk in gestoken' "(eigenlijk dus heel mooi allemaal). Ook werd er op z'n Wally's gelucht-hapt. Met je hoofd in een bak meel om bij een snoepje te komen. Da avond was supergezellig en ging tot vroeg in de morgen door...

Wisten jullie trouwens dat bijna alle A-hikers een eigen stoeltje bij zich hebben (Luie Wally's!)??



Laatste loodjes

Al vroeg op de zondagmorgen was het volk van Wally Wally weer op. Ze zijn hier toch een beetje van slag. Op hun planeet is natuurlijk alles anders dan op aarde en dat is ook 's nachts zo. Doordat zij meestal 's nachts leven en overdag slapen, is hun ritme van slap en opstaan volledig in de war. Na een stevig ontbijt ging men weer vol goede moed op pad om het water te zoeken wat zo broodnodig is op hun planeet. Ook dit keer was de route die ze kregen onlogisch. Ze snaptten er niets van! Men liep dan ook vaak verkeerd. Via allerlei posten probeerden ze water te vinden, dat van beneden naar boven liep. Maar het was al snel duidelijk dat dat op deze aardbol niet zou lukken. Het gaat hier echt van boven naar beneden. Er zit dan ook maar een ding op, doortrekken naar een andere planeet.



JETIX



Honger!

Wat eten we vandaag? George en Martijn uit Veendam zullen vanavond heerlijk smullen. Ze eten namelijk stampot à la Jetix. Ook koppel 1 van de Fraeylema likken hun vingers er vanavond bij af. Ze koken een driegangen menu, bestaand uit cup-a-soup, spaghetti en als toetje pudding. Arend-Jan en Robert gaan genieten van een bord vol pannenkoeken. Oh, oh, oh, wat zal dat lekker smaken. Kook ze!



Laatste woorden...

Bij post 3 was een gevaarlijke missie te volbrengen. Hier moesten de dappere Jetixers over een wiebelige touwbrug heen! Wat waren de laatste woorden? Hou je vast, hier een greep uit de veelgehoorde klaagzangen:

Elmara: Hellup!

Arend-Jan: Hmm, ik denk dat ik ga zwemmen.

Milenka: Makkie, dit lukt me wel.

Rob: Mammie, pappie en mijn allerliefste hond, ik zal jullie nooit vergeten!

George: Buikschuiven was misschien niet zo'n goed idee...

Flikkerspel

Vrijdagavond kwamen alle trouwe hikkers aan, fit en vol energie! Wat hadden ze er een zin in! Er werd begonnen met een denderend spel, het flikkerspel! Verschillende mensen stonden verspreid in een bepaald gebied. Zij hadden allen een zaklantaarn waar ze mee flikkerden. De Jetix fans moesten

door het donker zo snel mogelijk naar zo'n flikkerend lampje rennen, waar ze een kaartje in ontvangst namen met een woord er op. Als ze alle kaartjes hadden verzameld, konden ze hier een zin mee maken, die ze op hun zoektocht naar het logo weer nodig hadden.

Elice en Nina???

Je kent ze vast wel, de twee cheerleaders uit Beugelbekkie. Nina met het rode haar en Elice, die eerst haar beste vriendin was maar nu toch liever met Beugelbekkie en Maria omgaat. Nu het grote nieuws: deze twee meiden doen ook mee met NHW! Ze hebben echte pompons bij zich en een superleuke yell: 'Groepje 1 doet weet mee. Wij zijn hartstikke oke. We zullen ervoor gaan. Koppel 1 meldt zich aan!'. Deze cheerleaders hebben hier natuurlijk ook nog een heel flitsend dansje bij. Ontzettend leuk, Pepita en Milenka (oeps, toch jullie echte namen verklapt)!



Gevonden:

- Hoi, dit is een bericht aan de aardbewoners. Balkenende is ontvoerd! Wil iemand hem gratis afhalen, ik heb niets aan hem! Meldten bij Victor, B15, Isis Veendam.
- Wil Victor Eilering zich even melden? We hebben ongeveer 300 gram vieze pepernoten in onze tent gevonden! Ze zijn op te halen bij groep B14. 'Vriendelijke groeten,' Tineke, Marlies en Marleen, Isis Veendam.

Versiering

Om de B-hike helemaal in thema te laten zijn, zijn de mooiste dingen gemaakt. Koppel 13 uit Veendam heeft ontzettend hun best gedaan. De twee meiden hadden een heuse mascotte in elkaar geknutseld en een prachtig logboek met allemaal kleurplaten in elkaar gedraaid van Jetix-helden als Beugelbekkie. Ook koppel zeven uit Veendam was origineel en creatief bezig geweest. Zij hadden hun mascotte van vorig jaar omgetoverd tot een ninja. Creatief

Ook leuk waren de zelfgemaakte dassen van koppel 14. Maar er waren ook koppels die zichzelf in de Jetix sfeer hadden omgetoverd. Zoals koppel negen uit Veendam. Deze twee jongens hadden zich verkleed als Bob de Bouwer, met helm en al! Ook was er een echte filmcrew. George en Martijn, koppel elf uit Veendam, hadden een handgemaakte camera waar hun logboek in zat! Allemaal heel mooi, we zijn nu al benieuwd hoe jullie er volgend jaar uitzien...

Ramp

Een ramp in televisieland! Het Jetix-logo is weg, foetsie, verdwenen! Wie heeft hem weggenomen? Andy Larkin met zijn dolle grappen? Of was het Beugelbekkie, die iets goeds probeerde te doen maar door haar gestuntel het toch verprutste? Of heeft Chin-chan het logo bij zijn broek ingedaan? Nee, misschien waren het wel the kids from room 402, die het voor de sier in hun





JETIX



klaslokaal hebben staan...Natuurlijk kan ook rocketpower er mee aan het hockeyen zijn, de sportfanaten! In ieder geval moet het teruggevonden worden, koste wat kost. Dus, Jetix-teams, ga er op uit, doe de opdrachten bij de posten, verdienen zoveel mogelijk punten als je kan en misschien, héél misschien, zal het Jetix-logo snel weer in ons midden zijn... Succes!



Wist je dat...

- Sander en Marlies van Isis Veendam op vrijdagavond hebben gezoend?
- Koppel 16 van Veendam een half uur hebben gewacht tot post 1 eindelijk kwam opdagen?
- Het logo van Jetix nog steeds weg is?
- Koppel 8 van Fraeylema helemaal niks leuks te melden had, en dat de kleinste (maar leukste) jongen met de tent moest zeulen?
- Posthouders Chin & Chan wel op tijd waren?
- De tent van Elmara en Ninemarije van Ba-ow in elkaar stortte?
- Nachtkusjes het heel goed doen bij hike B?
- Milenka en Pepita de tent met veel moeite ingepakt hadden, en er toen pas achterkwamen dat er nog een mobiel in de tent lag?



Nog een ramp!

Oh, oh, nog meer drama! Sam is zo ziek als een hond! En Totally Spice is niets zonder haar! Er moet geholpen worden want met zijn tweeen kunnen Alex en Klover de zoektocht naar het Jetixlogo niet aan. We rekenen op de deelnemers dat ze hun beste beentje voor zetten! Succes!



"Groene man".

Er zijn van die knappe koppen die met hun slimheid de competitie weten te vergroten, bijvoorbeeld Leonardo en Raphael van Isis uit Veendam. Zij hebben én mooie t-shirts én een goede yell én te gekke dansmoves! Dus heb je zelf geen inspiratie, vraag dan naar deze leuke jongens. Misschien willen zij je wel verder helpen. Hier alvast een voorproefje:

"Wie wij zijn, de groene man We kunnen er wat van. Oooh, Ninja .. Turtles!!"



Avond stress

De tenten waren rond half acht allemaal opgezet, op een paar uitzonderingen na. De meeste kinderen hadden nog niks in hun hongerige maagjes. En dat na een hele dag ploeteren waarbij Britt van de Biezenhutters blaren tussen haar tenen kreeg! Klaas-Simon voelde zich zo eenzaam tijdens de hike, dat hij de eerste de beste boom op een flinke knuffel tracteerde. Sommige Jetixers - Lars, Damian, Joychem en Rob - waren nogal chagrijnig, omdat de leiding van post 3 ze de verkeerde kant hadden opgestuurd waardoor ze anderhalf uur in de wildernis hadden rondgedwaald. De laatste kilometers van de hike vonden Arend-Jan en Robert ontzettend vermoeiend. Na een lange dag kruipt iedereen voldaan en uitgeput in hun slaapzakken. Welterusten...

Ongelukje

Iedereen weet dat Shin-Chan nogal een deugniet is. De twee mannen van 'de Shin-Chan mobiel' en posthouders van Post 3 vertelden ons het zielige verhaal over Shin-Chan die tijdens zijn dagelijkse blote billenshow omver werd gereden en met zijn achterste in de brandnetels terecht kwam! Sterkte ermee, Shin-Chan!



Blunder

De twee stoere jongens, Bas-Jan en Rick, vormden samen koppel 5. Rick was erg vrolijk, want zijn moeder was pas geleden jarig. Gefeliciteerd! Deze twee kanjers geven als tip mee dat als je graag warm wilt blijven, je flink moet doorlopen! En stuntelige Rick had als blunder dat hij pardoes uit de stormbaan viel! Volgende keer meer geluk!



Bijna...

Vrolijk gaan de Jetixers zondagmorgen weer van start. Weer fris en fruitig gingen ze opnieuw Bakkeveen in! Na een lange nacht regen en onweer zijn onze hikers misschien wat vermoeid, maar toch gaan ze er allemaal weer voor. Ook vandaag lopen de Jetixers weer een flink stuk, op zoek naar het verloren Jetix-logo. Ze komen steeds dichterbij! Na een paar posten zit iedereen er doorheen; verlangend naar een warme douche en de tv. Nog even doorzetten, want jullie hebben hem bijna te pakken. Raap je laatste krachten bijeen!



Surfing NHW



De Sneue Surfers

Matthijs en Hendrik, ook wel de 'sneue surfers' genaamd, hebben zaterdag heel wat beleefd. Bij de eerste post van de C-hike hebben deze jonge heren van dertien een trappersbaan weten te trotseren. Daarna bleek dat dit gemotiveerde koppel er volledig voor ging. Eenmaal bij de tweede post aangekomen bleken ze al eerste te staan, terwijl ze als vierde koppel waren vertrokken (heel netjes!).

Optutten

Bij deze post moesten de sneue surfers aan hun 'imago' gaan werken. Dit met behulp van een toilettaas vol met make-up en andere benodigdheden. Ze wisten elkaars look te verbeteren tot die van de modernste surfers van deze tijd! Een anarchistisch teken op hun rechterwang, een peace teken op hun



linker en ze leken echte surfers. Ook kregen ze plotseling last van extreme haargroei, waardoor ze enorme bakkebaarden en opvallende monowenkbrauwen kregen. De twee macho's wisten op een gegeven moment zelfs nog een snor te ontwikkelen, die opvallend veel op de snor van Charlie Chaplin leek.

Nat pak

Na opnieuw punten te hebben gescoord met hun nieuwe look gingen ze op pad naar de derde post. Daar werden de macho's ietwat overmoedig. Met een heldhaftige sprong probeerde een van de twee op het vlot te springen, wat tot gevolg had dat de ze met hun nieuwe look in het water lagen. Zo zien we weer dat vlotvaren iets anders is dan surfen. Door deze zwempartij was hun nieuwe look geruïneerd, en konden ze weer door het leven als de sneue surfers.

Muziek

Een fervent surfer, Brian Wilson, heeft ons toevertrouwd dat de leidings (moeten nog namen komen) van de C-hike, het zogeheten surfparadijs, niet genoeg goede muziek luisteren. Bij de opening klonk wel muziek, maar niet de gezongen surfersbijbel, 'Surfin' NHW' van de Beachboys. Wilson zegt dat hij en zijn broers hier veel verdriet van hebben.

Het echte werk

Eindelijk weer een echte plank binnen handbereik! Zaterdagmiddag werd er druk geoefend op de surfplank. Voor de verandering eens op het droge. Dit keer eens geen golven, maar met de plank over de zeephelling! Dit viel vies tegen, volgens de deelnemers, maar was wel erg cool!

Wet look!

Surfers houden natuurlijk van een feestje en lekker gek doen. Zaterdagmiddag gingen ze helemaal uit hun dak. Om de competitie op het water wat op te leuken, camouflerden ze zichzelf. Met bloemen, vlinders en andere kleurige dingen werden hun gezichten werden onherkenbaar geschminkt. Een aantal surfers hadden snel genoeg van dit ijdele gedoe. Ze paktten snel een golf en spoelden zichzelf weer snel herkenbaar. Voor sommige surfers kan het dus ook té gek worden.



Dode dieren

Waah! Er zijn véél te veel dode platgestampte kikkers! We liepen langs zo'n pad en er lagen wel zes kikkers! Ook een dode meeuw trouwens! Lekker hygienisch bij zo'n hike! Niet dus! Floor- Lookwide Haren

Bootje varen

Volgens de meeste surfers was test 6 een groot feest! Hier werd de bouw- en zeilvaardigheid van de sportievelingen getest. Zij kregen de opdracht een zeewaardig papieren schip te bouwen. Het schip moest daarna over de Zuiderzee uitvaren. Omdat er zaterdag een straffe zuidwester wind stond, kregen de meeste schepen het zwaar. De hoge golven beukten tegen de stevige boegbeelden. Sommige boten vergingen en anderen voeren vrolijk door. Alle opvarenden hebben dit avontuur overleefd.

"Pech dag"

Koppel 12 van de C-hike wist vandaag 12 kilometer buiten de juiste route te raken. Na het gelukkig tegenkomen van een auto die op weg was naar een post van de A-hike, wisten ze een lift te bemachtigen naar een C-post. Eenmaal daar aangekomen kwamen ze erachter dat ze dat in de auto, waarin ze zojuist waren meegelift, hun spullen hadden laten liggen. De auto was inmiddels al weer uit hun zicht verdwenen naar een volgende bestemming. Deze personen hebben er dus vandaag een behoorlijk potje van weten te maken!



Surfing NHW



Surfen in het algemeen

Surfen, iedereen kent het wel. Een plankje waar je op staat en een groot zeil dat je zelf kunt besturen. Surfen doe je op het water en je hebt er speciale surfpakken voor dat strak om je lichaam zit zodat je het niet al te koud krijgt. Vroeger begon surfen met alleen een plankje. Hiermee rende men de woeste zee in om op de golven te gaan 'surfen.' Al gauw was er iemand die bedacht dat hij wel langer dan twee minuten op het plankje wilde staan, en vond het zeil uit. Ondertussen is surfen een hele populaire sport geworden. Je hebt ook surfplanken voor kinderen, dus ook jullie kunnen het proberen.. Zet hem op!



Leuke weetjes!

Nieuws uit de surfwereld:

- Mathijs en Hendrik surfen het liefst achter hun PC.
- Roos vindt het leukste aan surfen 'het mooie weer.'
- Nynke geniet van de 'de wind door je haren.'
- Koppel 9 en 10 zingen zonneliedjes om de regen tegen te gaan.
- Peter van de hikeleiding heeft, volgens de kinderen, een vrouw! Wil deze vrouw zich even bij de hikeleiding melden? Dan heeft Peter er ook wat aan.
- Jan heeft als hobby "meiden versieren".
- Sander heeft een hekel aan nattigheid en aan de zon maar toch is zijn hobby surfen.
- Amanda en Heleen zijn luxe gewend. Ze hebben ergens aangebeeld en gevraagd of ze gebruik mochten maken van hun toilet. Deze mensen keken raar op van een koppel geschminkte scouts. Gelukkig begrepen ze het na wat uitleg!
- Koppel 10 en 9: "We liepen helemaal

goed naar post 1. Alleen niet te snel. We rustten nogal wat'.

- Yvette is de massagezalf voor haar zere voeten vergeten.

What (not) to wear

Een cool imago is heel belangrijk in het surfwereldje. Een nonchalant kapsel is absoluut een vereiste. Stylingexpert van de C-hike, Monique, brengt ons op de hoogte over de belangrijke vraag: what's hot and what's not? Voor de surfergirl anno 2005 zijn de fleurige bikini, hippe kralenkettingen en hoela-hoela-kranen een must! Not done is overdreven veel make-up en het dragen van flippers! Voor de heren draait het allemaal om het kapsel. Het is geen schande om een half uur eerder op te staan om het haar te kunnen stylen. Deze trend is al helemaal door de deelnemers opgepikt. Zo valt er een hoge hanenkam te bewonderen maar ook stekels en de wetlook zijn erg populair bij de mannen. Als surfoutfit wordt dit seizoen de bermuda geadviseerd, liefst in knalkleur. Zeker NOT zijn de strakke zwem-/onderbroeken en de snorkel. Deze adviezen kunnen gerust ook door niet-surfers worden opgevolgd. Dus leef je uit en kijk eens wat vaker in de spiegel van je moeder!

Zere voeten?

Als surfer klaag je niet snel! Gelukkig weten wij uit betrouwbare bron dat iedereen van jullie zere voeten heeft! Geen wonder want de C-hike was laaaaaaaaang! Zo werd er zaterdag -voor de mensen die niet omliepen- zo'n 20 kilometer gelopen. En dat zijn die voetjes van de gemiddelde surfer niet bepaald gewend. Dus vertoetel ze thuis maar lekker en schaam je niet. Kom op, deel je leed!



Show that skills!

Het Noorden is dit seizoen goed vertegenwoordigd in de surfcompetitie! De surfers komen van heinde en verre om hun surfskills te showen op de Friesche wateren. Zo zijn er surfdudes en -dudettes uit Veendam, Roden, Slochteren, Stadskanaal, Winschoten en uit de wereldstad Groningen. Er zijn zelfs coole surfbabes uit Haren gespot. Friesland wordt sterk vertegenwoordigd door de Biezenhutters en de Bevers. Zij hebben een unieke surfstijl waarmee veel indruk gemaakt wordt. Dit surfweekend is een uitstekende gelegenheid geweest voor iedereen om de meest hotte moves and tricks met elkaar uit te wisselen: heel geslaagd!

Boer(in) zoekt..

De hikeleiding heeft iets opvallends ontdekt! Jan Jaap en Else schijnen dezelfde passie te hebben: de boerderij! Jan Jaap helpt graag op de boerderij en Else woont er. "A match made in heaven", zou je denken. De werkelijkheid bleek echter anders... Jan Jaap was 's avonds dringend op zoek naar Else maar zij was een andere tent in gedoken! Jammer! Misschien kan een bepaald tv-programma nog uitkomst bieden?

Lekker nagenieten

Superluxe! De C-hike heeft zijn eigen site. wist je dat? Thuis kan je jezelf nog even bewonderen op de foto's of de laatste weetjes checken of misschien wel de roddels die je hebt gemist nog even tot je nemen. Lijkt dit je wat? Surf dan snel naar <http://NHW-chike.scoutingweb.nl>!





BOBO'S verduwaald in the Bush



Bikkels!

Eindelijk om half 8 bij de laatste post! Moe, veel pijn en hopen dat het makkelijk te doen is. Dan zie je voor je een trappersbaan. Je baalt want je hebt honger. Dat overkwamen 4 Bobo's van de Voerman. Dapper, zoals een Bobo zich onderscheidt, hebben ze de opdracht volbracht. Op een evenwichtsbalk, over een visnet, buikschuiven en een kabelbaan. Overdag al niet makkelijk, maar deze Bobo's hebben het gedaan in het donker. Die verdienen, volgens ons, een paar extra punten!



Wist je dat...

- Roald van Scouting Vinchum een grote vuurpijl meesleept in zijn rugzak? De reden hiervan is onbekend.
- Posthouders Willem en Richard beweren dat (een) Bobo een blauw konijn is?
- Er vrijdagavond door Myrthe, Roos, Astrid (Esdoorn, Leeuwarden) en Monique (Scouting Stadskanaal) een nieuwe techniek voor de buikschuif is geïntroduceerd: het bipsschuiven?
- Kevin en Daniel van de Voerman een echte Bobo's Visa creditcard bij zich hebben?
- Sander van de Voerman zich enorm verbonden voelt met Jody Bernal en er steeds meer op gaat lijken?
- Kevin en Daniel zich hierdoor in een identiteitscrisis bevinden?
- Het heeeeeeel gezellig is bij het troffel Tim, Roald en Ruben K. van Scouting Vinchem?



Pua-WAT?

Het doel van de bobo's is het winnen van puaca's. In het Spaans betekent dit overwinning. Bij de televisieserie kon je deze puaca's inleveren voor een som geld, namelijk duizend euro! Benieuwd wat ze bij NHW ermee kunnen verdienen!? En of ze ze überhaupt winnen, het schijnt namelijk een barre tocht te wezen!



Buikschuif

De eerste hindernis voor de bobo's in de bush was de beruchte rugzakcontrole! De schurken die weer van alles mee wilden smokkelen, werden hier in de kraag gevat. Sancties zullen na het kamp bekend worden gemaakt: zakken vol chips, blikjes Red Bull en andere luxeartikelen worden natuurlijk niet getolereerd!

Van de schrik bekomen gingen onze dappere bobo's diep het bos in, waar een trappersbaan ze zou verwelkomen... Een aantal stoere meiden (Marielle, Sanne en Moniek) van Scouting Stadskanaal, hadden er erg veel zin in. Met veel gegiebel en gelach kwamen ze bij de tweede post aan. Vier dames bakten er koekjes van: zij maakten niet een buikschuiver om deze baan te bedwingen, NEE! Zij gebruikten hun achterste om dit tot een succes te maken. Behalve hilarische taferelen leverde dit ook een goed puntenaantal op.

Kritische noot

De drie heren van Mensinghe, Elzo, Bob en Bob, hebben een paar verzoekjes aan de hikeleiding van volgend jaar. Deze stoere binken willen graag meer trappersbanen en (semi)galabanen. Het drietal doet mee aan deze hike omdat het beklimmen van de meest spannende en moeilijke banen hun grote passie is. Alle knutsel- en frutselposten spreekt deze mannen echt niet aan (en dat is zacht uitgedrukt!). Bij iedere post zonder trappersbaan of andere vermoeiende opdracht daalde de stemming in het troffel! Deze kritische mening delen zij trouwens met de posthouders van de Triantenstam uit Assen. Tenslotte wensen de heren ook nog meer leuke meiden van 15 jaar en ouder. Kan dat ook geregeld worden, leiding?



Hide and Seek

O jee, o jee, o jee! Koppel 1 (Marielle en Sanne - Scouting Stadskanaal) en troffel 8 (Ruben, Tim en Roald - Scouting Vinchum) zijn spoorloos verdwenen! Ze waren zaterdagmiddag heel dichtbij de beruchte post 6, maar op een lange rechte weg naar deze post is het makkelijk verdwalen. Ten einde raad werden Sherlock Holmes en zijn maatje Dawson erbij geroepen! Hopelijk kunnen zij dit mysterie oplossen en tot een goed einde brengen. Wordt zeker vervolgd...





BOBO'S verduwaald in the Bush



EHBO-kist

Na een lang stuk recht toe, recht aan gelopen te hebben op de zaterdagmiddag, verscheen er plotseling diep in de bushbush een zeil tussen de struiken. Bij deze post was het nodig om je EHBO-kist tevoorschijn te toveren. Hier kreeg je namelijk punten voor, zolang je maar wist wat er in zat en wat er in hoort te zitten. Dit zijn niet alleen wat pleisters en snelverbandjes, maar ook dingen als jodium, betadine, aspirines, gaas en niet te vergeten een schaar. Bijna alle koppels kregen als cijfer een zeven als beoordeling voor de inhoud hun EHBO-kist en hun kennis daarvan. Dit gold alleen niet voor koppel zes van de Zwervers Assen. Zij waren zo goed op alles voorbereid dat zij als enige koppel een acht verdienden.



JARIG!!!!!!

Hoera! Hoera! Hoera! Subkampeiding Freek is zaterdag 22 jaar oud geworden. Hij heeft dit gevierd door te relaxen en te genieten van zijn hete kop koffie. Er waren mooie feestelijke ballonnen en slingers voor deze jarige job opgehangen zodat Freek zich echt jarig kon voelen. Naast de mooie agenda, die de jarige heeft gekregen, ontving hij ook veel liefde en aandacht. Ook had hij de gigantisch leuke eer om de voorproever van de dag te zijn. De erwtensop van Bob 1, Bob 2 en Elzo van Mensinghe Roden vond Freek het smakelijkste hapje. Dennis (subkampeiding) vertelde dat alle subkampeidingen en posthouders gezongen hebben voor Freek. Er zijn lolli's uitgedeeld maar de meesten zijn

verdeeld over het feit of dit de traktatie van Freek was. Misschien komt dit omdat er een niet zo'n leuk liedje voor Freek werd gezongen. Namelijk; "O wat zijn we blij, O wat zijn we blij, niet omdat hij jarig is maar om de vretelij." Maar al met al was het een zeer geslaagde verjaardag!!!!

Gezellige boel!

Bij de meeste hikes zijn er twee subkampeidingen maar bij de D-hike wordt er getrakteerd op zes subkampeidingen. Jaha, wel zes!! Deze dames en heren van scoutinggroep de Voerman uit Groningen vonden elkaar zo gezellig dat ze alle zes mee wilden als subkampeiding. Een echte gezellige boel dus! Hopelijk zijn Petra, Masja, Chris, Marianne, Freek en Dennis volgend jaar weer van de partij. HOEZEE!

Logboeken

Op de D-hike zijn een paar mooie en creatieve logboeken gesignaleerd! Zo is er een zebra-koker gemaakt door Reinoud, Barry en Richard van scoutinggroep de Esdoorn. Want zebra's zijn exotisch en kun je ze dus ook wel in de bush vinden, volgens deze heren tenminste. Ook de mannen van Mensinghe (Bob 1, Bob 2, en Elzo) hadden een gewaagd project van hun logboek gemaakt. Ze hadden een echte Bobo's in de Bush-amulet ontworpen en geknutseld. Yvonne van de Voerman loopt nu met drie stoere jongens mee. Ze heeft een vrij aparte vorm voor haar logboek gekozen. Maar je moet wat als je opeens overstapt van de F-hike naar de D-hike. Voor haar was improviseren het sleutelwoord dus petje af voor Yvonne!!



Mankepoten

Er zijn twee bikkels die, ondanks de zware blessures, wel aan de NHW wilden mee doen. Zo heeft Eduard van D4 een knieblessure en kan daardoor niet mee lopen. Hij heeft in de auto muziek geluisterd en ondertussen gerelaxed. Ook heeft hij de Vrijbouter bezocht om 's avonds wel op het kampterrein te verschijnen. Dit pakte voor zijn groepsgenoten (Carlo en Thom) goed uit, want zij waren als eerste op het eindpunt gearriveerd. Ook Inge van scoutinggroep de Esdoorn uit Leeuwarden heeft superpech. Zij 'loopt' op krukken. Zij brengt haar dagen door bij haar groepsleiding om ook 's avonds het kampterrein onveilig te maken.



Kop op!

Op zondag gingen onze bobo's er ook weer ouderwets tegenaan! Vroeg uit de veren en direct weer op pad om puaca's te zoeken. De eerste post op zondag was een heel milieubewuste. Namelijk het zoeken van afval! Een selectie van wat werd gevonden: ijzerdraad, touw, waxinelichtje, gordijnhaak, wasknijper, paperclip, een bierdopje, batterij en labello. Bij post 2 stond er weer een trappersbaan op het menu. Het was weer flink doorpakken! Maar met mouwen opstropen en het verstand op nul kom je een heel eind. Roald baalt alleen, hij kan deze baan niet doen vanwege een gebroken arm die hij vlak voor dit kamp door het skateboarden had opgelopen. Maar goed, zoals Astrid, Myrthe en Roos zullen zeggen: 'alles komt goed, zet voet voor voet!'



De man met het IJzeren Masker



Starten

Na het spannende verhaal van kardinaal Richelieu, die vertelde de koning te hebben ontvoerd, was het tijd om aan te vangen met de zwerfhike. Richelieu wil de koning omdat hij te lelijk is, verstoppen achter een ijzeren masker. De F-hikers willen dit voorkomen! Om deze hulpmusketiers goed te trainen zodat zij de koning kunnen beschermen, moesten zij vrijdagavond bij de eerste post tegen elkaar schermen. Het vinden van de overnachtingsplek was deze avond een hele klus! Een van de koppels, die liever anoniem wil blijven, belandde 6 kilometer van de slaapplek in Waskemeer. Dit record werd zelfs later nog verbroken door Marijn en Konne, die nog verder dan Waskemeer verdwaalden...



Geluksvogels

Over geluksvogels gesproken! Leer Jeroen en Michel van de Trappers Hoogezand kennen. Deze grapjurken zijn al liftend en lopend naar Hotel van der Valk in Drachten gegaan. Daar aangekomen vroegen ze hier om een slaapplek. Helaas, dat feestje ging niet door. Wel kregen ze heldere kippen- en uiensoep plus een dikke uitsmijter met ham en kaas voorgeschoteld. Daarna konden ze achter het hotel op een klein veldje de nacht doorbrengen. Jammer genoeg zat niet alles mee voor de jongens... Verderop op dat veldje was namelijk een gigantisch hondenhek van de plaatselijke politie. Hierin zaten flink wat honden. Het hek waar deze gevaarlijke beesten achter zaten slechts twee meter hoog! Gelukkig werden zij gerustgesteld door een vriendelijke politieagent, zodat ze lekker konden slapen.

Verwend

De enthousiaste Marjolein en Pepijn van de Trekvogels hebben het goed bekeken! Vanaf boer Bouma zijn ze helemaal naar Wilp gelopen. Daar aangekomen werd het duo zeer verrast. Ze mochten in een vrijstaande, aangebouwde speelkamer voor de kleinkinderen van een lieve opa en oma slapen. Zeer luxe! Marjolein en Pepijn hebben onderweg zichzelf ook wel goed verwend. Ze hebben dagelijks twee keer patat gegeten.

Wist je dat...

- er een F-hiker is overgestapt naar de D-hike? Dat soort dingen gebeuren als je koppelgenootje ziek wordt en helaas naar huis moet.
- de posthouders van de Drostengroep uit Coevorden een roodgele groepsdas hebben, maar dat de stam een blauwe das met een klein roodgeel driehoekje op de achterkant hebben? Verwarrend allemaal!
- de hikeleiding en posthouders het erg gezellig hebben op NHW en de communicatie supergoed vinden gaan!

Hooischoor I

De meiden van koppel 2 hadden het goed bekeken. Deze twee dames zijn, na de laatste post, verdwaald en doorgelopen naar Wijnjewoude. In dit leuke dorpje hebben de dames een manege opgezocht en aan de bewoners gevraagd of zij hier mochten slapen. Dit mocht van deze aardige mensen. Ze mochten namelijk in de hooischoor slapen. Hierin werd eerst een hooigevecht gehouden! Vervolgens hadden de dames zin in een paardenritje. Dit beviel ze erg goed. Uiteindelijk hebben ze zelfs nog een koe teruggezet en eten gegeven! Een leuk feitje over deze twee is wel dat ze het dichtst bij het kampeerterrein stonden van alle koppels.



Samen gezellig

Koppels 3, 4 en 9 hebben zaterdagavond hun krachten gebundeld en zo een slaapplek geregeld. Dit bonte gezelschap van twee Fraeleymadames, twee heren uit Slochteren en twee dames van Baow-Beetsterzwaag beleefden samen een gezellige dag vol met busreizen, liften en hiken. Om lekker te slapen werd een poging ondernemen om op het scoutinggebouw van Drachten te overnachten. Helaas gesloten en dus werd er gekozen voor hondenuitlaatveld in de buurt.

De drie tenten werden opgezet en al gauw cirkelden fietsende buurtjongens om hen heen. Ook de burens waren nogal verrast door dit plotseling opgeslagen kampement. Ondanks drollen en het 'gezelschap' van de Drachtse jongens bleek dit uiteindelijk een heerlijke slaapplek voor het gezelschap.

Slim bekeken!?

Er zijn een paar slimme (of luie ???) vogels onder de F-hikers: een koppel (dat liever anoniem blijft) heeft al hun bagage op een kar gespannen. Zij trekken dit het hele weekeinde achter zich aan. 'Beter sjuuwen dan dragen,' vinden zij. Slim, lui of dom???





De man met het IJzeren Masker



Clearasil

Al jarenlang is er een strijd gaande tussen de kardinaal en de koning om macht. Deze koning is niet zo goed bedeed door moeder natuur. De lieve man is te lelijk, vandaar dat de kardinaal hem een ijzeren masker wil omdoen, zodat zijn afschrikwekkende hoofd verborgen blijft...Godzijdank staat de koning er niet alleen voor. De 3 musketiers steunen hem door dik en dun. Ook kan hij rekenen op zijn hulpjes, de f-hikers. Het plan om hem een ijzeren masker voor te binden moet worden vrijdeld. Zal het lukken? Het idee was er ook al in zijn pubertijd. Toen leed hij aan een overmaat aan jeugdpuistjes. De musketiers kwamen toen gelukkig met Clearasil aan! Een briljant idee!

Relax!

In het rustige kanaal dorpje Siegerswoude hebben Jamine en Trudy en Colin hun tentje opgezet in de achtertuin van een vriendelijk boer. Dit relaxte gezelschap uit Winschoten maakte hierbij heel strikt gebruik van de 5 kilometerregel. Zij moesten meer dan 5 km van het basiskamp overnachten. Dus precies 5 km van de Harmsdobbe verwijderd, hebben deze luitjes een boer overgehaald om hun tenten op zijn grond op te mogen zetten. Dit was nog maar in de middag en dus tijd genoeg voor ontspanning. Theetijd! Daar hoort natuurlijk Hans Teeuwen bij! En binnen bij de boer mocht er lekker gepoept worden. Daarna lekker de pijnlijke voetjes omhoog en relaxen maar!!!



Hooischoor II

In het rustieke Friese plaatsje Waskemeer hadden Mike en Christan van de Fraeylema RSA onderdak gecharterd. Deze initiatiefrijke heren waren zo handig om een overnachtingsplek te regelen waar zij de tent niet hoefden op te zetten. Zij sliepen namelijk in een hooischoor en mochten, samen met de gastheren en gastvrouw, kampvuur in de tuin steken. Vrijdag hadden deze bikkels de post en overnachtingsplek zonder problemen gevonden. Helaas heeft het geluk hen zaterdag in de steek gelaten.



Wist je dat...

- er door de supertoffe hikeleiding Jacob, Clemens en Marco 108 broodjes voor een lekker ontbijtje gesmeerd zijn?
- De zaterdagpost maar door 2 koppels is bezocht en dat dit vrijdag veeeeeel beter ging?
- Leonardo di Caprio, zijn tweelingbroer en de schone dame uit "The man with the iron mask" in levende lijve aanwezig zijn op dit NHW?

Laatste loodjes

Goed uitgerust gaan de hulpmusketiers van de F-hike weer met goede moed op weg naar de Harmsdôbbe. Zij hebben een lange nacht gemaakt. Om 22:00u. sliepen de 'actievelingen' al. Een troppel van St. Vitus Winschoten is de hele nacht geplaagd door steekvliegen. Maar de zondagmorgen begonnen zij gelukkig wel met croissantjes en thee. Zij hadden in Siegerswoude geslapen en konden de vijf kilometer naar de

kampeerboerderij op hun gemak lopen. Dit in tegenstelling tot dames en heren van de Fraeylema en de Ba-Ow, die helemaal uit Drachten moesten komen lopen. Marum is bezocht door de Trekvogels en Wilp door de Fivelboys. Dat is nog eens eind lopen!

Peulenschil

Na het harde trainen zijn de hulpmusketiers uitgegroeid tot echte musketiers. De koning beschermen is natuurlijk een moeilijker taak, zou je denken. Dit was echter een peulenschilletje voor de F-hikers. Door al het trainen zijn hun spierballen enorm gegroeid en dus zullen zij moe maar wel gespierd naar huis terugkeren. Missie geslaagd!



Zwerven

De F-hike is een super coole hike, omdat je als koppel/troppeel zelf kunt bepalen of je de twee posten bezoekt. En hoe ver je op de zaterdag gaat zwerven. Je krijgt natuurlijk meer punten als je ver weg een slaapplek hebt geregeld. Maar je kunt mee doen voor de fun of om te winnen de keuze is helemaal aan jezelf. Lang leve de vrijheid van de F-hike! Je kunt natuurlijk ook zelf bepalen of je je tent in een weiland opzet of ervoor om je oma te verblijden met een bezoekje. Er zijn hikers geweest die de supermarkt en cafetaria's druk bezocht hebben. Soms botst het wel eens tussen de verschillende groepen, dit kwam door de verschillende insteek. De gedreven F-hikers en de 'funlovin' hikers' hebben een hele verschillende manier van hiken. Maar dat is ook het mooie van de F-hike; het is voor iedereen!



2-hike is..

Decadent



Decadentie

Wijlen prins de Lignac, een van de grondleggers van de decadentie, zou met genoegen naar de opening van de Q-hike gekeken hebben. De heeren van de organisatie spreidden hier een goed stukje patserigheid van de 'nouveau riche' tentoon. Prins de Lignac, die in zijn periode in het land der levenden op een luxueus jacht woonde en werd verzorgd door charmante matrozen, had zelf waarschijnlijk de kurk van de champagnefles niet hoger de lucht ingeschoten. De leidings waren zelf ook tevreden over de positieve respons die zij kregen van de participanten in het publiek.



De Wijnroute

Willemin en Chantal, twee zeer decadente dames van de jutters, kwamen aanzetten in hun dure jurk, naaldhakken en bling-bling-ondergoed. Met hun persoonlijke butler Tweety, die zij dit weekeinde alle spullen zullen laten sjouwen, gaan ze op pad. Dit kregen ze pas door nadat ze, tot hun grote verbazing, onder het genot van een chardonnay, een route aantroffen. In de wijn zélf, welteverstaan!

Actie!

Ze gooiden in een rotvaart hun dure hakken aan de kant om hun stevige wandelschoenen aan te trekken. Na een gezellige babbel poederde Chantal nog even haar neus in het toilet om vervolgens daadwerkelijk de bossen van Bakkeveen in te duiken. Hoe dit alsmaar spannende verhaal is afgelopen is nog onbekend, maar het zal ongetwijfeld vervolgd worden...

Gebral alom

Na een weldadige nachtrust stonden de Q-hikers zaterdagmorgen zo fris als een hoentje op. Er moesten weer de nodige kilometers gelopen worden. Om 9 uur ging de sjeke tocht van start. Al snel daarna werden de deelnemers getraakteerd op een heerlijk potje croquet, hét spel voor de sportieve kakker. Met een keurige nette zwaai van het hamertje moest de bal door een poort geslagen worden. Lastig voor de beginner maar voor de geoefende deelnemers geen enkel probleem. Dit was wel even anders bij de trappersbaan. Een aantal verwende deelnemers zag dit niet zo zitten! Zij speelden liever een potje golf, maar dat zat er voorlopig nog niet in. Gelukkig kon er hierna heerlijk geld over de balk gesmeten worden, één van de favoriete bezigheden van de beter bedeeden. Alsof het de gewoonste zaak van de wereld is, gooiden de hikkers zakken vol geld over een hoge balk. Tegen de tijd dat de -anders zo rijk gevulde- maagjes van onze rijke vrienden begonnen te knorren, diende de lunchpost zich aan op het bospad. Na gezellig koffieleuten en de dagelijkse hockeygesprekken, dienden een paar sjeke dames een heerlijk gevulde soep en zelfgemaakte tosties op. Zelf koken is wel even wennen als de butler een weekendje weg is...

Wist je dat...

- Wouter van Veendam tijdens een post van het vlot afgevallen is? Hij zwom liever naar de overkant.
- Bertien van de RSA Veendam zichzelf bijna in de fik zette? Het ging mis bij het ontsteken van haar brandertje, waarbij ze bijna ook nog haar tent en mede hikkers in lichterlaaie zette.



Champagne

Net als alle andere deelnemers moesten de Q-hikers zich eerst settelen op het terrein. Na de opening was het dan zover; men mocht op een decadente hike waarbij de grootste kakkers de meeste kans zouden maken om te winnen. Na de rugzakcontrole mochten de eersten om 20:15 van start, op weg naar de champagne!

Kegelen

Het duurde dan ook niet lang voordat de champagne werd gevonden bij post 1. De flessen waren helaas leeg, waarschijnlijk leeggedronken door de brallende posthouders. Maar in hun bacchanaal hadden ze voor de deelnemers een leuk champagne alternatief bedacht. Ze mochten de lege flessen omgooien met een tennisbal. De één ging het makkelijker af dan de andere, waarschijnlijk met op chique bedrijfsuitjes opgedane bowlervering.



Geheimzinnig

Tijdens de Q-hike kreeg één van de koppels het even flink benauwd. Toen ze vrijdagavond op weg waren naar de laatste post, hoorden ze achter zich een raar geluid. Het bleek geen scoutingkoppel te zijn, maar een geheimzinnig duister iemand! De twee hadden het idee dat ze gevolgd werden door het figuur in het duister. Ze zetten er flink de pas in en kwamen veilig bij de laatste post aan. Gelukkig maar! Maar het mysterie van het duistere figuur is tot op heden niet ontrafeld... Brrr!



2-hike is..

Decadent



Beloning

Enigszins vermoeid kwamen de koppels uiteindelijk aan bij de vierde en laatste post. Weer moesten er lichamelijke inspanningen worden verricht op een trappersbaan. Met de gedachte aan een warme slaapzak, werkte iedereen de drie onderdelen af. Met hun laatste krachten liepen de deelnemers terug naar het terrein en jawel hoor! Daar kregen ze eindelijk hun welverdiende glas met bubbeltjes. Na nog wat nagebabbelde te hebben met mededecadenten, kroop iedereen in zijn of haar koninklijke tent om lekker te gaan slapen, want morgen moet iedereen weer vroeg van start! Dus: haren in de krultangen, maskertje op, nachtcrème op de handjes en welterusten maar!



Helden?

Koppel 13 (Bever) heeft drie groepjes ernstig verdwaalde kleine A-hikers op de Leyedijk geholpen. Zij belden hun leiding even op. Daarna stuurden ze het groepje richting Bakkeveen. Helaas, dat was de verkeerde kant op! Gelukkig ontdekte Q13 dit op tijd zodat ze A-hikers weer konden oppikken en mee op sleeptouw nemen. Na wederom een telefoontje richting leiding werden de drie groepjes opgehaald met de auto. Goed gedaan, koppel 13. Jullie hebben vast een paar mensen heel blij gemaakt!



Weer geen champagne

In een decadent leven is een luxe jacht natuurlijk onmisbaar. Pronken met je geld is namelijk een must om de ogen van

andere decadenten uit te steken. Zodoende is een jacht bij deze NHW ook onmisbaar! Hier ging het er alleen niet om hoe het jacht eruit zag maar hoe deze het beste en het snelst werd bediend. Men moest namelijk zo snel mogelijk met de jacht naar de overkant. Bij één van de groepjes ging het mis en belandde iemand pardoos in het water! Op de jachtpost was verder helaas geen champagne of dure wijn voor de dorstige deelnemers te vinden. Desondanks zette iedereen zijn zoektocht voort op weg naar meer geluk en dure dranken.

Bouwwerken

Toen de deelnemers uiteindelijk na vele kilometers champagneglazen zagen, was de hoop van hun gezicht af te lezen. Helaas mocht er alweer geen champagne worden gedronken, maar mochten ze wel hun bouwkunsten laten zien. De deelnemers moesten de champagneglazen opstapelen tot een mooie toren. Een zeer uitdagende opdracht dus, want voor je het weet schiet je hand een beetje uit en ligt je eigengebouwde, prachtige toren aan diggelen! Gelukkig beschikten alle kandidaten over een vaste hand en verliep de opdracht uitermate goed.



Decawattes?

Decadent, wat is dat nou? Dat is dat je zeer veel, maar dan ook heel veel geld uitgeeft en dit ook laat zien. Oftewel: wagonladingen vol met bling bling, extreem dure auto's, design kleding en veel te duur eten. Uiteraard wonen dit soort mensen in grote villa's met zwembaden, tennisbanen en niet te vergeten een golfbaan. Kortom: dit is het goeie leven!



Spoken???

Zaterdagmiddag kon men zich uitleven bij een decadent potje porseleingolf. Met een mooie swing moest een golfballetje een porseleinen servies kapot te slaan. Sommige kandidaten waren zelfs zo goed getraind dat ze in 1x een "hole in one" sloegen. Helaas gebeurden er ook minder leuke dingen. Zo zijn er maar liefst 3 snijwonden ontstaan, 2 pijnlijke ruggen ontdekt en zijn er 2 hoofden misvormd geraakt, doordat er een golfclub tegenaan werd geswingd. De pijnlijke ruggen behoorden tot de posthouders. De fragiele posthoudsters zijn er namelijk niet op gebouwd om maar liefst 50 kilo porselein te versjouwen. Golven blijkt een gevaarlijker sport te zijn dan werd gedacht. Er gebeurden zelfs zoveel ongelukken dat er werd gedacht dat het er spookte! De geest van de ooit vermoorde plaatselijke golfkampioen zou er iets mee te maken kunnen hebben, volgens de kenners.



Wijnroute...waarheen?

Butler monsieur Twiti liep vooruit om de beste paadjes op te zoeken. Maar o jee, hij was het spoor helemaal bijster. Dit was natuurlijk afschuwelijk nieuws voor Chantal en Willemijn (Jutters). Zij waren namelijk net wezen winkelen in Parijs en liepen op hun nieuwste modieuze hakschoentjes rond. Bij de padvinderij hadden zij geleerd dat het heel belangrijk is om nieuwe schoenen goed in te lopen. Omdat het kleren kopen afgelopen tijd veel tijd in beslag had genomen, hadden zij hier niet meer aan gedacht. Zingend liepen zij verder. Alhoewel, er viel eigenlijk weinig te zingen want de dames waren... verdwaald! En dus maar terug naar de plek waar zij de donkere bossen van Bakkeveen in waren gestuurd. Tja, dan is het met knellende pumps een heel eind terug!



Sluipen maar!

Om er zeker van te zijn dat de aanstormende presentatoren goed kunnen sluipen en een helder waarnemingsvermogen hebben, werd dit vrijdagavond getest met een avondspel. Met z'n allen gingen ze het diepe donkere bos in. In het midden van het bos stond een jurylid met een breaklight. De aanstormende presentatoren moesten zo voorzichtig mogelijk ongezien bij het licht komen. Werd je gezien, dan kon je weer helemaal opnieuw beginnen. De talenten kwamen onder de modder en schrammen terug maar hebben dan ook een topprestatie neergezet. Bravo!



Xleiding

Eindelijk was het dan zo ver; na weken peentjes zweten en slapeloze nachten was het selectieweekende aangebroken. De achttien koppels en troppels die de voorrondes waren doorgelopen, hadden zich goed voorbereid. Originele namen voor Castor waren bedacht en prachtige logboeken waren gemaakt.

Dit weekeinde zal een zwaar weekeinde voor de nieuwe presentatoren worden. Ze moeten zich namelijk van hun beste kant laten zien en uitblinken op alle vlakken.

Eisen

Veel doorzettingsvermogen wordt gevraagd, samen met een goede

conditie, want een goede presentator gaat lange en zware dagen draaien voor de tv. Daarnaast moet hij of zij te allen tijde enthousiast zijn, aangezien chagrijnige presentatoren niet goed zijn voor de kijkcijfers. Alleen met deze eigenschappen kom je een heel eind, maar vriendjespolitiek is ook altijd een goede steun in de rug. Steekpenningen zullen waarschijnlijk ook worden uitgedeeld, iets wat de jury alleen maar aanmoedigd.

Wist je ook al dat....

- het niet handig is om bruine bonen te eten vlak voordat je op NHW gaat?
- de tenten van de X hike daarom omgeven waren door een stinkende dichte mist?
- de Voermanscouts net zo groot zijn als hun leiding?
- Marco en Jos van koppel 13 haast niet konden slapen van de herrie uit de disco?
- Floor, Kim en Ishana van de Voerman een erg leuk aanmeldingsliedje hebbend?

Lekkere toetjes

Zaterdagavond werd er door iedereen zelf gekookt. Bij lekker eten hoort natuurlijk een lekker toetje. Op zoek dus naar het lekkerste toetje van de Xhike... Puddinkjes, kwark en smakelijke yoghurtjes waren er in alle soorten en maten. Zo hadden koppel 17 en 18 (Tom en zijn maatjes) afrikaanse yoghurt en koude pannekoeken mee. Daarnaast zijn er lekkere vruchtjes en slagroomsoezen gespot bij het eten: mmmmmmmm, heerlijk!



Talent gezocht!

Dit weekend strijden verschillende aanstormend mediatalenten om een baan bij Castor Media. Zij reageerden op de volgende oproep in de landelijke kranten; Castor Media zoekt nieuw talent, heb jij een persoonlijkheid, uitstraling en ben je goed gebekt? Dan kan jij één van de geselecteerden worden!!! Wij bieden je een afwisselende baan voor precies één heel weekend. Hierna heb je uitzicht op een vast contract bij Castor Media! Dus ben jij het talent dat we zoeken, reageer dan snel!



De groeten van...

We vonden dat vrijdagavond de muziek erg hard stond. En ook onze burens waren heel hard aan het klessebessen. Gelukkig konden we op een gegeven moment wel slapen! Groetjes van Anoeek en Sietske van Lookwide (koppel 9)

De X hike is een erg leuke hike! We zijn op zaterdag wezen hiken. Het was erg leuk! De eerste nacht was relaxed. Ik heb toen goed geslapen. Ik vind het ook erg leuk dat ik een stukje mag schrijven voor de krant! De soep op post 3 was erg lekker! Groetjes van Martin van de Woudlopers Kipling (koppel 8)

Vrijdagavond hadden wij lichtgevende 'stokjes' die je kon knakken zodat ze licht geven. Nou...ik ging toen de hele tijd ermee spelen en toen KRAK!.....kapot!!!! Ik zat helemaal onder het lichtgevende spul! Bij de wc heb ik het schoongemaakt. Nu liggen er om onze tent allemaal stokjes. Misschien als het straks donker wordt, dat het dan nog licht geeft. Nu moeten we weer verder hiken! Doeg! Florentine, Kim, Ishana en Berly (koppel 15)



Interview

Een goede presentator is veel op TV en bekend door het hele land. Het zal daarom vaak voorkomen dat hij onverwachts een aantal vragen op zich afgevuurd zal krijgen. Zodoende zijn de koplopers, Robin en Rob van de Voerman, verrast met een aantal korte vragen. Allerst: Hoe was jullie nacht? "Slecht, Rob was de hele tijd koffie aan het drinken en hield mij daar continue mee wakker."

2. Hebben jullie, naast alle koffie, ook nog tijd gehad om te eten? "Ja zeker wel, we zorgen goed voor onszelf. We ontbeten met croissantjes en hebben geluncht met soep en bolletjes. We hebben ook één snoepje gehad." 3. Het lopen schijnt jullie wel goed af te gaan... "Ja klopt, we hebben nu alle 5 de posten gescoord en we zijn slechts 2 keer verkeerd gelopen. Één keer een lang stuk en één keer een kort stuk. En we zijn nog steeds op de eerste tocht. Hahahaha."

Welke post vonden jullie het leukst? "Post 5" Tenslotte, die tassen van jullie zien er niet zwaar uit. Zijn jullie dingen vergeten? "Ja! Onze tassen wegen bijna niks. Kunnen we lekker doorlopen. Wat we zijn vergeten is een Donald Duck en de verrekijker. Mogen wij ook wat vragen? Hebben jullie ook wat te drinken voor ons? We vergaan van de dorst!"



Log die boeken!

De logboeken waren erg leuk dit jaar. Er zat veel creativiteit en fantasie in. Hier waren dus flink punten mee te scoren en dat hadden de meeste van de presentatoren in spé wel door. Erg mooi versierde schriften, compleet met foto's, tekeningen en routes waren er. Er waren zelfs leden die de uitreiking van 'miss kroket' er voor op hadden gegeven om aan deze contest mee te kunnen doen. Andere

opvallende logboeken waren een verfblik (zonder verf) en een 'presentatoren-alles-wat-je-nodig-hebt-does.' Erg origineel allemaal!

Verhaaltje van de Havik dames

Vandaag (Zaterdag) is het super bewolkt en om half negen gingen de eerste koppels al weg. De eerst route was best simpel; volg de pijltjes. Die liepen we dan ook moeiteloos. De volgende was al iets moeilijker, een oliaat. Daarbij liepen we ook meteen fout. Gelukkig kwamen we toch aan bij de 'Mythbusters'. Daar moesten we ruiken wat er in een doosje zat. Best wel leuk vonden we dat. We kregen een vaag verhaaltje mee waarbij we weer fout liepen. Er stond namelijk 'ga links' en dus gingen wij naar links. Bleek het rechtdoor te zijn!? SUF!! Post 3 was een lunch-post waar we tomatensoep mochten nuttigen die erg lekker was. Daar kregen we een kralen ketting met verschillende kleuren wat de route bleek te zijn. Blauw was voor rechtdoor, groen voor rechts en rood voor links, dacht ik. (het kan ook andersom geweest zijn maar dat weet ik niet meer precies.) Nu gingen we echt helemaal fout!! We zaten ergens in Wijntjewoude, maar daar moesten we helemaal niet zijn. Intussen kwamen er steeds meer groepjes bij die ook verdwaald waren. Gelukkig werden we gebeld over waar post 4 was. Daar kwamen we aan bij een trappersbaan. Van die posthouders kregen we een uitgestippelde kaart over de heide naar de laatste post toe. Eindelijk een keer ZONDER fout te lopen kwamen we aan bij de laatste post. Bij post 5 moesten we tv-tunes raden. Super vaag! Ook heb ik daar dit geschreven omdat we heel lang op elkaar moesten wachten want bijna iedereen die de X-hike liep kwam daar in één keer aan! Van de posthouders van post 5 kregen we een bolletje-pijltje route. Ook die volbrachten we zonder fout te lopen. JOEPIE! Op het mediaterein gingen we nog nasi koken en lekker smullen! Ook konden onze voeten nu eindelijk even ontspannen!

Greetz Fionneke (13) en Maran (12)

Fijne weetjes

Wist je dat...

- Hendrik, leiding X hike, al een paar keer over scheerlijnen is gestruikeld?
- De dappere aankomende presentatoren de bizons durfden te aaien?
- Edwin en Chantel (koppel 6, Havik) het vrijdagnacht supergezellig in hun tent hadden?
- Zij griezilverhalen vertelden en krom lagen van alle moppen?



Ballen!

De X-hikers werden zondag bij post 4 getest op hun behendigheid, concentratie en samenwerking. Dit gebeurde door met een lepel een bal rond te lopen. De nieuwe route die ze daarna kregen, moesten ze eerst ontcijferen. Woorden stonden verkeerd om, op de kop of van links naar rechts. De posthouders van deze post waren een beetje streng met de punten en met het aan en afmelden. Dus tip voor de koppels: Koop ze om!!!

Herken je tune

Om aanstaande presentatoren te testen op hoeveel ze weten van verschillende tv-programma's die overgenomen zijn door Castel, moesten ze de programma's kunnen herkennen aan de begeleidende tune. Hierbij kreeg elke toekomstige presentator drie minuten de tijd om er zo veel mogelijk te herkennen. Een wilde greep uit het aanbod: A-team, Barbapappa, Baantjer, Bassie & Adriaan, Pokemon, Dommel, Lingo ("Lingo heerst!") en eigen huis en tuin.

ALGEMEEN

O.v.v. Siebfauten

A-hike

1. Detmer Uffen
Niek Evenga
St. Vitus
2. Lizzy de Ridder
Anouk Uil
Fraeylema
3. Hanneke Koops
Mieke Slim
Fraeylema
4. Jelle Bakker
Stefan Warink
Fivelgroep
5. Daan Maring
Martijn Bruil
Mensinghe Roden
6. Hester Westra
Anouk Huizeling
De Bevers
7. Maartje Alers
Jose Dekker
Stadskanaal
8. Anton Sinnige
Tjeerd van der Veen
Woudlopers Kipling
9. Douwe Schokker
Mike Koning
Fraeylema
10. Matthijs Tiddens
Tim Achterhof
Fraeylema
11. Jeroen Buining
Ferdi Seljee
Trappers
12. Joost Alers
Nils Meyer
Stadskanaal
13. Marloes Alers
Margo Beer
Stadskanaal
14. Joeri de Wildt
Laura Dijkstra
Ivo Smook
Woudlopers Kipling
15. Annelinde Holwerda
Sanne Wubs
Stadskanaal

Hikeleiding:

Yvonne Loois
Ank Doorlag
Riekje Huisman

Subkampeiding:

Fabian Duursma
Lucy Sanders

B-hike

1. Pepita Zonderop
Milenka Wiltjer
Fraeylema
2. Nine-Marije Ligtenberg
Elmara de Jong
Ba-ow Beetsterzwaag
3. Rob Cottenham
Wiebren Munk
De Trappers
4. Klaas-Simon
Joran de Boer
De Biezenhutters
5. Rick Joorman
Bas-Jan Hoogenberg
De Biezenhutters
6. Erik Wagemaker
Geke van Vliet
Schultegroep Diever
7. Nick Roode
Rense Spitzen
Isis Veendam
8. Jochem Bos
Demian Oudman
Fraeylema
9. Arend Jan Weinans
Robert Boswijk
Veendam
10. Lars Mulder
Rob Kamps
Fivel Delfzijl
11. Martijn Bentum
George Weinans
Veendam
12. Eva Dambrink
Rianne van 't Klooster
Britt van der Drift
De Biezenhutters

13. Loes Jonker
Nadiëh Mulder
Veendam
14. Tineke Steenwijk
Marleen Wessels
Marlies Kooi
Veendam
15. Luiz van der Velde
Victor Eilering
Veendam
16. Rob Nyland
Arnoud Bentum
Veendam

Hikeleiding:

Ellen van Dongen
Arnoud van Duren
Jung-Sook Borchers

Subkampeiding:

Wolter Meems
Geert Harms

C-hike

1. Hendrik van der Stoel
Mathijs Hoogland
St. Vitus
2. Yvette Riemeijer
Roos Mein
Kathi Kuipers
Pagista Stadskanaal
3. Bram van Houten
Rik de Haan
Fraeylema
4. Linda Vijfschaft
Else Swart
Jennifer Drenth
De Bevers
5. Jan Jaap de Boer
Migael Nieuwenhuis
De Bevers
6. Sander Koetse
Jans Zandvoort
Veendam
8. Heleen Maring
Amanda Kruijze
Mensinghe Roden

ALGEMEEN

9. Roos Meijer
Nynke Barels
Look- Wide
10. Tess Offers
Floor Bouma
Look- Wide
11. Bas Janssen
Floris Roelfsema
Mensinghe Roden
12. Job Bransma
Mylan Sieljes
Woudlopers Kipling

Hikeleiding:

Lisette Zuidema
Monique Zuidema
Miranda Zuidema
Aafke Steenhuis
Peter Luining

Subkampeleiding:

Peter Miedema
Marten Munniksma

D-hike

1. Moniek Meulman
Marielle Hulshof
Sanne Zuidema
Pagista Stadskanaal
2. Elzo de Groot
Bob Tharda
Bob van Oorschot
Mensinghe Roden
3. Richard Jager
Reinout de Roest
Berry Kraaijenoord
De Esdoorn
4. Eduard Bakker
Thom Braam
Carlo Laversma
De Esdoorn
5. Roosmarijn Braam
Myrthe Kuiper
Astrid Jager
de Esdoorn
6. Gijs Brandsma
Carlo Verschoor
Rick-Jan Ambergen
Woudlopers Kipling

7. Kevin Staats
Daniel Koster
Sander van der Gauw
De Voerman
8. Ruben Kroon
Tim Drevel
Roald Brouwer
Vinchem

Hikeleiding:

Margit Bol
Jan-Erik Zuur

Subkampeleiding:

Dennis Vesper
Dolf Klijn
Freek de Vries
Chris Blom

F-hike

1. Trudy Lasken
Jeanine Glazenborg
Colin Buzeman
St. Vitus
2. Elien Buurmeijer
Liselotte Haan
St. Vitus
3. Els Ramm
Ginette de Haan
Fraeylema
4. Marloes Hoogeveen
Sanne Weyer
Fraeylema
5. Marjolein Luiken
Pepijn Schaafsma
De Trekvogels
6. Hilko Bilder
Bart Kruiger
Fivel
7. Sabine van der Kolk
Yvonne Walstra
De Voerman
8. Franka Hofstra
Janneke van Essen
Anna Douma
Woudlopers Kipling
9. Hans Groenhoff
Jaap Pestman
Mark Rumpff

11. Fraeylema
Wouter Jansen
Sander Tensen
Drostengroep Coevorden
12. Frank Koops
Michel Messchendorp
Christian Smallenbroek
Jeroen Dekens
Mike Monsma
De Trappers

Hikeleiding:

Jacob Martens
Clemens Barends
Bernhard Bakker
Marco Lanenga

Q-hike

1. Mirjam Bakker
Annemieke Lowijs
Jutters
3. Willemiek Fickers
Annabeth van der Steege
Fraeylema
4. Thomas Dekens
Annekees Huisman
Luuk Stelder
Fraeylema
5. Joost Nijland
Mark Hoek
Veendam
6. Rutger Kors
Liza de Jong
Veendam/Look-Wide
7. Lotte Meijer
Elise Eilert
De Jutters
8. Wouter van der Netten
Theo Lambers
Veendam
9. Chantal Bloem
Willemijn Geluk
De Jutters
10. Martijn Kors
Bertien Delker
Veendam
11. Gerard Weinans
Perry Kappen
Veendam

ALGEMEEN

12. Saskia Hanemaaijer
Maaïke Engels
Veendam
13. Govert te Velde
Steven Bonder
Gloria Rodenhuis
Nienke Nijsing
Derk Jan van der Laan
De Bevers
16. Jelle Hommes
Esther van der Veen
Aafke Doors
Nienke Dekker
De Zwervers

Hikeleiding:

Bart Kappelhof
Benjamin Leistra
Rene Slageter
Nienke Hoekstra

Subkampeiding:

Henri Kats
Henk-Jan Lebbink

X-hike

1. Carolien Kerstholt
Janine Munk
Charlot Cicilia
De Trappers
2. Coby Jeanne Poppinga
Naomi Mae Poppinga
Ba-ow Beetsterzwaag
3. Tjerk Neefs
Johan Pops
De Bevers
4. RobertJan Roozen
Dylan Davids
De Bevers
5. Jaron Twellaar
Bjorn Jacobs
De Bevers
6. Chantal Verschuren
Edwin Binninga
De Havik
7. Arjan Benniks
Dylan Luiken
De Havik

8. Roelf Berend
Martin Vos
Stan Langen
Woudlopers Kipling
9. Anouk van Wieringen
Sietske van der Meulen
Look-Wide
10. Caroline Winterwerp
Hanneke Hoitink
Monique Alberts
Look-Wide
12. Maran Keijer
Fionneke Bos
De Havik
13. Marco Dijksterhuis
Jos Roossien
Menkema
14. Rowan Freeve
Diede Douma
Woudlopers Kipling
15. Kimberley Bodna
Ishana Koopman
Florentine Oenema
De Voerman
16. Robin Parengkuan
Rob Wiersema
De Voerman
17. Kevin Postma
Jorit Penninga
Tecumseh
18. Maxim Vooges
Tom Bosma
Tecumseh

Hikeleiding:

Patrick Loonstra
Hein Tukker

Subkamp:

Richard Veenendaal
Hendrik Bruinsma

Bar

Edwin Kosmeier
Rene Smit
Marcel Mulder
Harold Mulder
Hendrik Hoving
Jan-Christiaan Wiers

Opbouwploeg

Willem Pestman
Marwin Jonker
Lars Kruijzenga
Rene Renkema
Jeroen Renkema
Willem Hofstede
Frank Jan van Bostelen
Aurelia Kosmeijer
Brenda Doorlag
Bram Timmer
Johan Hettinga
Niels Massink
Auke Veenstra
Luurt Glas
Wilco Timmer
Willem-Sebastiaan Hermse
Jeanet Spithorst
Hendrik Knol

Keuken

Ger Wildeboer
Mischa Bosman
Jorn van Diepen
Saskia van Diepen
Irma Koolhof
Brigit Hovenga
Bas Dost
Hilco Vennema

C-team

Danny van Dorst
Martijn van Ierland
Margriet Lepelaar
Andre Hundt
Maartje van Ierland
Hilda Sombetzki

Parkeerbeheer

Anne van Dorst
Sandra Meijer
Martin van Dorst
Eddy Haveman

ALGEMEEN

Posthouders

Andre Boelens
André Hundt
Annemarie van Harten
Anno Ham
Anthonie Groothuismink
Ard de Vries
Arnold Nicolai
Berend Slagter
Bernadette Pals
Bert Nijwening
Bert Wever
Brechtje Haarman
Chantal van Goor
Christer Oosterveld
Christiaan Water
Danielle Spieard
Danny Bierling
Diederik Havinga
Dolf Huls
Edwin Barth
Edwin Wietzes
Ellen Hendriks
Ellen de Boer
Elmer Moes
Eloise Suiveer
Erik Zondernaam
Evelien Massink
Ewout Warringa
Fedor Schot
Fennnie Schuil
Folkert Swart
Frank Terpstra
G.H. Elderman
Geert Schoemakers
Ger Hospers
Gerard van Wijk
Gerda Doorlag
Gerline Zwama
Harry Jager
Harwin Kuntkes
Hendrik van Horten
Heyltje Kuiper
Hilbert Hofsteenge
Inge Blokzijl
Ingrid Sterringa
Ivo Overbeeke
Jaap Schuurmans
Jaap Santema

Jaap van Essen
Janne Schuil
Jasper Everhardt
Jasper Heslinga
Jeroen Kruizenga
Jeroen Lamberts
Jeroen Wiegman
Jitze Rienks
Johan Hazenberg
Johan Noordzij
Johnny Nijland
Joost Behrendt
Jos Vries
Judith Blokzijl
Karlijn Groenland
Kors Kuyper
Laurens de Winter
Leon van Vliet
Leonie Wijnholds
Lianne Boelens
Lisette Vleeshouwer
Lisette Wicherst
Lourens van der Veen
Luuk Hoenderken
Maarten Kral
Maarten te velde
Magreke Brill
Marcel Pilage
Marcel van der Werf
Mark Loeffen
Marloes van der Klauw
Martijn de Boer
Martijn Hilhorst
Martijn Heitling
Matthijs Dun
Max Tack
Melanie Zwama
Michael Molijn
Mirjam Metus
Nicolien Immerzeel
Niels Ruiten
Niels Rotteveel
Nienke Kruidhof
Nienke Zeedijk
Nienke Voorintholt
Peter Huibers
Petra van der Veen
Petra Leistra
Pieter Broere
Pieter Santema

Rene Barth
Ria Hut
Rianne Bos
Richard Smink
Riemer Addema
Robert Menniga
Robert Scholte
Roel Wever
Ronald Arbeider
Ronald Wietzes
Ronald Knigge
Rutger Beckers
Rutger Oosterveld
Sander de Boer
Sarah van Rijn
Sarina Westerbaan
Sietze Vliem
Stefan Wildeman
Theo van Osch
Thomas Bouwmeester
Tineke de Boer
Tjarko Dijkhuis
Tom Janssen
Vincent de Vinne
Werner Veldman
Wieb Schuil
Willem Sanders
Willem van der Bij
Xandereine Pattiasina
Yury Wijchers



ALGEMEEN

Voornawoordje,

Ook een nawoordje hoort erbij. Alleen kan deze natuurlijk nooit echt na het NHW worden geschreven. Het krantje komt om 16.00 uur uit en dan zijn nog niet alle deelnemers en posthouders terug op de kampeerboerderij. Kortom, dit nawoordje is eigenlijk een voornawoordje. In het nawoordje is het gebruikelijk dat iedereen wordt bedankt. Dus bij deze iedereen bedankt voor zijn/haar inzet. Het eten was qua kwaliteit en zeker ook qua kwantiteit dik in orde!! De bar was gezellig, de opgebouwde posten waren weer klasse, de hikes waren weer leuk, de subkampen weer tof en de medewerkers weer sympathiek. De deelnemers waren weer lekker fanatiek en last bus not least, het krantje was ook weer cool. Ook super dat diverse instanties niet moeilijk hebben gedaan over circa 400 man/vrouw, die drie dagen lang het bos onveilig maakten. De Bakkeveense middenstand is weer blij met ons geweest dit weekend en ook de eigenaren van de kampeerboerderij lijken tot nog toe erg tevreden over ons!!!



Vooruitblik

En dan nu een vooruitblik op 2006: het jubileumjaar: 45 jaar NHW. Bij een jubileum hoort natuurlijk een aandenken. Dus in oktober 2006 kunnen alle scoutingmoeders en -oma's en misschien wel vaders weer aan 't naaien..... De voorbereidingen voor dit fantastische kamp zullen in november al weer starten. Dus niet te missen: NHW 2006!!!! Voor straks: slaap lekker iedereen en tot volgend jaar! Groeten van het C-team: Martijn, Danny, Margriet, Hilda, André en Maartje P.S. Check de website: www.noordelijkehikewedstrijden.nl voor foto's, chatten en andere zaken.

Gevonden!

Zoals elke jaar blijft er na de NHW het nodige achter: een klein greepje uit het verleden: slaapzakken, matrasjes, toilettassen, borden, bestek etc. etc. Als iemand iets mist kan zij/hij tot 4 weken na de NHW contact opnemen met Martijn van Ierland tel: 0598 432829. Hierna gaat alles naar de vuilstort!!!!

Uitrusting

Wat heb je nodig op een hike? Om te kunnen slapen heb je natuurlijk een tent nodig, een matje en wil je het ook nog eens warm hebben? Vergeet dan je slaapzak niet! Maar vergeet bij je tent je tentstokken en je haringen niet, want dan wordt het wat lastig om hem op te

zetten. Een lekkere pyjama en een klein kussentje is ook niet verkeerd. En je knuffel uiteraard! Wil je schoon en fris de dag door komen dan heb je een toilettas nodig.

Ook willen we ons kunnen wassen, dus neem een handdoek en een washandje mee. Als je op pad gaat wil je ook eten en drinken dus doe dit in een klein rugzakje. Tijdens de hike moet je je complete uniform aan, inclusief das en spijkerbroek! Ook wil je niet poedelnaakt in je uniform een hike lopen dus zet ondergoed op je paklijst. Schone sokken helpen ook tegen de kou. Om je avond maal te bereiden neem je een gasbrander en aansteker mee en een pannetje. En om te kunnen eten en drinken heb je bord, mok en bestek nodig. Tegen de regen is een regenpak niet onhandig. Volgens mij heb je nu al het noodzakelijke en kom je goed beslagen te ijs om op hike te gaan! Succes!!

Disclaimer

Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor het 44e NHW. Het kost ons altijd weer veel bloed, zweet en tranen, maar het is gelukkig leuk en dankbaar werk. Dit jaar hadden we nodig:

- | | | |
|----------------------------|------------------------|----------------------|
| - 1200 A4 kleur | - 2,5 liter inkt | - 4 pc's |
| - 1 pocket pc | - 1 atlas | - 183 mandarijnen |
| - 1 scanner | - 7500 mp3tjes | - 8 liter thee |
| - 4 Beau Mondes en 1 Star! | - 14000 A4 wit | - 4 rollen wc-papier |
| - 5 beeldschermen | - 2 routers | - 6 liter melk |
| - 58 barkaarten | - 2 doosjes aspirines | - 3500 nietjes |
| - 28 mastervellen | - 2 printers | - 1 copyprinter |
| - 4 km netwerkkabels | - 36 liter koffie | |
| - 3 onderbroeken | - en heel veel dropjes | |

+ Wij:

Jelle 'akela' Aitink - Jan Willem met 'B' 'e' 'c' 'k' - Liesbeth Blommert - Martijn Snijboon - Thomas Even Thuis - Mark Oldenhof - Swiepie van der Wally - Aniek Oldenhof - Nivard de Griek - Tessa Kusters - Ruben Postma - Annemiek Sterenberg - Rolv Wierenga - Onno van der Sluis - Maylalalala Bartelink - Dramber Kusters - Tim Dullaart - Sjoerd Winselaar - Arie 'huhuhuh' Berkel - Geert Niemeyer - Christina Mast

Graag tot volgend jaar!

