

# HERFSTBLAADJE

KAMPKRANT VAN DE 45<sup>E</sup> NHW - 20 T/M 22 OKT 2006 TE NOORDBROEK



# ALGEMEEN

## EHBO-ploeg

De EHBO mensen van het NHW zijn dit jaar gelukkig niet al te vaak benadert om te helpen. Eddy en Danny die van het C-team belast zijn met deze taak kregen eigenlijk maar vier mensen bij zich. Twee jongens hadden zich in hun vingers gesneden. En bij een potje rugby tijdens de overnachting van zaterdag op zondag bij de B-Hike, kwam bij Ties de metalen bidon waarmee ze aan het rugbyen waren, tegen zijn tanden aan. Ties had daardoor 2 tanden die los kwamen te zitten. Gelukkig voor hem was de tand die het meest los zat nog een melktand. Bij Danny kwam het interessantste geval van het weekend. Een jongen kreeg een skateboard tegen zijn oog aan. Het gevolg: een blauw oog. Maar een skateboard op NHW? Ja, dat is vreemd.



## NHW afgelopen; mooi niet!

Het hiken is alweer afgelopen, maar helemaal voorbij is het NHW nog niet! Je kan gewoon lekker doorgaan op de [internetsite www.noordelijkehikewedstrijden.nl](http://www.noordelijkehikewedstrijden.nl). Je kan er de foto's bekijken en napraten op het forum. Wat betreft het NHW van volgend jaar, posthouders kunnen zich dan online inschrijven. Deelnemers kunnen dit niet, want een handtekening van je ouders is toch wel nodig. Wel kan je tegen die tijd allerlei informatie over de hikes vinden en het opgaveformulier downloaden. Dus....upload NU je foto's!  
Groeten het webteam (Martin, Rianne en Werner)

## HONGERRR!

Ook de posthouders, staf en redacteuren en ander ondersteunende lui krijgen wel eens honger. En flink ook, want er gaan bij elkaar zo'n 73 liter bouillon, 40 preien, 50 uien en 3 liter ketjap doorheen. En dit alleen nog maar voor de zaterdagavond maaltijd. Maar dit was allemaal geen probleem voor de kookstaf bestaande uit de Fraeylema, Sjouke en Extschalbeda Stam. Zij komen al ruim 15 jaar bij elkaar om ieder jaar weer een heerlijke maaltijd voor ons allemaal op tafel te zetten. Dit jaar was er een luxe drie gangen menu, bestaande uit tomatensoep met prei, nasi met Babi Panggang en saté, als toetje waren er vruchtjes met slagroom. Wat een smullerij! De kookstaf hoopt dat jullie allemaal weer hebben genoten van het eten dat zij hebben bereid en dat iedereen volgend jaar weer komt om te smikkelen!

## Trotse Buitenstaanders

Als buitenstaanders van het Stanleystam team kwamen de broekies van het krantje op zondagochtend een beetje bevroerd op het kampterrein in Noordbroek aan. Waarom bevroerd? Het team wat dit jaar het NHW-krantje verzorgd was jong en onervaren en deed het voor het eerst op eigen kracht! Dus geen oude lui die al jaren ervaring heeft om even op terug te vallen. Schoorvoetend deden ze de deur open naar de redactie ruimte. En wat kwamen zij tegen tot hun groot genoeg? Een mooie ruimte waar ze gemakkelijk alles uit konden stallen. Nadat iedereen er was waren er al wat zuchten van opluchting te horen. Ze hadden een jong maar wel sterk team. Iedereen had wel een talent die ze goed konden gebruiken voor het NHW krantje. De stemming zat er goed in. Uiteraard waren er wel problemen geweest in de vorm van een copyprinter die scheef liep. Gelukkig kwam Martijn van de Zwervers

Groningen even langs met nagellak in z'n tasje. Dit was dé uitkomst voor het scheef lopen van het papier, volgens deze jongen. Wel was het lastig aan dat de ze in een onverwarmde ruimte zaten waardoor het papier vochtig werd en daardoor af en toe de machine vast liep. Dit met als gevolg dat deze harde werkers zaterdag tot half 5 in de ochtend bezig waren. Ondanks deze tegenslagen waren ze toch positief en opgewekt. Er heerste een perfecte team spirit. Iedereen moest in zijn uppie op pad om stukjes te schrijven en dit was natuurlijk niet altijd even leuk. Maar een peptalkje hier en daar en iedereen was weer blij en gelukkig. Goed gedaan jongens en meisjes! Dat jullie echte stanley-stammers zijn hebben jullie helemaal bewezen. De "oud" Zwervers kunnen trots op jullie zijn!



## Deff-Fusion

Gedurende het weekend kwam net zoals elk jaar een band langs om de zaterdagavond op te fleuren. Dit jaar was Deff-fusion de eer verleend om de uitgelaten feestvierende stamleden en leiding te vermaken. De band die vooral oude rocknummers speelde wist de meute met de voetjes van de vloer te krijgen. De meningen over de band waren verdeelt maar niemand kon zeggen dat ze géén gezellige avond hadden gehad! De band ging tot een uur of drie door en blies toen de aftocht. Maar de scouts hadden er nog lang geen genoeg van en gingen nog tot in de vroege uurtjes door. Pas rond half 6 werd de muziek uitgezet en gingen de resterende mensen richting hun tenten om lekker te gaan knorren.

# ALGEMEEN

## Terugblik

Jullie weten het vast allemaal nog wel, vorig jaar NHW in Bakkeveen. Hier een terugblik naar het geslaagde weekend van NHW 2005!

De A-Hikers hadden als thema Wally Wally. Alle routes waren door aardbewoners geschreven, dus soms was het nog een behoorlijke zoektocht naar de juiste weg voor de Wally Wallie's, die van een andere planeet kwamen! Want de Wally Wally bewoners spreken natuurlijk niet onze taal. Deze buitenaardse wezentjes waren naar aarde gekomen om water te vinden. Alles gebeurt andersom in de wereld van Wally Wally en dit zorgde soms wel voor wat chaos. Uiteindelijk zijn ze verder gegaan naar een andere planeet, maar wat hebben ze een plezier gehad op onze aardbol!



Bij de B-hike kon je alleen maar acteurs vinden van Jetix. Er was een groot drama op het kampterrein. Het Jetix logo was foetsie, verdwenen, pleite! Iedereen vroeg zich af wie het in hemelsnaam gedaan kon hebben. Was het Andy Larkin met zijn flauwe grappen? Of Beugelbekkie die iets goeds probeerde te doen maar het toch verprutste? Of misschien had Chin Chan hem wel verstopt in zijn broek! Alle Jetixers hadden een heel weekend lang hard gestreden en uiteindelijk is het Jetix Logo weer tevoorschijn gekomen!

Voor de mensen bij Surfing NHW draaide het allemaal maar om 1 ding, surfen. Maar tijdens een weekendje NHW zul je toch ook echt andere activiteiten moeten doen. Wat dacht je



van een trappersbaan trotseren, van imago veranderen met behulp van make-up, van zeewaardige schepen bouwen en ga zo maar door. De surfers van de C-Hike konden nog lekker nagenieten thuis want zij hadden hun eigen site met daarop foto's en verhalen van hun drie daagse avontuur!

Bij de B-Hike ging het allemaal om Bobo's verdwaald in de Bush. Zij gingen het weekend op zoek naar puaca's. In het Spaans betekend dit 'overwinning'. Er werden posten gedaan zoals buikschuiven, wankelen over een evenwichtsbalk en op zoek gaan naar afval. Jawel, afval. Bij scouting draait het tenslotte ook om milieu vriendelijkheid! Ook werd het brein van de Bobo's getest. Bij een post moesten ze opnoemen wat je zoal in een EHBO-kist kunt vinden. Dit ging deze junglebewoners allemaal hartstikke goed af! Aan het eind van NHW had ieder zijn doel bereikt en kon dus tevreden terug gaan naar huis.



Bij de F-hike draaide alles om De man met het IJzeren Masker. De dappere hikers moesten zien te voorkomen dat kardinaal Richelieu de koning verstopte achter een ijzeren masker.

Natuurlijk moesten de hulpmusketiers door een zware training gaan om de koning te beschermen. Voorbeeld? Ze moesten tegen elkaar schermen in het holst van de nacht! Ook urenlange wandelingen hoorden bij het proces. Maar aan het eind van het kamp hadden ze allemaal reusachtige spierballen gekweekt. Ze waren er helemaal klaar voor om de koning te beschermen en dat was ze gelukt ook!



Dan van de stoere musketiers naar de chique lui van de Q-Hike, die als thema Decadent hadden. Dus veel bling bling, dure sportwagens, grote villa's, design kleding en duur eten. Ja, de dames en heren van de Q-Hike hadden het best goed voor elkaar! Zij hadden als opdrachten croquet, het spel voor de sportieve kakker, een trappers baan, wat de dames in dure jurkjes en hoge pumps een minder plezant onderdeel vonden en natuurlijk champagne flessen kegelen!



Bij de X-hike draaide alles om Castor Media. Hier werd er gezocht naar een nieuwe presentator met een leuke persoonlijkheid, uitstraling en hij moest goed gebekt zijn. Ook deze hikers hebben een gezellig NHW gehad. Sluipspelletjes, kritische juryleden, een trappersbaan, TV tunes raden, alles hebben deze presentatoren doorstaan. Ze kwamen, zagen, deden en overwonnen!



## De Scheve Schuit

Tijdens het NHW vaart het schip de Scheve Schuit uit. De leider van dit gevreesde schip is de meest schurkachtige, meest kwaadaardige en de meest gevreesde kapitein van de Zeven zeeën: Kapitein Diederik. Hij heeft al honderden keren gevochten en zeegevechten gewonnen. Hij heeft tientallen schepen gekaapt en overgenomen en heeft hierdoor heel, heel, heel veel geld. De kapitein heeft net als elke andere zelfrespecterende piraat een papegaai. Zijn pratende vogel heet Koerekoek. Ook heeft hij een ooglapje over zijn linkeroog.

De bemanning van het schip is het beste van het beste. Elke man heeft de kracht van 20 beren, ze zijn zo snel als de wind en zwemmen zo snel door het water, dat ze ook wel 'De Speedboten' worden genoemd. En wie is deze bemanning? De piraten van de A-hike! Wat je zou verwachten is dat deze stoere kapitein ook een dijk van een schip zou hebben, maar helaas, dat is niet meer het geval.



Het is een brakke tobbe, dus vandaar de naam: De Scheve Schuit. De Scheve Schuit is de nieuwste boot van kapitein Diederik. De kapitein heeft de Scheve Schuit overgenomen tijdens de gevechten rond de pinksterdagen. Dit schip was toen veruit een van de sterkste schepen. Maar de Scheve Schuit is laatst in een fel gevecht terecht gekomen met een ander schip. Dat schip was ontzettend goed gebouwd en voorbereid op oorlogen op zee. Dit schip had wel 40 kanonnen en 5 enorme masten. De Scheve Schuit had slechts 12 kanonnen en maar 4 middelmatige masten. Gelukkig heeft



de kapitein het toch ter nauwer nood overleefd. Hij heeft alleen wel twee van zijn meest dierbaarste bezittingen verloren, namelijk zijn schip en zijn papegaai! Het schip is helemaal kapot. De 4 masten die het schip had zijn alle 4 om ver geschoten. De kogels van het andere schip vlogen hem letterlijk om de oren. Het was zelfs zo gevaarlijk dat de voorkant (waar een heel mooi standbeeld aanhing) helemaal weg was geblazen.

Het schip heeft nu dus geen masten en geen voorkant meer. Het andere dat hij verloren heeft, is zijn papagaai. Het was zo'n sterke, lieve, stoere papagaai. Hij heeft met Koerekoek de meest gevaarlijke avonturen beleefd en ze hadden elkaars leven zo vaak gered. Hij mist hem nu heel erg en hij moet hem hoe dan ook terug zien te krijgen. Maar wat kapitein Diederik nu eerst moet doen is zijn boot repareren. Hij dacht: "Hoe moet ik dat doen?" Opeens herinnerde deze zeeschuimer zich dat hij tijdens de pinksterdagen een schatkaart had gevonden. Op die kaart stond de geheime plaats van een schat. Een schat die ooit van kapitein Black was. Hij en zijn schip genaamd De Zwarte Parel zijn ooit eens gezonken ergens in de Zeven Zeeën. Kapitein Diederik heeft de kaart en daarmee dus ook de locatie van de schat. Maar om deze te kunnen vinden heeft hij jullie hulp nodig. Samen met jullie leiding Yvonne, Riekje en Ank en natuurlijk kapitein Diederik gaan jullie opzoek naar de schat. Veel succes piraten! Ahoy!

## Opgepast!

De piraten waren op pad gegaan om het uiterste uit zich zelf te halen en zo de schat in de wacht te slepen. Er waren heel wat beproevingen die deze zeeschuimers moesten doorstaan. Er waren verschillende posten waar opdrachten moesten worden uitgevoerd. Bijvoorbeeld het spel schiet jij of ik? Hier werd gekeken wie er een snelle piraat is en wie nog even door moet trainen. Ook een opdracht was Verdien Je Piratenmaal. Dit was een activiteit dat ook werd beoordeeld op snelheid. Wanneer je deze opdracht goed had gedaan, had je een piraten maaltijd verdiend! Ook gingen deze wildebrassen met een vlot over het water. Maar ze moesten uitkijken! Wanneer je in het water terecht kwam, verloor je al je punten. Dus een nat pak en je punten kwijt, wat een pech zou dat zijn! Gelukkig is het bij niemand zover gekomen. Verder was er een loopbaan waar vele hindernissen en boobytraps in waren verwerkt. Dat was alweer oppassen geblazen! Maar deze woestelingen zijn wel wat gewend natuurlijk. Met behendigheid speelden zij het allen klaar om zonder al te veel moeite over de loopbaan te komen. Natuurlijk moesten de piraten nadat zij al deze uitdagingen hadden klaargespeeld, ook hun logboek bijhouden. Hierin schreven zij alles wat ze hadden gedaan, zodat ze aan het einde van het kamp dit kunnen inleveren en zo nog meer punten kunnen scoren!





## Tand verloren

Rob van de Woutlopers Kipling heeft wel een hele bijzondere fonds gedaan toen hij in alle vroegte zijn slaapzak oprolde. Daar lag plotseling een witte tand te blinken! Rob vond het helemaal niet erg. Hij was blij dat hij er niets van had gemerkt en dat hij de tand had teruggevonden! En ach, een piraat zonder tand staat natuurlijk ook wel hartstikke stoer!



## Piraten maaltijden

Na een lange tocht kwamen de piraten rond 8 uur 's avonds aan op het subkamp terrein. Ze begonnen direct met eten koken, want oh wat rammelden hun buiken na al die lange wandelingen en zware beproevingen onderweg! Er werden ontzettend veel lekkere dingen klaar gemaakt zoals hutspot, pasta, pannenkoeken, spaghetti, broodjes knakworst en macaroni! Want als piraat moet je wel goed voor jezelf zorgen en dat houdt ook in gezond eten.



## Versieren met stroop

Oh oh oh wat waren alle piraten te spreken over post 4. Hier mochten deze landrotten overheerlijke pannenkoeken maken. Je moest met stroop mooie ontwerpen maken op je pannenkoek. Er werden schatkisten gemaakt, eilandjes, skeletten en nog veel meer typische piraten dingetjes! Volgens de postleiding bij post 4 hadden alle piraten meer oren naar de pannenkoek opeten dan versieren. Best logisch op zich aangezien dit voor de piraten hun lunch was!



## Even misselijk

Koppel 2 kreeg de schrik van hun leven. Vrolijk waren zij aan het hiken door het fijne dorpje Noordbroek. Maar daar bevond zich toen ineens midden op de weg een platgestampte kikker. Deze piraten zijn heel wat gewend, maar hier werden deze meiden toch wel even wat misselijk van. Tja, zo is het leven!



## Piraten geintjes

Al heel vroeg waren de piraten van de A-Hike weer op pad. Het eerste groepje was heel erg laat bij de 3e post. Er werd al gespeculeerd dat ze misschien verdwaald waren! Maar piraten verdwaald, dat is wel een hele gekke gedachte! Want het zijn juist de zeebandieten die het meest verstand hebben van kaart en kompas lezen! Enkele hikers waaronder Jorit en Jurje van De Bevers hebben vanmorgen de leiding wakker gemaakt. Zij vonden dit echt lachen maar de leiding vond het toch echt niet zo grappig! Maar als piraten zich nou eenmaal gaan vervelen kunnen zij nog wel eens irritant worden en geintjes gaan uithalen! Dit was dan ook een klassiek voorbeeld van een echte piraten streek. Jorit en Jurje denken dat ze ten minste 1 keer verkeerd gaan lopen. Ze hebben voor deze hike heel veel en heel zwaar ingepakt. Dat was niet zo slim van deze piraten aangezien je natuurlijk vele kilometers moet lopen met al je tassen! Koppels 10 en 13 hebben vannacht niet veel slaap gehad want er was iemand die hele verhalen aan het vertellen was in zijn slaap! Dus de nachtrust voor deze zeeschuimers was behoorlijk verstoord. Een schrale troost, binnenkort heb je weer je eigen heerlijke bedje om in te kruipen!

## De schat is terecht!

Het is ongelooflijk maar waar. De schat van kapitein Black is gevonden. Sinds de schatkaart al vanaf de pinksterdagen in handen van de A-hikers is, is er een maandenlange zoektocht naar de schat geweest. Alle zeven zeeën zijn bevaren en vele beproevingen zijn overwonnen. De stoere piraten van de A-hike hebben naast de barre tochten over de zeven zeeën ook de hele omgeving van Noordbroek afgezocht naar de schat van kapitein Black.

De schat van enorme waarde is uiteindelijk gevonden in het Schildmeer. Hij is zo veel geld waard dat het schip kan worden betaald en er zelfs nog geld over is voor een nieuwe papegaaï. Kapitein Diederik heeft de nieuwe naam van de papegaaï al bekend gemaakt. Hij wordt gedoopt met de naam Poerekoek. Dankzij jullie inspanningen en werkzaamheden is het schip de Scheve Schuit ook helemaal gerepareerd. Hij bevaart de zeven zeeën zelfs beter dan ooit tevoren. Het heeft nu zes enorme masten en een gloednieuwe voorkant met een standbeeld voorop. Het schip telt na de reparaties maar liefst 38 kanonnen. Hiermee zullen de A-hikers ieder ander zeeschip weten te verslaan. Onverslaanbaar zullen ze zijn op de zeven zeeën en op land. Hoe dan ook zijn de A-hikers nu de meest stoere, gevreesde piraten. De schat was zo omvangrijk dat het overgebleven gedeelte nu op een andere plaats liggen. Ergens in Nederland ligt de schat veilig verborgen voor andere zeerovers en schatzoekers. Hij is nu gelukkig niet meer in de handen van kapitein Black, maar in de handen van kapitein Diederik en de A-hikers.

Wel moeten de A-hikers de rest van hun leven de schat beschermen tegen iedereen die hem wil veroveren. Als ze de schat verliezen zal het moeilijk zijn te overleven en bestaat er een kleine kans dat de A-hikers ten ondergaan. Gelukkig zijn wij er van overtuigd dat de stoere piraten het niet zo ver zullen laten komen. Heel veel succes en sterkte gewenst met deze belangrijke taak, stoere piraten! Ahoy!



# De rickri riet riet Ijzeren Masker



## Vernederlandst

Na een zeer lawaaijerige opening was duidelijk dat bij de b-hike de sfeer er al goed in zat. De komende dagen zullen de B-hikers een Oer-Hollands weekend tegemoet gaan. Natuurlijk zullen de typisch Hollandse tulpen, klompen, molens en boeren overal te vinden zijn. De B-hikers zullen hun Nederlandse gevoelens dit weekend naar boven moeten halen. Onder begeleiding van het Wilhelmus werden de Nederlanders ingeleid in het NHW en vanavond zullen in een spannend 12-kamp al gekeken worden wie de Nederlandse gebruiken al goed onder de knie hebben. Het beloofd een spannend weekend te worden en iedereen zal hier met een vernederlandst hart vertrekken. Dus haal al je oranje outfits te voorschijn en ga los! Nederlanders, succes!



## Limbodansend koekhappen

Bij post 3, de ranja en de koekhappost, kreeg je aftrek van punten als je met meerdere groepjes tegelijk aankwam of als je je logboek, noodbrief of oleaat verloren had. Was je meerdere dingen verloren, tja dan was je helemaal het bokje. Bij het koekhappen bleek originaliteit en teamwork extra punten op te leveren. Enkele manieren van koekhappen waren: op elkaars schouders zittend, blind koekhappen, liggend en er werd zelfs limbodansend gekoekhapt! De meest extreme vorm van koekhappen was Walt die met zijn

been in zijn nek naar de koek aan het happen was. Bij het koekhappen bleek ook dat sommige groepjes nogal verstrooid waren. De mannen in leeuwenhosen, Tjeerd en Ivo, hadden hun noodbrief verloren. Gelukkig voor hen hadden Joris en Ruben deze gevonden. Joris en Ruben moesten echter zelf toezien hoe hun logboek en oleaat door anderen aangeleverd werden. Ze moesten van de posthouders een extra opdracht doen om deze terug te krijgen.



## Typisch Hollands

Bij de stoere Oer-Hollandse meiden en kerels in het Holland Heineken House werd al direct begonnen met een actief programma. Nadat iedereen op de hoogte was gesteld van de regels werd het programma medegedeeld. Iedereen was heel erg enthousiast. Wat iedereen minder zag zitten, was het feit dat ze waarschijnlijk al om 8 uur zouden moeten opstaan. Dit mocht de pret echter niet drukken. Met volle overgave stortte iedereen zich op het twaalfkamp dat georganiseerd was voor alleen echte ras Nederlanders. Er waren veel verschillende onderdelen en het ene onderdeel duurde langer dan het andere. Zo waren Wout en Wiljar van Mensinghe Roden elf minuten bezig met een spelletje ganzenbord. (Walt wist hier wel 5 minuten vanaf te halen door zijn benen in zijn nek te leggen). Het bliklopen had een minder korte levensduur. De blikken bleken niet stevig genoeg te zijn een gezonde

Hollander te kunnen dragen (te weinig gatenkaas gegeten?) Vandaar dat de posthouders heel erg streng op het zaklopen hebben gelet dat bij dezelfde post gebeurde. De posthouders hier lieten zelfs iedereen een koprol maken. Nee niemand werd gespaard. Er waren ook spelen om jezelf te testen, zoals het bellenblazen. Robin en Robin van de Voerman kregen het voor elkaar om in een keer te blazen 18 bellen tevoorschijn te krijgen. Het gooien met tomaten op auto's bleek geen succes. De tomaten wilden niet zo goed plakken als werd verwacht. Ook waren er een heleboel die eerder de tomaten kwijt wisten te raken dan er een auto mee te raken. Bij het touwtjespringen bleek teamwork de doorslaggevende sleutel te zijn. In je eentje springen is niet zo'n een probleem. Maar zodra je met zijn tweeën moet springen, moet je goed kunnen samenwerken. The Orange Cowgirls (beter bekend als Jenneke en Mirthe van St. George) hadden met vijf maal springen al een record te pakken. Bij het skippyballen waren zelfs echte koeien aanwezig. Ook kon er nog Mens Erger Je Niet gespeeld worden. Een gezellige bende dus!



## Auto in de sloot

Terwijl de hike in volle gang was werd er bij post 6 een grote fout gemaakt. Hielko wenst anoniem te blijven, wat wij natuurlijk geheel respecteren! Hielko zou zijn auto draaien en reed daarbij achteruit. Helaas kwam hij door een ongelukkige stuurfout in de sloot terecht. De auto kwam schuin met de kofferbak in het water te staan, waarna er water bij de auto naar binnen liep. Nadat de auto uit de sloot was gehaald is de auto zo goed mogelijk schoongemaakt en bleek de schade mee te vallen. De auto stinkt nu alleen nog behoorlijk.

De inzittenden zijn gelukkig met de schrik vrij gekomen, maar het zal even duren voordat de emotionele schade die de sloot heeft opgelopen weggeëbd is. (Met dank aan hylke van de Fivel.)





# DE KRIJG KRIEG MET IJZERE MASKER



## Eierrace en poëzie



### Eieren en pannenkoeken

Na een wandeling door een natuurgebied kwamen de Hollandse jongens en meiden bij post 4 aan, waar eigenlijk een trappersbaan had moeten zijn. Maar Nederlanders zijn niet voor één gat te vangen. Ook worden de Nederlanders als gierig gezien en dat werd ook bij deze post weer bewezen. De hikers moesten namelijk een ei koken in slootwater. Bij de meeste groepjes ging dit zonder problemen aangezien iedereen wel een gasbrander bij zich had. Alleen de echte superscouts Myrthe en Jenneke probeerden op een houtvuurtje te stoken. Helaas voor hen werkte dit niet, maar ze kregen wel extra punten voor de creativiteit. Bij Iris ging het enigszins mis, haar ei was te zacht gekookt waardoor na het afpellen het eiwit er uit spoot en in haar gezicht en kleding terecht kwam.

Bij de post van het pannenkoeken bakken waren de groepjes vandaag het langste bezig. Het lukte bijna niemand om hier een vuurtje te maken. Alleen Lisette en Simone waren hier snel mee klaar. De rest lukte het eigenlijk alleen om vuur te maken nadat Wolter langs kwam in zijn stromobiel. Het pak stro dat op zijn achterbank lag werd zienderogen kleiner. De post was ondanks zijn lange duur toch heel gezellig.

De Hollanders gingen al vroeg op pad. Rond kwart over negen waren de groepjes al vertrokken voor een avontuurlijke reis die hen meer zou leren over de Nederlandse gebruiken.

Na een klein tijdje lopen kwam elk groepje bij de eerste post. Een eierrace op klompen. Deze race verliep prima, alle deelnemers slaagden er in hun eieren heel te houden. Wel vond Tjeerd van de Woudlopers Kipling dat de klompen pijn deden aan zijn grote voeten. Ook haalden de groepjes elkaar in waarna de hikeleiders besloten om 10 minuten te wachten voordat een volgend groepje verder gelaten werd.

De posthouders van post 2 vonden het zielig dat iedereen met zijn handen moest peddelen tijdens het vlotvaren. Daarom besloten zij hun post te veranderen. Iedereen moest nu een gedichtje maken over een willekeurig onderwerp. Alleen Iris en Joukje moesten verplicht over de auto van de posthouders schrijven. Waarom? Dat vonden de posthouders gewoon leuk! De meeste groepjes hadden weinig moeite met het opdoen van inspiratie en schreven redelijk gemakkelijk een gedichtje. Maar omdat iedereen een andere snelheid heeft van schrijven vertrokken er ook meerdere groepjes tegelijk.



### Klompzwaai-armen en dropspuugmonden

Door het uitlopen van post 5 zaten ze bij de klompjesgolf van post 6 al een aardig tijdje te wachten op bezoekers. Klompjesgolf is bij een ieder neem ik aan welbekend, maar voor diegenen die het spel niet snappen; het is midgetgolf maar dan met een klomp aan een stok. Dit principe is nog niet zo makkelijk als het lijkt. Om goed te kunnen scoren moet je over een goede klompzwaai-arm beschikken. Dit blijkt bij de meeste Nederlanders behoorlijk tegen te vallen. De eerste bij de pers bekende blaar van de B-hike valt toe te wijzen aan Lisette. Toch liep zij dapper door naar de volgende post.

Vlak voor post 7 werd een fout gespot in de routebeschrijving van de Nederlanders. Nadat deze fout doorgegeven en hersteld was bij de post kwam het eerste groepje aan bij post 7. Omdat het zo lang duurde zijn, de posthouders eerst maar gaan spelen met hun auto's. Toen het eerste tweetal (Lisette en Simone) bij de dropspuugpost kwam moest het spel nog uitgelegd worden. Echter waren langskomende auto's geen verbetering voor het speelveld, maar uiteindelijk kwam alles op zijn pootjes terecht en is het spugen gewoon doorgegaan.



## FF voorstelle

Jullie kennen ze natuurlijk allemaal wel, de familie Flodder. Sjonnie, Kees, Kees, Toet, Henkie, Sjakie, Opa, en natuurlijk Ma Flodder! Maar deze fantastische acteurs zijn het zat om elke dag voor die rottige camera's te staan. "Ik wil gewoon rustig mijn sigaartje kunnen roken zonder gefilmd te worden." Vertelde Ma Flodder voor het laatst live op tv. Ook Sjonnie en zijn broers en zussen zijn het zat. "Ze zoeken maar een nieuw gezin!" Schreeuwt Sjonnie in de microfoon tijdens hun laatste uitzending. De Flodders hebben een geweldige serie uitgebracht en wel drie films. De media wil super graag een vierde film uit brengen en is dus haastig op zoek naar een nieuwe familie. Maar een echte Flodder word je niet door een goed acteur te zijn. Nee, je moet het echt in je hebben. Je moet goed gebekt zijn en lekker asociaal! Er zijn een hoop aanmeldingen binnen gekomen voor de C-hike, waarin je opgeleid wordt tot een rasechte Flodder. Vandaar de titel voor de vierde film: 'Flodders hiken door Europa.' Dus hikers, zet je best beentje voor en laat ze zien dat JIJ degene bent die ze zoeken!

## Ken je Flodder

We willen wel dat de aanstaande Flodders een beetje weten waar ze het over hebben. Vandaar dat ze bij post 1, door middel van kaartjes bij elkaar zoeken, moesten bewijzen hoe goed ze de Flodders kennen. Want hoe zien de Flodders er uit, hoe oud zijn ze eigenlijk en wat is nou eigenlijk hun echte naam?



## Flodders aan het (s)Links Doolhof woord

Wij hebben een hele leuke tent bij ons. Hij is heel groot en rond. Daarom noemen een aantal jongens onze tent een salon tafel. Maar toen we de tenten gingen opzetten waren we wel als eerste klaar. Toen konden wij lachen!!! Van Milou en Suzan van de Fivelgroep.



## Aso's??

Wanneer de aso's van de C-Hike aankwamen bij post 6, stond hen daar een aangename verrassing te wachten. Er werd verteld dat ma Flodder te oud is geworden om zelf haar whisky te blijven maken. Het kost haar altijd zo veel moeite om de trap op en af te komen en dan ook nog eens al die machines weer aan de praat te krijgen. Daarom moest het nieuwe aanstormende Flodder talent leren hoe zij goede whisky moeten maken, wat nogal een lastige taak bleek te zijn! Haar beroemde drank moet via buizen de fles in waar een bepaald goede in zit, waardoor het een extra sterke smaak krijgt. 1 van de 2 buizen moet 2 keer gebruikt worden. Maar de taak voor de nieuwe Flodders was om uit te vogelen hoe zij de drank in die buis kregen! Maar vele aso's slaagden ruim. Nu kunnen er nog veel meer de heerlijke whisky van ma Flodder maken!

Vrijdagavond na een redelijk lange wandeling kwamen de aanstaande Flodders aan op hun overnachtingplaats. Tijd voor rust was er niet. Ze werden namelijk meteen op de proef gesteld om te kijken of de nieuwe Flodders zich een beetje konden redden wanneer ze regels opgelegd zouden krijgen. Daarom werden ze een doolhof ingestuurd met de mededeling dat ze alleen maar linksaf mochten slaan. Dit leek een moeilijke opdracht maar de meeste Flodders vonden het een makkie. Alle aanstaande Flodders slaagden voor deze test. Maar niet zonder hier en dan even lekker op de grond te spugen, te boeren en stinkende scheten te laten.



## (s)Tennis

In Zonnedael (het thuisfront van de familie Flodder) wordt een hoop getennisd. Maar dat wisten jullie natuurlijk al! Ook moeten filmsterren, die auditie doen om de Flodders over te nemen, een beetje kunnen tennissen. Want in de vierde film die de media wil uitbrengen gaan een aantal familie leden op tennisles. Bij post 5 gingen ze daarom alvast een beetje oefenen. Er was een mooi tennisveldje uitgestald voor de aanstaande filmsterren. Het was nog een hele kunst want de deelnemers moesten in vakjes proberen te richten die weer punten opleverde. Hoe verder weg, hoe meer punten. Elke deelnemer mocht dit met tien ballen proberen. Maar door de harde wind werd dit spelletje wel erg lastig. Toch lukte het de meeste koppels om wel wat punten binnen te slepen.







# Scarfina NHW

## Kees<sup>3</sup>

Het is bij iedereen bekend dat de Flodders zich vaak in de nesten werken. Ze vernielen dingen (vaak zonder het zelf door te hebben), ze dealen in van alles en stelen veel! Bij deze post waren de Flodders op een vlotje beland om aan de overkant van de gracht een zak met zilverwerk te jatten. Maar dat ging niet zonder slag of stoot, want geheel droog hielden de meesten het niet. De 3 meiden die als Kees wilden doorbreken (Fraeyelema) gingen in mini rokjes naar de overkant voor bonuspunten. Een van deze meiden had vannacht al bijna met een ware Johnny gezoend! En de twee anderen konden niet ophouden met kletsen over twee mannen, Kees en Kees. Dit tot ergernis van Johnny en zijn lover Kees.



## Soepje erbij?

Om de echte aso-kant bij de jonge acteurs te ontdekken kregen ze een lekker bakkie soep. Er werd geboerd, geslurpt, geknoeid, gescheten, gescholden en sommige goten de soep gewoon in één keer achterover. Op deze manier lieten de kandidaten wel ff zien wie ze waren. En konden ze na de (toch wel lekkere) soep weer verder naar hun volgende beproeving.



## Sjakie de pechvogel

Sjakie wilde weer aan de gang met zijn oude hobby, namelijk op stelten lopen. Buiten bij een zanderig pleintje ging hij dapper aan het oefenen. Opeens\* d Kees rende voorbij en drukte een tasje die hij bij zich had in Sjakies handen. "Bewaar jij die ff voor me!" Riep hij nog snel voordat hij de hoek om was. Sjakie vond het best en ging vrolijk verder met het lopen op stelten. Niet lang daarna hoorde hij politie! Ze sjeesden richting Sjakie en stopten abrupt voor zijn neus. Sjakie schrok zich een hoedje! Een agent stapte uit de auto met zijn pistool gericht op Sjakie. "M..meneer de agent." Stamelde Sjakie. "Wat is er aan de hand?" Maar voordat Sjakie doorhad wat er gebeurde had een andere agent, die achter Sjakie stond, hem al getackeld! Sjakie lag in het zand met zijn stelten naast hem die doormidden waren gebroken. "U staat onder arrest, mee naar het bureau jij!" Sjakie werd overeind getrokken en achterin de politie-auto gezet. Met loeiende sirenes reden de agenten naar het politie bureau. Sjakie zat een uur alleen in een verhoor kamer tot er een agent tegenover hem kwam zitten. "Kunt u mij nu alstublieft vertellen wat er allemaal aan de hand is?" vroeg Sjakie die onderhand behoorlijk boos geworden was. "De tas die u bij u had was gestolen van een rijke dame uit de buurt Zonnedael. Dus legt u nu maar eens uit hoe u aan die tas bent gekomen." Sjakie legde het hele verhaal uit aan de agent, maar hij wilde Kees niet verraden dus vertelde hij dat hij de tas gevonden had en hij ook niet wist wie de tas had gestolen. Sjakie werd

deze keer met mazzel vrij gelaten. Maar om dit in de toekomst niet weer te laten gebeuren moesten de filmsterren bij post 8 op stelten lopen door het zand. En om het even wat echter te laten lijken kregen ze ook een mooi tasje die ze vast moesten houden. Natuurlijk moesten ze dit ook nog snel kunnen doen voor het geval er weer politie achter Sjakie aan komt.

## De achtervolging

Toet en Henkie hadden weer eens wat gejat! Ze sloegen op de vlucht voor de politie en gingen daarbij het verkeerde pad op. Ze hadden zich weer lekker in de nesten gewerkt. Ze renden een doodlopende steeg in, gelukkig zag Toet onderin de muur een gat waar ze door heen konden kruipen. Meteen na die hindernis moesten ze over een balk heen springen die hun pad kruisde en dat met de politie op de hielen. Ze belanden in een bos en Henkie zag een touw hoog in de bomen hangen. Ze klommen in die boom en probeerden zo de politie kwijt te raken. Maar de agenten hadden de twee schurken alweer gezien en klommen ook de boom in. Toet en Henkie buikschuivden over het touw en moesten grote moeite doen om alle takken te ontwijken. Met hun gestolen spullen in de hand wordt het er ook niet makkelijker op en die laten vallen is wel het laatste wat ze wouden. Het vertraagde hen ontzettend. Maar gelukkig waren de twee erg behendig en ook nog eens erg snel. Ze gleden omlaag via het touw en renden er van door. Ze keken nog even achter zich om te zien of de agenten hen nu nog volgden maar die zatten hoog in de bomen te klungelen met de takken en het touw.





## Brandnetels en "Sont-Vitosa" vleermuizen

Van post 3 naar post 4 hadden koppel 5 (Inge en Astrid, de Esdoorn) en koppel 8 (Roos en Myrthe, ook van de Esdoorn) een alternatieve route. Deze liep parallel aan de 'echte weg' maar daar kwamen ze natuurlijk niet op tijd achter. Nee, de route liep door een brandnetelveld. Oke, niet zo erg misschien maar het was donker en overal waren er vleermuizen die wegvlogen. Maar de meiden dachten: "dit klopt toch niet!" Gelukkig klopte het wel, zo konden ze op een gegeven moment het okselhoge brandnetelveld verlaten, en zo gezellig langs weilanden te lopen. Wat een feest in Noordbroek. Verder willen Roos en Myrthe de groetje



## Uierbadmuts.

Al en Capone zijn op rooftocht. Zonder dat de mafia-hikers het door hebben worden de tassen gerold. Naar eigen zeggen zijn Al en Capone al in het bezit van een uierbadmuts, een regenponcho, 2 logboeken, een tentharing, een tentzak, een mars, noodles met groentesmaak, een das, een muts en heel veel dollars. Let dus op goed op je spullen!

Deze oppermafia schrikken er niet voor terug om nog meer gangsters en maffioso te bestellen.... Er schijnt wel steeds meer weerstand te komen tegen de twee. Al en Capone geven complimenten voor de Biezenhutters omdat ze Al hebben weten te vloeren en vervolgens de million-dollar hoed van Capone hebben gestolen. Dit als wraakactie voor de diefstal op de uierbadmuts. Hopelijk loopt dit niet uit de hand en ontstaat er geen familieruzie!

Don Hermano, Don Hendrico en Don Mathijcio zijn van scoutinggroep Sint-Vitus. Ook wel "Sont-Vitosa" genoemd door dit troppel. Deze drugsdeal maffioso zijn dit hele kamp nog niet bestolen door Al en Capone. Zelfs het smokkelwaar dat bestaat uit speed is nog niet onderschept. In de vorm van zwart-witjes hebben ze de speed van Amsterdam naar Noordbroek weten te smokkelen. Ze hebben de pillen voor een gedeelte al verhandeld, maar willen niet bekend maken aan wie. Maar ze hebben al 15.000 dollar verdiend aan het verkopen van de pillen. Wel zijn er het afgelopen weekend een aantal posthouders betraapt op het bezit van speed. Misschien is dit een goede verklaring voor het "vreemde" gedrag dat de posthouders vertoonden dit weekend. Ze hebben op de vrijdagavond koppels de verkeerde kant op gestuurd.

Don Hermano, Hendrico en Mathijcio ontkennen echter alle betrokkenheid. Ze zeggen niet aan zulke praktijken te doen. Ook vermoorden ze geen mensen naar eigen zeggen. Dit laten ze namelijk doen. Deze methode schijnt te zijn overgenomen door Interpolis. Glashard en glashelder!!



## Telefoon boom

Vier nogal mysterieuze dames genaamd Inge, Astrid, Roos en Myrthe van scouting-groep Esdoorn uit Leeuwarden hebben nogal vreemde ideeën over het opladen van de mobieltjes. Ze willen de mobieltjes namelijk opladen via een boom. Hoe ze dit voor elkaar willen krijgen is nog onbekend (gek hè?). De telefoons gaan namelijk extreem snel leeg door het smsen naar verscheidene leuke jongens. Zo stuurt Inge het liefst haar smsjes naar haar vriendje Elzo van Mensinge Roden en Astrid, die ook al bezet is, smst graag naar Reinout van haar eigen groep. Myrthe en Roos zijn nog vrijgezel, maar zoeken ook contact met leuke jongens. Roos lijkt het wel fijn om te gaan smsen met Pepijn en Myrthe wacht ook met smacht op een stoere boy. Het liefst wordt ze natuurlijk verleid met aantal goede versiertrucs, maar gewoon smsen mag natuurlijk ook, naar 0900-Mirthe! Wel moeten we even melden dat deze dames erg veel ervaring hebben. Met het aantal NHW's waarin ze hebben gehiked wel te verstaan. De vier dames hebben samen maar liefst 18 jaar aan hike ervaring. Inge doet zelfs al voor de 6e keer mee! De dames zeggen erg veel zin in NHW 2006 te hebben, maar ze willen eigenlijk niet ver lopen. Zullen de sms contacten de enige reden zijn waarom deze meiden meedoen? Zolang de telefoon boom z'n werk maar blijft doen zullen de meiden er lekker op los blijven smsen en een leuk NHW 2006 beleven.



## Ingezonden brief

Op zaterdag 21 oktober 2006 om exact 22.09 kwam de volgende brief bij ons binnen:

“Al en Capone,

Jullie heel gemeen zijn niet eerlijk! Vanavond om precies 12 uur gaat HET gebeuren waar je je nooit op kan voorbereiden. Maar als jullie je familie goed willen houden moet je vooral goet nadenken!!!

(ze lijken klein maar hebben wel wat groots in petto)

CIAO D-009”

.....



## WAARSCHUWING:

Geloof de Maffia niet! Zij denken dat zij de echte maffioso zijn maar wij weten natuurlijk wel beter! Ze proberen ons om te kopen met geld en diamanten. Ze zijn zó slim denken ze, maar ze zijn gewoon gemeen! Dus trap niet in hun listige trucjes want ze willen alleen maar informatie die ze tegen ons kunnen gebruiken! Dus laat je niet bedriegen! En ook maar even dat je het weet... de diamanten zijn nep, net als het geld! Wij hebben namelijk de echte diamanten gestolen, MOEHAHAHA! Wel ssssssssst...

Ciao, The Bad Ducks.



## Hoe werk je een lijk weg?

Op zaterdag was het bij post nummer 2 van de D-hike de bedoeling om een lijk zo goed mogelijk weg te werken. Als echte maffioso is het wegwerken van lijken een kwaliteit die je absoluut moet beheersen. Bij het afwateringskanaal van de Duurswold zijn op de zaterdagochtend een aantal moordpogingen geweest. De maffioso dachten dat ze te maken hadden met een echt lijk, maar de ‘moorden’ waren in scène gezet. Naast de posthouders zelf werkte er ook een NHW-reporter mee aan deze nepmoorden. Zo zijn de posthouders en de reporter op verschillende wijzen omgelegd. Naast technieken om iemand te laten vallen over een bokje is er ook gewurgd, geslagen en geschopt. Op het moment dat iemand bewusteloos was mochten de maffioso zelf kiezen voor een wijze waarop ze het ‘lijk’ weg wilden werken. Aangezien lijken net zo zwaar zijn als een levend persoon was dit een hele uitdaging. Er ging heel wat zweet en tijd verloren aan het verslepen van het lijk. Dit was niet alleen lastig voor de maffioso, maar ook voor de acteurs. Die werden namelijk dwars door de brandnetels gesleept om vervolgens gedumpt te worden in het afwateringskanaal van de Duurswold. Het zal de maffia een worst wezen, hun mening is duidelijk: opgeruimd staat netjes!

## “Het eerste NHW slachtoffer!”

De opening van NHW 2006 in Noordbroek (45e editie) was nog niet eens bezig of het eerste slachtoffer was alweer gevallen. Dit “ongeval” vond plaats in (hoe kan het ook anders) de Maffiascène. Het “waargebeurde” verhaal steekt als volgt in elkaar: Sjoerd (14) van scoutinggroep de Biezenhutters uit Oosterwolde heeft tijdens het “testen” van zijn Maffiames zichzelf verwond. Hij testte zijn vlijmscherpe mes uit op een appel in plaats van op een maffioso. Heel verstandig zou je zeggen op het eerste gezicht, maar het had werkelijk waar bijna Sjoerd’s leven gekost. Terwijl hij een brede glimlach in zijn “testappel” probeerde te snijden schoot zijn hand uit. Dit met 2 diepe sneeën in zijn wijsvinger als gevolg! Naar eigen zeggen lag zijn halve vinger er bijna af maar dit schijnt gelukkig wel mee te vallen. De vinger moest wel worden verbonden omdat zijn pleister nogal doordrenkt was met bloed. Gelukkig waren er mannen van het EHBO team in de buurt die Sjoerd een handje konden helpen. Het EHBO-team wist zo’n mooi verband aan te leggen voor de twee sneeën in Sjoerd zijn hand, dat er uiteindelijk niks meer te zien was van zijn wond. Sjoerd werd namelijk tot en met zijn pols in het verband gezet. Bijna had dit fatale ongeval Sjoerd’s vinger gekost. Ondanks dat waren deze stoere maffioso en zijn mede gangster Simon niet te weerhouden van het lopen van de eerste hike. De appel heeft dit avontuur echter niet overleefd....





## Lang leve knakworst!

De 2 jonge radioamateurs Pepijn en Geert van de Trekvogels mochten hun groen, bruin, grijs en zwart beschimmelde tent opzetten in de tuin van een man die ze al een keer eerder voorbij hadden zien rijden. Geert wordt af en toe een beetje moe van stapmaatje Pepijn, omdat die de hele tijd tijdens de hike zit te smsen! Met wie? Met Roos van de Esdoorn. Pepijn denkt dat hij al wel 60 smsjes naar zijn liefje heeft verstuurd. Maar erg op te letten hoefde hij toch niet tijdens de hike aangezien deze slimme techneuten een GPS bij zich hadden. Tijdens hun lange tochten ter voet hebben zij veel pauze gehouden en snackbars bezocht. De 2 jongens hadden een heel interessant ontbijt namelijk knakworsten. Wat zal dat hebben gemaakt zo in de vroege ochtend! In de middag hebben zij patat genuttigd en 's avonds vonden ze het wel weer tijd voor knakworst. Pepijn wil graag aan zijn Roos een knuffel geven maar aangezien zij dat op het moment niet kon, besloot hij het zo te doen! Dus Roos, een dikke knuffel van je lover Pepijn!



maar plaats voor 1 persoon op het vlot, dus wanneer je bij de overkant aankwam, moest je teamgenoot erop. Daniëlle en Sander van de Drostengroep kwamen als eersten aan, terwijl zij het vierde groepje waren. Maar wat schetste tot iedereen zijn verbazing? Ze kwamen aangesjeesd op skeelers! Toen deze 2 radiotechneuten erachter kwamen dat ze het water over moesten, besloten ze toch maar om hun supersonische skeelers tijdelijk uit te doen.

De tonnen werden het water in geplonsd en Daniëlle nam plaats op het wiebelige vlotje. Daar ging ze dan! Met haar voeten die ze net zo lekker warm had geskeelerd peddelde ze zich moeizaam vooruit. Toen ze erachter kwam dat het toch niet zo goed werkte om met haar voeten vooruit te komen, besloot ze om verder te gaan met behulp van haar handen. En dit werkte wel! Binnen de korte keren was ze aan de overkant, waar Sander al klaarstond om met haar te ruilen van plek. Ook Sander was erg snel weer op het droge aangekomen. De twee trokken hun skeelers weer aan en gingen dapper door, op zoek naar hun slaapplek. Nadat deze twee techneuten waren vertrokken, kwamen Rosanne, Frank en Mike van Trappers Hoogezand eraan. Frank had een antenne in zijn tas bevestigd om zo een signaal op te pikken van lastige ambtenaren. Toen Mike hoorde wat voor opdracht ze te wachten stond, was hij niet al te optimistisch. Toch zouden ze gaan. Ze deden hun tassen af en legden deze op

een veilige afstand van het water. Dit groepje heeft net zoals zo velen liever droge bagage dan extra punten! Mike zou als eerste gaan. Maar nadat hij in zijn ontblote bast op het vlot had plaatsgenomen, besloot hij toch maar niet te gaan. 'Wij zijn ernstige sjappo's. We geven het op!' Aldus Mike. Helaas, dit groepje ging zonder behaalde punten verder.

Maar Antos en Naud van de Drostengroep gingen er wel voor de volle 100 procent voor! Deze twee fanatiekelingen gingen beiden in razend tempo het kanaal over. Maar dat maakte de kou van het water er niet minder op. Naud kon alleen nog maar schreeuwen toen zijn handen het ijskoude water raakten: "Neeeee! Ik zit nog maar in de bloei van mijn leven! Het is te KOUD!" Maar nadat hij weer zijn warme sokken en schoenen aan had gedaan, was hij helemaal tevreden over zijn prestatie.

Hierna kwamen alle groepjes in een razend tempo achter elkaar aan. Iedereen deed het uitstekend! Het vlot vaarde af en aan met mensen erop. Maar toen ging het mis met een van de

r a d i o -



## Technici op het vlot.

De eerste en tevens direct ook de laatste post voor de vrijdagavond vond plaats bij een kleine haven in Slochteren. Hier moesten de zendamateurs op twee gammele tonnetjes van 1 bij 1 meter naar de overkant. Een hele opdracht! Deze slimmerds hadden de keuze om of mét bagage op de tonnetjes te gaan om extra punten te scoren of zonder. Natuurlijk werd er door de meeste groepen gekozen om zonder bagage op het vlot te gaan. Toen de hikkers op de tonnen zaten, dachten ze de pedels te krijgen, maar niks bleek minder waar! Met hun handen of voeten moesten zij zich voortbewegen naar de overkant. Dus garantie op nat worden! Er was





## Snufjes

Na de opening vertrokken alle groepjes één voor één. Alle techneuten waren opgewekt en vol bruisende energie. Vol trots vertelden Wilco en Chiel van de Drostengroep wat zij hadden gemaakt. Namelijk een heuse radio installatie met allerlei snufjes. Hier hadden zij maanden dag en nacht aan gewerkt. Telkens weer bleek er iets niet te kloppen en moest er opnieuw gesleuteld worden. Natuurlijk kunnen er ongelukken gebeuren bij dit soort evenementen en ja hoor, ook bij Chiel en Wilco ging het mis. Het soldeerapparaat hield er plots mee op en Chiel kwam onder stroom te staan. Maar het resultaat van hun zelfgemaakte radio installatie mag er zijn! Ook Ditte (Drostengroep) heeft zich uitgesloofd. Zij en maatje Wouter hebben T-shirts gemaakt met hierop allerlei teksten en afbeeldingen, zoals FM, allerlei verschillende frequenties en een zendmast! Leuk gedaan! Verder had hun groepje het leuke idee om als logboek een inspreekmachine te maken.



Daar zou dan ook een radio in gemaakt worden, zodat overal waar ze zouden komen goede muziek uit hun speakers knalt! Maar helaas, deze radio amateurs hadden het zo druk in het dagelijks leven, dat ze er niet aan toegekomen zijn dit spectaculaire ontwerp werkelijk uit te voeren. Dan maar gewoon papier en pen, aldus Ditte. Verder hadden de groepjes voornamelijk mobiele telefoons, mp3's en I-pods als apparatuur bij zich. Maar waarschijnlijk werden alle andere dure gebruiksvoorwerpen diep verstopt in de grote volle tassen die ze bij zich hadden. Grote volle tassen? Jahaa,

want voor zo'n grote actie kun je geen uurtje uittrekken. Nee nee, deze slimmeriken zullen drie hele dagen lang keihard strijden om ervoor te zorgen dat er weer goede muziek te luisteren valt in Holland. Eindeloze wandelingen, zware beproevingen en dikke blaren horen hier allemaal bij. Maar iedereen is hier goed op voorbereid. Pakken drinken en hele voedselpakketten zijn meegesleept. Ook de blarenpleisters ontbreken niet. Maar het allerbelangrijkste wat ze mee hebben, is natuurlijk de goede muziek die uit hun gettoblasteren schalt! Succes iedereen, hak die ambtenaren in de pan!



## Lange nacht

Na een lange nacht waarin vele kilometers zijn gelopen en een lastige beproeving is doorstaan, namelijk vlotvaren, kwamen de radio-amateurs dan eindelijk om de beurt aan op het terrein waar zij zouden blijven overnachten. Dit terrein was niet moeilijk vinden. De eigenaresse van de prachtige boerderij met veel land eromheen, had allemaal vuurkachels neergezet zodat de techneuten niet eindeloos lang hoefden te zoeken naar hun slaapplek. Toen de zendpiraten bij deze overnachtingsplek aankwamen, werd er ijverig gewerkt om hun tenten op te zetten. Wanneer deze stonden, werden schoenen uitgeschopt, pyama's aantrokken en heerlijk geslapen. Door de meesten althans. Want anderen hadden hun logboek onderweg niet bijgehouden en moesten dit nog verzorgen voordat zij te bedden konden.



## Saaie ambtenaren

Jullie weten het allemaal. Die ontzettend vervelende, saaie, stomme ambtenaren dwarsbomen onze gezellige radiozenders! Gewoon omdat ze dit leuk vinden om te doen. Nou, dit pikken wij dus niet! Daarom zijn jullie er allemaal massaal op uitgetrokken om uitzendactie te voeren! Het is jullie taak om ervoor te zorgen dat het Nederlandse volk weer goede muziek ten gehore krijgt. We zullen die gemene mannetjes terugpakken. Dus takel je technische apparatuur op je rug, stel de juiste programma's in, pak de pijlzenders af van die sukkelige ambtenaartjes en geef Nederland hun goede muziek terug! We rekenen op jullie!!



## En dan weer het afscheid...

De radiotechneuten mochten pas om drie uur weer op het terrein aanwezig zijn. Voor die tijd konden zij dus lekker uitslapen, rustig ontbijten en terugsjokken naar het terrein. Iedereen was moe maar dat drukte de pret absoluut niet toen iedereen elkaar weer zag! Na de afsluiting werd al hun dure apparatuur weer in auto's geladen en afscheid genomen van bekenden en nieuw gemaakte vrienden. Alle radioamateurs waren blij hun steentje te hebben bijgedragen aan de problemen die de ambtenaren ons hadden gebracht. Met een goed, voldaan gevoel ging iedereen weer terug naar huis, nagenietend van weer een fantastisch NHW!



# ESTIY



## Grote behoefte?!

Sommige stamleden van de Zwervers Assen maken het wel heel bont! Eén stamlid heeft zijn "grote behoefte" gedaan tussen de strobalen. Ze bekogelden elkaar met een mini skateboard en ze aten hamburgers die onder de yoghurt zaten. Heel apart....Maar ondanks alles hadden ze de grootste lol zo met z'n drieën, dus ga vooral zo door!



## De zoektocht naar de schat

Ahoy, ahoy, landrotten! Jullie zijn allemaal naar NHW gekomen om de schatkist van Davy Jones te vinden. Want als het jullie Captain, Jack Sparrow, en jullie zelf, de bemanningsleden, lukt om die schatkist te vinden en open te krijgen. Dan zal de vloek die al eeuwen rust op het schip worden opgeheven! De Black Pearl vaart in de Carribean rond, op zoek naar eerlijke kooplieden om deze van al hun bezittingen te bestellen. Maar het liefste hebben wij natuurlijk goud. Bakken vol goud. Captain Jack Sparrow heeft jullie gespuis allemaal nodig voor deze lastige zoektocht, omdat het een barre tocht zal gaan worden, en hij dit niet alleen meer aankan. Hij is dus erg blij met het feit dat er zoveel piraten naar het kleine Noordbroek zijn gekomen om hem te helpen. Dus doe je best, zeeschuimers!



## Snert-dag!

Na een hele tijd gelopen te hebben kwam GO1, Jans, Ivo, Siep, Sander en Hergen, aan op de overnachtingplaats, het was toen al half 2! Nadat ze zich hadden aangemeld konden ze gaan slapen maar omdat te kunnen moesten ze nog wel even een klusje klaren. Namelijk het opzetten van het tentje waarin ze gingen slapen...Dit was onder een zijlje, het was dus een lange nacht. De volgende ochtend gingen ze weer stevig aan de wandel maar ze waren nog niet halverwege of er werd al even een flinke break gehouden, voor lekkere warme snert om 11 uur!



## Schoonheidsslaapje

De kandidaten van de G-hike dachten dat ze bij het eindpunt waren aangekomen van de hike maar spijtig genoeg voor deze piraten van De Black Pearl bleek dat niet zo te zijn. Ze moesten een romantisch tochtje in een boot over het Zuidlaarder-meer maken. Maar er kwam weinig romantiek aan te pas, want er stond een behoorlijke wind waardoor het een ruige tocht werd! Het sturen en de wind in de zeilen houden was nog een hele klus en vergde veel aandacht. Eén boot was zo druk bezig met ervoor te zorgen dat ze niet overboord zouden slaan, dat ze bijna een boei ramden! Maar door de oplettendheid van de stuurman is de boot toch veilig aan land gekomen. Na deze beproeving konden ze lekker snert gaan eten en even een welverdiend schoonheidsslaapje houden langs de waterkant.

## Zware strijden op zee

De piraten zeilden per schip naar de Carribean waar ze elkaar moesten verslaan in een hevige strijd. Ze bombardeerden elkaar met kanonskogels door middel van coördinaten. Wanneer ze iemand hadden geraakt kwam er een postpapegaai hen dat nieuws brengen. Terwijl de ruige zeeschuimers op weg waren op hun schepen naar de Carribean is de zee alles behalve rustig. Om een goed, gerespecteerd kapitein te worden moeten de piraten 4 zware proeven doorstaan. De eerste proef is zwaard vechten met touwen. Deze test zal uitwijzen of de piraten zeebenen hebben en tegen een stootje kunnen. Wie is het waardig om kapitein te worden? Bij de tweede beproeving werden de piraten geblinddoekt met het vel van een slang. Terwijl de schobbejakken deze blinddoeken om hadden moesten ze met elkaar een zwaardgevecht aangaan. Hierbij zou blijken wie zijn zintuigen het beste werkten want de piraten moesten aandachtig luisteren naar de laagste decibellen en de hoogste frequenties om zo hun tegenstander te kunnen verslaan. De derde beproeving was ook een lastige opgave. De piraten moesten namelijk in de hoge masten klimmen en hun zeilen strijken in een zo snel mogelijk tempo. De vierde en tevens laatste opdracht was bommen werpen waarbij de coördinatie van de ledematen werden getest en het op scherp schieten. Alle piraten slaagden met dikke voldoendes! Oi me, mates!





# WESTIX



## Ruilhandel

De woeste piraten van de G-hike vonden het een beetje sneu worden voor alle mensen die ze hadden bestolen. Daarom had de kapitein van het schip iets nieuws bedacht. Namelijk ruilhandel! Alle piraten werden in de haven bij een dorpje afgezet met alleen een aansteker en een pen op zak. Deze artikelen moesten de bandieten zien te ruilen tegen een voorwerp dat waardevoller was dan een aansteker of een pen. De piraten hadden nog genoeg energie over dus snel gingen zij ervandoor om langs de deuren te gaan. De mensen waren wat angstig voor deze piraten die er behoorlijk smerig uitzagen na drie dagen niet in aanraking te zijn gekomen met zeep of een scheermes, maar tot het volk hun grote opluchting stormden de piraten niet zomaar naar binnen. Beleefd en welgemanierd vroegen deze zeeschuimers of ze een pen of aansteker konden ruilen tegen iets meer waardevoller. Dit vond het volk geen probleem. Ze gaven de aardige piraten van alles mee! Van kookboeken tot tosti apparaten, van Chinese vazen tot koffiezet apparaten. Vol trots kwamen de piraten terug op het schip en lieten elkaar hun nieuwste aanwinsten zien. Stiekem waren ze er allemaal toch wel blij mee dat ze toch 1 keer in hun leven op een eerlijke manier iets hadden verdiend. Maar dit houden deze stoere rovers natuurlijk lekker voor zich zelf!



## Wist je dat.....

- Cora olie voor haar benen mee heeft?
- Bob's haarmousse in zijn tas kapot is gegaan?
- De dames van de Fraeylema die als laatste waren vertrokken als eerste weer aankwamen?
- Zij ook nog eens een supermooi logboek hadden?
- De G-hikers helemaal uitgeput waren en daarom rond 21.00 al half dood in de tent lagen?
- Er nog maar een stuk of twee koppels wakker waren?



## snertpiraten!

De G-hike is in een letterlijke snerthike veranderd. Ze staan ermee op en gaan ermee naar bed dit weekend. Het prutje wordt minstens twee keer per dag klaargemaakt op de meegenomen gasbranders. Helaas is het zo dat de omgeving van deze piraten veel onder dit snertmisbruik te lijden heeft. Dankzij de groene smurrie ruften ze er namelijk flink op los. Het is voor buitenstaanders erg lastig om bij deze onfrisse piraten te horen. De groep is namelijk zo hecht dat je als buitenstaander je eerst moet bewijzen voordat je er bij mag horen. Voor zover bekend, is het nog geen enkele buitenstaander gelukt om de harten van de piraten te winnen. Naast het feit dat je moet bewijzen dat ook jij een echte piraat bent, is de geur van de schetende piraten echt ondragelijk. Er zijn op de zondagochtend zelfs omstanders bezweken door de nare lucht. De piraten hadden zelf nergens last van. Zij waren namelijk al gewend geraakt aan de lucht van het platteland! Dus wil jij graag bij de piratenbende horen, eet dan ook een flink bord snert en ruft je weg naar binnen!



## Kwijt

Ferdi, Mathijs, Minke, Tineke, Moh, Gijsbert waren op dit moment het "meest gemotiveerde" groepje van het hele NHW want ze zijn nog geen dag bezig en ze hebben nu al geen zin meer! Misschien komt dit doordat ze de weg vrijwel meteen kwijt waren....

## De scheurbuikbaan

Na de lange tocht van Martenshoek naar Zuidbroek dachten de piraten al een heel eind op weg te zijn naar de eindbestemming in Noordbroek zonder last te hebben gehad van scheurbuik onderweg. Maar dankzij 'het snert misbruik' kwam er nog een zware piraten-beproeving op hun pad. Ze moesten namelijk over de scheurbuikbaan. Het doel van deze beproeving was dat ze leerden om met hun dolk in de mond zo behendig en snel mogelijk in de touwen te klimmen. Altijd handig zoiets, bijvoorbeeld wanneer je een schip volgeladen met goud wilt enteren. De snelste piraten worden zo uiteindelijk het beste beloond! Voor niet-piraten (Lees: Nivard van de Stanleydam) bleek deze beproeving toch minder makkelijk dan dat het leek. De oelwapper moest met een reddingsboei uit het water worden gevist omdat hij zo nodig uit het touw moest vallen op weg naar het kraaiennest! Dankzij de snelle reddingsactie van de medestammers is deze jongeman niet verslonden door bloeddorstige piranha's. Niet-piraten zouden ook maar gewoon veilig aan land moeten blijven.

# Het gangen van het zakmes van Powi



## Kort lontje

Post 2 werd beheerd door de Kookkabouters. Dit zijn kabouters met schortjes, spatels en deegrollers, wat uiteraard de normaalste zaak van de wereld is! Bij deze post was kaboutersvissen de bedoeling. Met lange PVC-buizen en touwen moesten ze de kabouters van de kant af zien te hengelen. Ze mochten hun kano niet verlaten tijdens het hengelen wat het uiteraard extra spannend maakte omdat de kano erg wiebelde. Perry en Theo van Veendam hadden er in ieder geval erg veel moeite mee hun kabouterlichamen onder controle te houden in de kano. Wanneer Berry een kabouter aan de haak wist te slaan maar deze vervolgens ook direct weer verloor, verloor hij ook de controle over zijn kabouterhumeur. Hij schold de hikeleiding uit wat hem duur kwam te staan. Zoals jullie weten heeft kookkabouter slechtgehumeurde Onno een kort lontje en deze gaf Berry en Theo dan ook geen punten. Helaas jongens, volgende keer beter!



## Wist je dat.....

- Margreke van Look-Wide de hele dag op sloffen heeft gelopen?
- Er in de tent van koppel 1 (Maaike en Bertien van Veendam) schimmel zit?
- Martijn, Gerard en Arnold (ook Veendam) naar deze meiden sms'jes stuurt en hierin smeken om stilte??
- De leiding van de Q-hike voor de neus van de deelnemers pizza ging opeten?



- Koppel 1 een winkelwagentje in de bosjes heeft geparkeerd vlak voor post 2?
- Mark van Q6 zijn koppelgenoot Joost veel beterschap wenst?
- Martijn zaterdag 1 jaar met zijn vriendin had en dat dit verliefde paar toen niet bij elkaar kon zijn?
- Koppel 10 (Perry en Theo van Veendam) en koppel 1 gelift hebben naar Breeland (post 1)?
- Annette (Mesinghe) heel goed is in Twister?
- Jorien (ook Mensinghe) op NHW meegaat, maar niet kan kaartlezen?
- Bou van de Jutters Piraat Jaspar stiekem wel leuk vindt?
- Margreke van Look Wide heeft gezoend met Mathijs van Veendam?

## Kabouterhumeur

Het is 10:55 als de koppelgroepen van hike Q zich klaarmaken voor de barre tocht. Ze staan op dat moment vlakbij het Sprookjeshof in Zuidlaren. Vanaf daar zullen zij 12 kilometer in een kano moeten varen. Bij post 1 moeten ze hun kaart maken. Ze krijgen 2 grote vellen papier met daarop foto's, tekeningen en kaarten. Maar de groepjes moeten nog 1 ding doen voordat ze weg kunnen varen en dat is een puntmuts vouwen met 2 gekregen papieren. Hoe ze de puntmuts moeten maken wordt door de hikeleiding niet uitgelegd. Iedereen is druk bezig geweest met uit vogelen hoe de kaart in vredesnaam in elkaar moet. Ondertussen wordt Theo Lambers erg ongeduldig, zijn kabouterhumeur zit tot aan z'n muts!

## Hikeleiding

De Q-leiders zijn allemaal verkleed als kabouters, maar toch is er een onderlinge strijd gaande. De mannelijke kabouters zijn vieze slonzige kabouters. Er bestaat zelfs een kabouter met spinnen in zijn baard!! Maar in tegenstelling tot de slonzige mannelijke kabouters zijn er ook de aardige kabouter vrouwen van Look-Wide. Deze dames zijn echt nette kabouter vrouwen! Wanneer ze even moeten wachten op groepjes die hun opdracht uitvoeren bij de post, staan zij zich op te maken en te transformeren tot heuse kabouter modellen.



## Winkelwagentje

Groep Q1, Saskia, Bertien en Maaike begonnen met een goede start aan de hike zaterdag, maar dat was niet voor lang aangezien ze eigenwijs en lui werden (zo verklaarden zij zelf). Ze vonden een winkelwagenkarretje en deden daar de tassen in. Helaas hielp dit nog niet veel voor hun prestaties aangezien ze vervolgens verkeerd zijn gelopen. Gelukkig was een mevrouw zo aardig om hen met de auto een stuk de goede richting op te brengen. Ondanks alles kwamen ze als eerste aan bij post 3!





## Verdwaalde superhelden

Daan en Martijn van Mensinghe Roden hebben een zware nacht gehad. Zij moesten het spel Omgekeerd Verstoppertje doen. Anouk van De Bevers ging zich verstoppen. Wanneer de rest haar had gevonden moesten ze bij haar gaan zitten. Maar zo gemakkelijk ging dat allemaal niet in het donker! Niemand kon de goed verstopte superheldin vinden. Waarschijnlijk had ze stiekem haar skill gebruikt om onzichtbaar te worden. Daan en Martijn gingen maar gewoon lekker in het bos liggen totdat het spel was afgelopen. Want super hero's moeten tenslotte ook rusten! Martijn en Daan hadden ook geen thema kleding aan. Zij wouden liever anoniem blijven in plaats van opvallen. Ze verwachten dat ze vandaag een trappersbaan zullen krijgen om hun snelheid en krachten te meten. Om aan te sterken na een lange dag hiken zullen zij 's avonds pannenkoeken verorberen. Ook Anouk en Hester zullen pannenkoeken gaan eten. Zij wouden wel graag speciale superhelden pakjes laten maken, maar helaas, de brief kwam te laat binnen van de hike dus hier hadden deze twee meiden geen tijd meer voor. Want superhelden zijn in het dagelijks leven al druk bezet! Vorig jaar met NHW waren Anouk en Hester van de Bevers maar liefst 4 uur lang verdwaald geweest. Dit jaar willen ze dat record verbreken door 8 uur lang spoorloos te gaan verdwijnen. Maaïke-Anne van de Biezenhutters doet hier niet aan mee. Zij gaat gewoon goed de hike lopen en zich voor de volle 100 procent



inzetten voor de lastige opdrachten die zij tijdens de hike zullen moeten uitvoeren. Vanavond zal zij een heerlijke maaltijd gaan nuttigen, namelijk Lasagne bolognese! Anouk wil graag de groetjes doen aan haar broertje, Hester aan haar broer en Maaïke-Anne aan niemand. Tja, ook superhelden hebben wel eens een slechte ochtend!



## Girly girl Super hero's!

Allerlei soorten superhelden waren er te vinden op het NHW terrein. Maar haast niemand weet dat ook de meiden van Totally Spice aanwezig waren! Klover (Edwin) en Sam (Ernst) en hun zwijgzame vriendin Alex (miss opblaaspop) (alle 3 van de Havik) zagen er prachtig uit in hun leuke outfits. Ze hadden zich expres extra opgedoofd voor het kamp. Er zijn kilo's make-up aan te pas gekomen om van deze superhelden verleidelijke dames te maken. Wanneer zij een opdracht kregen begon hun 'komphouder' flink te piepen. Een roze gekleurd, technisch apparaatje werd open geklikt en daar stond Jerry dan, de baas van de girls. Hij vertelde de dames welke beproevingen zij nu moesten doorstaan en welke gadgets zij hiervoor nodig zouden hebben! Sam had overal zin in. Ook al was het nog maar vroeg dag, iedereen werd om de hals gevlogen, gekust en geknuffeld. Deze super hero's waren meer bezig met hun haar en make-up dan met de hike, desalniettemin hadden zij de tijd van hun leven!

## De skills der superheld.

Dit jaar zijn er ook echte superhelden aanwezig op NHW. Schrik dus niet wanneer er plotseling iets over je hoofd scheert of je ineens een duw krijgt en je ziet niemand om je heen. Dan is het waarschijnlijk een Super Hero die met zijn speciale skills jouw voor het lapje houdt.

Dit jaar lopen de superhelden de X-Hike. Natuurlijk wordt er wel wat van je verwacht. Deze jaarlijkse superhelden meeting is bedoeld om te leren van elkaars specialismen. Ook is het wel zo aardig wanneer je een superhero ziet in een dagelijks kloffie je die persoon even op de dresscode voor superhelden wijst. Dit kan van alles zijn! Een spy-kid, een stoer outfit, gadgets en andere typische super hero's snuffjes. Deze dagen zullen jullie superhelden tegen elkaar moeten duelleren. Je zult je krachten moeten trainen en ervoor zorgen dat iedereen ontzag voor je heeft. Tip: Vertel iedereen om je heen sterke verhalen. Zoals bijvoorbeeld hoe jij die ene keer een gezin uit een brandend huis hebt gered, of hoe je dat vliegtuig dat dreigde te crashen veilig aan land hebt gebracht, noem het maar op! Je mag het best een beetje aandikken om jouw verhaal spectaculair te maken! De slogan voor superhelden is: 'Red de wereld, begin bij jezelf.' Want superhelden zijn zelden arrogant ingesteld. Kijk maar naar de grote hero's zoals Superman, Batman of Catwoman. Dus doe je cape om, trek je hypermoderne laarzen aan en ga ervoor! Succes hero's!



# ALGEMEEN

## A-Hike

- 1 Thiemo Wanrooy  
Ramon Gerritsen  
De Esdoorn
- 2 Stan Jasper  
Jason Luiken  
De Havik
- 3 Wessel Roosken  
Rob van Rosmalen  
Fraeylema  
4 Anke Mulder  
Floor van Loenen  
De Havik
- 5 Alex Meije  
Gabi Laning  
De Voerman
- 6 Mas van Boekel  
Rick Koopal  
De Bevers
- 7 Thom Heemstra  
Damian Niemeijer  
De Havik
- 8 Jurre Moring  
Jorit Boonstra  
De Bevers
- 10 Melle Grossel  
Christian Rasmussen  
Fivel
- 11 Daan Wieringa  
Rob Vos  
Bart de Wildt  
Woudlopers/Kipling
- 12 Romee Duteweerd  
Laura Dijkstra  
Woudlopers/Kipling
- 13 Robbert van Gool  
Tim Boersma  
Tecumseh
- 14 Romee van Mal  
Lineke Faber  
Look-Wide
- 15 Saskia Kors  
Inge Haanemaaijer  
Jessica Blomjous  
Veendam

### Hikeleiding:

Yvonne Loois  
Riekje Huisman  
Ank Doorlag

### Subkampeiding:

Diederik Havinga  
Lobke Brandsma

## B-Hike

- 1 Mieke Slim  
Rebecca van der Velde  
Fraeylema
- 2 Lisette Haneman  
Simone Hoogstraaten  
Veendam
- 3 Iris Veerman  
Joukje Sinnema  
De Esdoorn
- 4 Ties van Houten  
Jelmer de Groot  
Mensinghe Roden  
5 Jenneke Nijkamp  
Mirthe van Meer  
St. George
- 6 Robin Parengkuan  
Robin Wiersma  
De Voerman
- 7 Wout Tjaarda  
Wiljar Roelfsema  
Mensinghe Roden
- 8 Vincent van Meer  
Peter Wakker  
St. George
- 9 Ivo Smook  
Tjeerd van der Veen  
Woudlopers/Kipling
- 11 Joeri de Wildt  
Anton Sinnige  
Woudlopers/Kipling
- 12 Ruben de Boer  
Joris Prakken  
Beylo ter Horst

### Hikeleiding:

Stienka Verkleij  
Jung-Sook Borchers  
Ellen van Dongen

### Subkampeiding:

Wolter Meens  
Geert Harms

## C-Hike

- 1 Arnoud Bentum  
Rob Nijland  
Scouting Veendam
- 2 Milou van der Maat  
Suzan Super  
Fivelgroep
- 3 Martijn Bentum

- Robin Panman  
George Weinans  
Veendam
- 4 Milenka Wiltjer  
Willeke Groenhoff  
Pepita Zonderop  
Fraeylema
- 5 Nick Roode  
Rense Spitzzen  
Veendam
- 6 Nadieh Mulder  
Marlies Kooi  
Loes Jonker  
Veendam
- 8 Maaïke Velema  
Josien de Boer
- 9 Marleen Wessels  
Tineke Steenwijk  
Veendam
- 10 Trudy van der Zalm  
Wilstinique Alders  
St. George
- 11 Martin Kruizinga  
Jan Peter van der Steege  
Fraeylema  
12 Lex van Schaik  
Dylan Luiken  
De Havik
- 13 Suzanne Brouwer  
Ishana Koopman  
Florentine Oenema  
De Voerman
- 14 Caroline Winterdorp  
Hanneke Hoitink  
Look-Wide
- 15 Rene Koning  
Jan Roosken  
Fraeylema
- 16 Erwin Schrik  
Wouter Bange  
Woudlopers Borger
- 17 Monique Alberts  
Rebecca te Boekhorst  
Look-Wide
- 18 Maran Keijer  
Martine Sprik  
De Havik
- 19 Sharon Wessels  
Annika Braaksma  
Drostengroep
- 20 Jan Willem Spakman  
Maurits Spoormans  
Patrick Bouma  
Tecumseh

# ALGEMEEN

Hikeleiding:  
Peter Luining  
Lisette Zuidema  
Miranda Zuidema

Subkampeiding:  
Peter Miedema  
Marten Munniksmā  
Monique Zuidema  
Aafke Steenhuis

## D-Hike

- 1 Mathijs Hoogland  
Herman Hilwerda  
Hendrik van der Stoel  
St. Vitus
- 2 Stefan Smith  
Lasse Blauwbroek  
St. George
- 3 Sanne Bakker  
Mensinghe Roden  
Jennifer Drenth  
Migael Nieuwenhuis  
De Bevers
- 4 Rikde Haan  
Joris Bos  
Fraeylema  
5 Astrid Jager  
Inge Nijboer  
de Esdoorn
- 6 Govert te Velde  
Steven Ronde  
De Bevers
- 7 Job Brandsma  
Mylan Sieljes  
Woudlopers/Kipling
- 8 Roos Braam  
Myrthe Kuiper  
de Esdoorn
- 9 Else Swart  
De Biezenhutters  
Jan Jaap de Boer  
De Bevers
- 10 Dion Kleve  
Daniel Silius  
Michiel Bakker  
de Trappers
- 11 Sietske van der Meulen  
Floor Bouma  
Look-Wide
- 12 Rick Joorman  
Joran de Boer  
De Biezenhutters
- 13 Nienke van der Meulen  
Anouk van Wieringen

Look-Wide  
14 Britt van der Drift  
Eva Dambrink  
De Biezenhutters  
16 Simon Friso  
Sjoerd Rekker  
Jorrit Dijkstra  
De Biezenhutters

Hikeleiding:  
Jan Erik Zuur  
Margit Bol

Subkampeiding:  
Chris Blom

## F-Hike

- 1 Sarah van der Duijnen  
Nienke Nijzing  
de Bevers
- 2 Ditte Verhagen  
Wouter Jansen  
Drostengroep
- 3 Irene van der Meer  
Emme Morcus  
St. George
- 4 Danielle Sewuster  
Sander Tensen  
Drostengroep
- 5 Pepijn Schaafsma  
Geert Nysingh  
De Trekvogels
- 6 Carlo Verschoor  
Rick-Jan Ambergen  
Woudlopers/Kipling
- 7 Vince Driesen  
Marc-Jan Bonder  
De Bevers
- 8 Noud Belser  
Anton Roseboom  
Drostengroep
- 9 Sjoerd van Soelen  
Anne van Linschoten  
Erik Wieringa  
de Havik
- 10 Chiel Funke  
Wilco Bosman  
Drostengroep
- 11 Rosanne Bos  
Mike Monsma  
Frank Koops  
de Trappers
- 12 Rene de Boer  
Nanne van Dijk

de Biezenhutters

Hikeleiding:  
Marco Lanenga  
Willemijn de Lange  
Frank Terpstra

Speciale dank:  
Bea en Maarten ten Wolde  
Jan-Willem Beck  
en de posthouders!!

- 1 Jans Zandvoort  
Ivo Gielstra  
Siep Broesder  
Sander Koetse  
Hergen Schuringa  
Veendam
- 2 Ginette de Haan  
Marianne Moedt  
Els Ramm  
Nicolet Homan  
Fraeylema
- 3 Arwen Slaman  
Cora Mantingh  
Bob Tjaarda  
Lenneke Swellengrebel  
Mensinghe
- 5 Gerjan Arends  
Rafael Hallegraaff  
Bob van Oorschot  
Elzo de Groot  
Mensinghe
- 6 Ferdi Koopman  
Mathijs Velkers  
Minke Krikken  
Tineke de Lange  
Moh Ouchene  
Gijsbert Jager  
Litjo Wolvega  
Peter Otto
- 7 Onno ter Sluis  
Raymon Geurts  
Nivard de Gries  
Onno van der Veen  
Zwervers (Gn)

Hikeleiding:  
Marjan Feenstra  
Annette Ottens  
Janneke Houtman

# ALGEMEEN

## Q-Hike

1	Saskia Hanemaaijer Maaïke Engels Bertien Delker Veendam	7	Rowan van der Velde Fraeylema Jasper Bos Jochem Sprik de Havik		Dolf Huls Edwin Wietzes Eloise Suiveer Erik van der Veen Evelien Massink Ferdi Gijzen Folkert Swart Gabri Boonstra Geert Schoemakers Gerda Doorlag GertJan de Jonge Geuko Elderman Hans van Linschoten Hans Warrink Harwin Kuntkes Hendrik van der Harten Heyltje Kuiper Hilko Bilder Inge Blokzijl Jaap Santema Jan Wieringa Janine Medema Jasper Heslinga Jasper Moulijn Jelmer Oosterkamp Jeroen Lamberts Jeroen Wiegman Joep de Boer Johan Noordzij John Hazenberg Johnny Nijland Joni Hut Joost Behrendt Jorien Roesink Jos Vries Judith Blokzijl Leon van Vliet Leonie Wijnhold Liset Pieterse Lotte Medema Lourens van der Veen Luuk Hoenderken Maarten Nijboer Maarten te Velde Magreke Brill Maiza Salomons Marcel Hemmen Marcel van der Werff Marianne Luinstra Mario Meijerink Marja Kuiper Marjolein de Bruin Marjolein Luiken Mark Meertens Mark Veenstra Martijn Heitling
3	Jorien Bouma Heleen Maring Mensinghe Roden	8	Mike Koning Douwe Schokker Fraeylema		
6	Joost Nijland Mark Hoek Veendam	9	Anouk Huizeling Hester Westra de Bevers		
7	Martijn Kors Gerard Weinans Arnold Panneman Veendam	10	Milou Koelmans Chantal Bouma Look-Wide		
8	Annette Bouma Ellen Bouma Mensinghe Roden	11	Ernst Noordbruis Edwin Bonninga de Havik		
10	Perry Kappen Theo Lambers Veendam	12	Robin de Jong Anton Grol Veendam		
11	Elise Eilert Dita Schot Els Oosterveer Jutters	13	Maaïke Anna Hempenius Femke Bolster de Biezenhutters		
	Hikeleiding: Bart Kappelhof Rene Slagter Benjamin Leistra		Hikeleiding: Patrick Loonstra Derco Sportel		
	Subkampeiding: Henri Kats Henkjan Lebbink		Subkampeiding: Hendrik Bruinsma Richard Veenendaal		

## X-Hike

1	Stefan Warink Jelle Bakker Fivelgroep		André Hundt Anisa Salomons Anke Geertsema Anne Schuil Annemarie van Harten Anno Ham Antonie Groothuismink Bart Kuiper Ben Wieringa Berend Slagter Bernadette Pors Bernet Boers Bert Nijwenning Bert Wever Bram Renken Chantal van Goor Christer Oosterveld Christiaan Water Daan Boer David Roest x Dennis Vesper		
2	Margo Beer Marloes Alers Scouting Stadskanaal				
3	Hanneke Koops Evelien Hoogeveen Fraeylema				
4	Martijn Bruil Daan Maning Mensinghe Roden				
5	Nikki Jellema Annika Beeksma De Esdoorn				
6	Damian Oudman				

# ALGEMEEN

Martijn Lowies  
Masja Heyne  
Matthijs Dun  
Micheal Molijn  
Niels Ruijter  
Nienke Pol  
Norbert de Wit  
Onno de Graaf  
Patrick van den Bosch  
Paul Duker  
Peter Hemmen  
Peter Huibers  
Peter van der Gauw  
Peter-Paul Huizinga  
Petra Joustra  
Petra Leistra  
Pieter Broere  
Pieter Dofferhof  
Pieter Santema  
Rianne Bos  
Richard Smink  
Richard Veenstra  
Riemer Addema  
Robert Menniga  
Robert Scholte  
Robert van Harten  
Roel Wever  
Ronald Wietzes  
Rutger Oosterveld  
Sander Akkerman  
Sarah van Rijn  
Simone Leidelmeyer  
Stefan Wildeman  
Thijs Jansen  
Thomas ???  
Tjarko Dijkhuis  
Tom Janssen  
W.A. Sanders  
Werner Veldman  
Wieb Schuil  
Wina Arendsen  
Y.K. Wijchers

## Keuken:

Mischa Bosman  
Basch Dost  
Brigitta Hovenga  
Jorn van Diepen  
Saskia van Diepen  
Hilko Vennema  
Johan Hettinga  
Irma Koolhof  
Pailina van Bostelen (stagiaire)  
Sonja Hoogstra (stagiaire)

## C-team:

Martijn van Ierland  
Fabian Duursma  
Danny van Dorst  
Hilda Sombetzki  
André Hundt  
Margriet Lepelaar  
Martijn Lanenga  
Maartje van Ierland

## Parkeerbeheer:

Martin van Dorst  
Eddy Haveman

## Bar:

Jan Christiaan Wiers  
Harold Mulder (Nol)  
Hendrik Hoving (Vogel)  
Edwin Kosmeijer  
René Smit

## Opbouwploeg:

Annelies Vermue  
Arne Bol  
Auke Veninga  
Bram Timmer  
Elise Kooi  
Erwin Renkema  
Frank Jan van Bostelen  
Ger Folkersma  
Hendrik Knol  
Job Schepers  
Kitty van der Steege  
Lars Kruizenga  
Lianne Vermue  
Lisette Wicherts  
Luuk Stelder  
Marieke van Timmeren  
Marten Teule  
Martine Lesterhuis  
Paul Brussee  
Richard Vermue  
Sander van Adrichem  
Willem Hofstede  
Willem Pestman  
Marwin Jonker

## Krant:

Tessa Kusters  
Rob Dullaart  
Amber Kusters  
Thomas Evenhuis  
Arie Berkel  
Jan Niemeijer  
Jasper Oenema  
Tim Dullaart  
Sjoerd Winselaar  
Ruben Postma  
Nivard de Gries  
Joanne Slagter  
Stefan Dijkema

# ALGEMEEN

## Nawoord

Helaas, het zit er alweer op. De 45e NHW is een feit. We hopen dat iedereen van het weekend genoten heeft. Aan het weer en de sfeer heeft het in ieder geval niet gelegen! We zien jullie volgend jaar graag weer terug, we herkennen iedereen wel aan de mooie jubileumbadge. Deel je ervaringen en enthousiasme met iedereen van jullie groep zodat we volgend jaar met nog meer mensen op NHW gaan!  
Groetjes Het C-Team.

## Wie hebben het schort om?

Een van de belangrijkste ploegen op het NHW is natuurlijk de kookploeg. Met dertien personen van verschillende scoutinggroepen wordt er twee dagen gekookt voor ongeveer 250 man. De nasi die zaterdag heel erg goed te eten was (complimenten voor de kookstaf) werd in een kleine tien uur klaargemaakt. De chefkoks en kokkinnen waren vanaf 8 uur 's ochtends al bezig met het snijden en voorbereiden van de groenten. Vooral de uien waren erg leuk om te doen! Het koken zelf was in vier uur bekeken waardoor het eten om stipt 18.00 kon worden opgediend. Voor de zondag staan cheeseburgers op het menu. Het is bij de kookploeg een gezellige aangelegenheid want mensen lopen in en uit om een praatje te maken, of komt dat misschien door dat lekkere warme vuurtje? Ook bij de kookploeg wordt 's avonds gedold. Zo kreeg Nienke haar tas terug met een verrassende inhoud....slagroom! We stellen het natuurlijk allemaal erg op prijs dat er voor ons gekookt wordt. En nog meer stellen we het op prijs dat het eten dat we krijgen nog eens ontzettend lekker is ook! Dus kookstaf, namens iedereen een bedankje dat ook zeker op zijn plaats is!

## Leiding stopt

Na een variërend aantal jaren stoppen wij met de A-hike. Langs deze weg willen we iedereen bedanken voor de gezellige jaren die we met jullie hebben gehad!  
Groetjes Yvonne, Riekje en Ank.



## Gevonden!

Zoals elke jaar blijft er na de NHW het nodige achter: een klein greepje uit het verleden: slaapzakken, matrasjes, toilettassen, borden, bestek etc. etc. Als iemand iets mist kan zij/hij tot 4 weken na de NHW contact opnemen met  
Fabian Duursma tel: 06-52451854!  
Hierna gaat alles naar de vuilstort!!!!



## Disclaimer

Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken en wel voor het 45e NHW. Het kost ons altijd weer veel bloed, zweet en tranen, maar het is gelukkig leuk en dankbaar werk. Dit jaar hadden we nodig:

- |                            |                        |                        |
|----------------------------|------------------------|------------------------|
| - 1200 A4 kleur            | - 2,5 liter inkt       | - 6 pc's               |
| - 1 pocket pc              | - 1 atlas              | - 3 tree golden shower |
| - 1 scanner                | - 7500 mp3tjes         | - 8 liter thee         |
| - 4 Beau Mondes en 1 Star! | - 14000 A4 wit         | - 4 rollen wc-papier   |
| - 5 beeldschermen          | - 2 routers            | - 6 liter melk         |
| - 58 barkaarten            | - 2 doosjes aspirines  | - 3500 nietjes         |
| - 60 mastervellen          | - 1 printer            | - 1 copyprinter        |
| - 4 km netwerkkabels       | - 36 liter koffie      | - 1 Poolse bruid       |
| - 3 onderbroeken           | - en heel veel dropjes | - 1 laptop             |

### + Wij:

Thomas Even Thuis - Nivard de Griek - Tessa Kusjes - Rubs0L Postmaar - Dramber Kusjes - Tim Brulaap - Ploerd Wisselaar - Arie 'huhuhuh' Berkel - Rob Brulaap - Jan Niemeûh - Yes-R Pompoenema - Joanne Bakker - Steffie Dykes -

*Graag tot volgend jaar!*

