

HERFSTBLAADJE

KAMPKRANT VAN DE 46^E NHW -12 T/M 14 OKT 2007 TE APPELSCHA



ALGEMEEN

kilbureT

Jullie weten het vast nog wel, de geweldige NHW 2006 in Noordbroek. Met zijn allen blikken we nog één keer terug op dit weekend! De piraten van de A-hike zochten de schatkaart van Kapitein Black. Zo konden ze Kapitein Diederik helpen die zijn twee vrienden, zijn schip en papegaai Koerekoer verloren was. Bij de B-hike was het oer-Hollands gezellig! Limbodansend, ganzebordend en bellenblazend vulden zij hun hart met al 't moois uit ons kikkerlandje. Iedere Nederlander laat wel eens een boer, maar bij de C-hike hield het maar niet op. Zij waren de constante camera's om zich heen zat en zochten daarom een nieuwe familie Flodder om hun taak in de spotlights over te nemen. Met de beroemde whiskey van Ma Flodder en smerige trucs om de burens te treiteren, werd het een 'gezellig' weekend! Pistolen, waarschuwingsbriefjes... allerlei mysterieuze zaken doemden op bij de D-hike. De deelnemers volgden een exclusieve opleiding tot echte maffioso. Lessen in het wegwerken van lijken, drugs smokkelen en de werking van revolvers leidden tot een diploma voor geslaagd maffialid op zak. De radioamateurs van de F-hike misten de Hollandse Hits in de ether. De ambtenaren dwarsboomden namelijk deze gezellige radiozenders. Dit kon natuurlijk niet langer en zij trokken ten strijde! 'Never trust a pirate.' Dit was zeker waar voor de G hike-piraten, bijeengekomen om de schatkist van Davy Jones te vinden. Zodra deze zou worden geopend, werd de vloek die al eeuwen

op het schip rustte opgeheven. Tegelijkertijd liepen er in Noordbroek overal gespierde jongens en stoere meiden rond in gave pakjes. Dit waren de superhero's van de X-hike! Zij vermoeiden zich met allerlei zware trucs en beproevingen. Zij kwamen van heinde en ver om elkaar skills en trucjes te leren. En wie waren toch die kleine mannetjes en vrouwtjes die af en toe aan de onderkant van je schoenen bleven plakken? De kabouteren van de Q-hike! Na een druk weekend keerden ook zij terug naar hun veilige holletjes in het bos!

.....

Vervelen

Om 1 uur 's middags zitten een aantal posthouders verveeld in de kampeerboerderij. Ze moeten post 7 en 8 bemannen van de C-hike. Helaas lopen de commissieleden die moeten beslissen over de feestdagen niet echt snel. Er zijn nog steeds geen wandelaars aangekomen bij post 5, dus heeft het voor de posthouders van de Pinksterpost en de Halloweenpost geen nut om de boel al op te bouwen. Ze doden de tijd dus maar met klagen over hun slechte nachtrust...



Groeten uit... de horeca

Vrijdagavond laat werden de dames van de pers hartelijk ontvangen in een kroeg langs de weg naar Fochteloo. Warme en koude drankjes werden ogenblikkelijk aangeboden. De posthouders uit Ter Apel en Stadskanaal hadden voor het goed kunnen draaien van dit drankenhuis hun voltallige crew ingezet. Er was naast een heuse ober (inclusief pantalon, wit overhemd en vlinderstrik) een DJ, een penningmeester en een chefcommunicatie. Tevens mochten natuurlijk een kok, een cameraman en een hapjesman niet ontbreken. Zaterdag gaat één van de posthouders, John, met zijn hulp pokersen onder het genot van kaassoufflés en kalfskroketten. De sterke arm der wet heeft deze lokale kroeg al bezocht: er waren wat klachten over geluidsoverlast. Maar met een heerlijk gebarbecuede frikadel waren die zo weer van de baan. Volgend jaar willen deze enthousiastelingen wel enige verbeteringen doorvoeren: zijkanten voor de partytent, een fatsoenlijk mes, een masseuse en meer posthouders. Volgende NHW komt er een touringcar, dus is er plaats voor 52 posthouders. Als je fatsoenlijke koffie meebrengt, ben je van harte uitgenodigd!

ALGEMEEN

Haute cuisine

Een tijd geleden zijn een aantal leden van de Chauken, de Fraeylema, de Fivel en de Extra Schalmada bij elkaar gekomen om een menu samen te stellen voor deze NHW. En wat voor een menu! Voor de gevulde tomaten liggen 260 vleestomaten klaar. Er worden 200 uien gesneden en 23 kg sperziebonen worden warm gemaakt. Er gaat 8 liter wijn door de saus bij 17 kg kipfilet. Verder staan er nog 20 kg varkensreepjes, 1 kg olijven en 25 liter kwark op het menu. En er is speciaal iemand om 2,5 kg pure chocolade te raspen voor de stracciatella! Deze ingrediënten moeten genoeg zijn voor 253 personen. Zondagmiddag zal er nog voor alle 465 aanwezigen 70 kg fricandeau geroerbakt worden in de mega grote wok, die een doorsnee heeft van 1,20 meter!



EHBO

Martijn, onze enige echte EHBO'er op dit NHW wil jullie graag enkele tips geven om veilig op pad te gaan. Zodra het donker wordt moet je zorgen dat je zichtbaar bent. Voor fietsers maar vooral ook voor auto's, dus draag reflecterende kleding of lampjes bij je. En neem een mini EHBO-trommel mee op pad, want een ongeluk zit in een klein hoekje en dan is het natuurlijk wel zo handig om gelijk die pleister te kunnen plakken.

Nawoord

Het 46e NHW was weer geweldig! De mooie omgeving, het prachtige weer en de super inzet van de hikeleiding, subkampeiding en posthouders hebben voor een geslaagd weekend voor jullie deelnemers gezorgd. Van onze kant willen we alle mensen die mee hebben gewerkt bij deze bedanken. Het C-team.



Gele haan!

Zaterdagavond speelde Yellow Rooster de sterren van de hemel. Tot in de late uurtjes werd er op golden oldies in de kampeerboerderij gedanst. Naast snoeiende gitaarsolo's en roffelende drumsessies viel vooral de sexy zang van Brenda, het enige kippetje van de band, op. Bij de inzet van 'Born to be wild' gooiden alle stafleden, posthouders en andere 18-plussers hun haren los. Helaas hadden de meeste bezoekers wel wat alcohol nodig om helemaal met de voetjes van de vloer te gaan. Maar na de eerste pauze kregen Brenda, Bert, Fenno en Bé het publiek helemaal mee. De Roosters hadden nog een tweede pauze nodig om hun stem te smeren. Maar toen kreeg het publiek dan ook nog heerlijke klassiekers van Tina Turner, de Stones en The Doors te horen. Na het vertrek van de band gingen ook de meeste kroegtijgers moe gedanst hun bed in. Alleen Bernhard en Joanne bleven wakker tot de zon op kwam...

Drenthe niet

Voor grote evenementen is het verplicht om vergunningen aan te vragen bij verschillende instellingen. Appelscha ligt verrassend genoeg geheel in Friesland. En dus is deze NHW in Friesland. De hikes worden gelopen in verschillende gemeentes en bossen. Deze bossen vallen (meestal) onder Natuurmonumenten en dat houdt in dat Natuurmonumenten ook een vergunning moet afgeven. De organisatie van de NHW heeft ruim op tijd de gemeentes om toestemming gevraagd en heeft die toestemming ook gekregen. Maar... Natuurmonumenten heeft in iedere provincie een eigen afdeling. En de NHW-staf heeft alleen vergunningen aangevraagd bij Natuurmonumenten Friesland. Nou ligt Appelscha aan de rand van Friesland en vlak tegen de provincie Drenthe aan. En je begrijpt wel, de hikes gaan natuurlijk naar alle richtingen. Ook Drenthe in dus. De boswachter van Drenthe had de mail niet gekregen en kwam er vlak voor de start van de NHW achter dat er ook in zijn bos gelopen zou worden. En dat was niet OK! Hij gaf geen toestemming, want daar was niet op tijd naar gevraagd. Als scout mogen we vanaf vrijdag tot en met zondag dus niet lopen in de bossen van Drenthe! Nu kun je natuurlijk je das af doen en een 'gewone' wandelaar worden. Helaas val je dan niet meer onder de bescherming van Scouting Nederland en dat is verzekeringstechnisch weer een groot probleem. Geen optie dus! Wat mag je dan wel? In Drenthe mag je alleen wandelen op de grote wegen. En in Friesland mag je diep de bossen in. (Lang leve de Nederlandse bureaucratie!)



Circus Bombari



Nat en koud

Het was een flink koude nacht, vrijdagnacht. Sommige acrobaten en clownen hadden het zo koud, dat ze maar liefst twee slaapzakken nodig hadden om een beetje warm te blijven. De circusartiesten van circus Bombari werden wakker in hun tenten, nog nat van de dauw. Maar dit weerhield de jonge artiesten er niet van om toch vroeg uit hun tenten te stappen en te beginnen aan de lange tocht en zichzelf te bewijzen als superartiest.

.....



Talent gezocht!

Tjonge jonge, wat een problemen in het circus. De clown heeft zijn gevoel voor grullen en grappen verloren. De acrobaat valt om de tien tellen uit de trapeze. Het circus heeft duidelijk weleens betere tijden gekend. En alsof ze hier nog niet genoeg problemen mee hebben, hebben ze bovenop dit alles ook nog eens een boef die het circus teistert. Zal het circus dit drama te boven komen? Wat nieuw talent kunnen ze in ieder geval wel gebruiken. Hierom zijn vele talentjes opgetrommeld voor een talentenjacht. Dus het wordt een spannend weekend waarin de toekomstige artiesten zich van hun beste kant laten zien.

Diefstal

Een hike lopen is zo makkelijk nog niet. Het lijkt misschien simpel: tas inpakken, route lopen, post doen en logboek schrijven. Maar als je er iets langer over nadent is het eigenlijk best lastig. Wat moet je meenemen, hoe werkt de bolletje-pijltje route ook alweer en een buikschuif is toch nog ook best lastig. De Ahikers zullen dit weekend voor het eerst meemaken wat een hike lopen inhoudt, en dat is natuurlijk hartstikke spannend! Rond een uurtje of 7 verzamelen alle hikkers zich op het terrein waar de tenten opgezet moeten worden. Dat is ook nog best lastig maar gelukkig zijn er nog ouders om mee te helpen. Als de tenten zijn opgezet en de opening klaar is kan het feesten beginnen want het circus is in de stad! Gewoonlijk betekent dit een groot feest maar dit feest wordt al meteen verstoord door een diefstal. Gelukkig zijn alle Ahikers aanwezig om de circusdirecteur te helpen en te zoeken naar de dader. Er zijn wel wat aanwijzingen maar helaas zijn die allemaal in geheimschrift. Aan de hikkers de taak om het geheimschrift te vertalen en er zo achter te komen wie de dader van de diefstal is. Na flink wat gepuzzel weet alleen groepje 6 het geheimschrift te ontrafelen. Het circus heeft nu al haar spullen weer terug en kunnen de voorbereidingen voor de grote uitvoering doorgaan.



Kompasschetsen

Naast circusartiesten zijn hikkers natuurlijk ook scouts. En die kwaliteiten moesten natuurlijk even onder de loep worden genomen. Daarom was er ook een post ingezet waarbij de hikkers kompas moesten schieten. Nu heeft dit natuurlijk niet veel met het circus te maken, dus werden er stelts ingezet zodat de hikkers daar ook een stukje mee konden lopen. Gelukkig hadden ze hierbij de rugzak niet op.

.....

Vlotvaren?

Nadat de koppels vanaf het buikschuifspektakel zijn gekomen en een eindje gelopen hebben, doemt er een meertje op vanuit de mist. Bij water denk je al gauw aan vlotvaren. En inderdaad, er blijkt iets bij het water te liggen wat op een vlot lijkt. De eerste koppels die bij de post komen, 1 en 7, klimmen dapper op het vlot en proberen naar het midden van het meertje te varen. Maar het vlot is zo wankel dat ze er met een acrobatische koprol vanaf vallen. Gelukkig is het water niet zo diep en hebben ze een droge circusoutfit bij zich. Na deze actie besluiten de posthouders het vlotvaren te stoppen. Koppel 1 en 7 kregen natuurlijk pluspunten voor hun geweldige stunt. De andere koppels moesten als vervanging een parcours afleggen. Want ook snelheid en behendigheid heb je als circusartiest natuurlijk nodig!



Circus Bombari



Koorddanser

Zaterdagavond was de showavond voor het circus. In een uitverkochte circustent lieten alle artiesten van het circus zien wat ze konden. In de piste verschenen allerlei optredens. De clowns waren vanzelfsprekend in overvloed aanwezig. De grappen en grollen vlogen je om de oren! Ook waren er goochelaars aanwezig met allerlei leuke trucjes. De kaarttrucs waren echt geweldig. Tussendoor zorgde de directeur voor de nodige lichaamsbeweging door een levensgrote knoop te maken van alle aanwezige circusartiesten en bezoekers. Na afloop werd het grote circus-commandospel gedaan waarbij alle circus-commando's opgevolgd moesten worden. Na een kop warme chocomelk gingen alle circusartiesten van de A-hike naar hun tent.

Poesje mauw

Vandaag is de tijd aangebroken dat de komende circusartiesten in een echt theater gaan optreden. In het bos ligt een prachtig openlucht-theater waar de A-hikers hun talent als circusartiest weer kunnen bewijzen. Hier mogen ze namelijk woorden uitbeelden. Soms is dat erg gemakkelijk (clown en leeuw bijvoorbeeld), maar soms ook best lastig. Vooral het uitbeelden van een jongleerbal bleek voor veel groepjes een moeilijke opgave. Als het uitbeelden van woorden niet je sterkste kant is, dan zijn er nog genoeg andere mogelijkheden om veel punten te verdienen. Bijvoorbeeld door het doen van een dansje of het zingen van een liedje. Zo verblijdden Jan en Daan (koppel 14) de posthouders met een prachtig gezongen 'poesje mauw'.

Wist je dat...

- er behoorlijk veel energiemiddeltjes worden geslikt?
- de Fraeylema nog steeds niet in staat is een fatsoenlijk vlot te bouwen?
- veel groepjes als vermist waren opgegeven op zaterdag?
- Ronja en Alex na post 4 niet meer in staat waren verder te lopen?
- deze 'bikkels' uiteindelijk de hike wel hebben uitgelopen?
- koppels 1 en 7 een half uur hebben gewacht voor post 5?
- uiteindelijk bleek dat ze op de verkeerde plek stonden?



Ballonvouwen

Na een stukje lopen kwamen de artiesten van de A-hike bij de eerste post. Althans dat dachten ze. Want de clowns waren vergeten waar hun post was. Na een half uur wachten waren de posthouders gearriveerd en was de post geopend. Nu konden de deelnemers hun ballonvouw-talenten laten zien, die elke clown hoort te bezitten. En zo vlogen binnen de kortste keren de ballonnen letterlijk iedereen om de oren. En er bleken zeker talenten tussen te zitten. Zo werd het standaard hondje gemaakt, enkele zeepaardjes en een helicopter geknoopt. De clowns vonden vooral de bloem van Anneke en Julie erg bijzonder. Zou hij net zo lekker ruiken als dat hij mooi is?

IJskoud

We gingen naar post 3. Daar moesten we met een vlot naar een paal toe varen, in het midden van het meer. Als eerste ging koppel 1. Het vlot kantelde en ze vielen in het water. Toen waren wij aan de beurt. Het water was ijskoud. We kwamen niet verder en de bodem was ondiep. Van de leiding moesten wij het vlot er uithalen. Omdat het water zo koud was, waren onze vingers helemaal wit! Nu moest je om een paaltje heen rennen en dan zigzaggend om flessen met water en die mochten natuurlijk niet omvallen. Groetjes van Thiemo, Asmara (koppel 7)

Achteruit buikschuiven

Een beetje circusartiest moet natuurlijk zijn evenwicht kunnen bewaren op een smal koord. De beste manier om dat te oefenen is natuurlijk een trappersbaan met een flinke buikschuif. En dat is precies wat de komende circusartiesten van de A-hike op de tweede post mochten doen. Sommige koppels blijken dit al behoorlijk onder de knie te hebben en gaan dus als een speer over de baan heen. Maar vooral de buikschuif zorgt nogal eens voor problemen. Gelukkig hangt hij slechts een meter boven de grond, dus echt hard val je niet. Sommige koppels proberen van alles om extra punten te verdienen bij de posthouders. Het aanbieden van koekjes en zelfs pepemoten werkt altijd goed natuurlijk, maar één koppel gaat nog iets verder. Gabi van koppel 6 doet de buikschuif achteruit en maakt zelfs nog een koppelrol over het touw om te bewijzen dat ze een goede acrobaat is. Ook koppel 4 doet moeite om de posthouderen te imponeren door in hun prachtige clownsoffit over de trappersbaan te gaan.



scoutmax



Gorgelen

We zijn zaterdagochtend vroeg opgestaan en hebben alles afgebroken en ingepakt. We mochten als derde op weg en vlak daarna lagen we al eerste! Bij post 1 moesten we een originele jump bedenken, toen tussen de schapen door naar post 2. Daar moesten we liedjes gorgelen. Nu zitten we bij post 3 en zijn we over een apenbrug geweest en weten niks meer te schrijven. De jumpse groeten van B1: Nils en Joost van Stadskanaal



Jij op Youtube?

Wat zou internet tegenwoordig zijn zonder al die leuke filmpjes op Youtube? Over alles is wel iets leuks te vinden, zo ook veel over jumpstyle. Hoe leuk zou het zijn om jouw scoutjump op film te zetten? Juist! Zie je iemand of ben je iemand met een digitale camera? Laat dan je kans niet schieten en leg jouw moves vast op camera. Wie weet zorgen wij voor jouw (scout)jumpcarriere!

Jumpende apenstreken

Met nog eventuele spierpijn in de benen van de afgelopen avond stonden de koppels zaterdagochtend fris en fruitig klaar. Met hier en daar nog een dauwdruppel aan de neus begonnen de scoutjumpers aan hun eerste hikedag. Nabij de eerste post de armen en benen te hebben warmgesprongen was het tijd om te gorgelen. Met de nodige vloeistof in de mond moesten de deelnemers een liedje gorgelen. Menig scout kon ter nauwer nood het water binnenhouden. Dit tot groot vermaak van de posthouders. Na dit natte tafereel gingen de ze stuiterend verder richting post 3: een heuse trapersbaan! De opdracht was om zo snel en origineel mogelijk het parcours te overbruggen. Elk koppel gaf hier hun eigen wending aan. Als huppende apen klauterden de deelnemers over de touwen. De een jumpend, de ander vallend en opstaand. Dit hele gebeuren wekte de interesse van menig voorbijganger. Een dappere mountainbiker raapte al zijn moed bijeen en ging de uitdaging aan. Gelukkig had deze aapachtige verschijning een beschermende helm op!



Top 5

Nu de jumpmuziek zo mateloos populair is, verschijnen er uit het niets talloze artiesten en nieuw DJ-talent met allemaal aanstekelijke en dansbare plaatjes. Maar wat zijn nou eigenlijk de leukste nummers? Aan de hand van een professioneel onderzoek onder de deelnemers van de B-hike is het onderstaande lijstje opgesteld. Zeer handig om te downloaden wanneer jullie lezers weer thuis zijn.

1. Jackill & Hyde – Freefall
2. Dj Fox ft. Chicago Zone – Just a Melody
3. Patrick Jumpen – Holiday
4. Vorwerk – Cambodia
5. Sektor 9 – Jump to the Rythme

Jump-les

Vandaag zijn de jumpers begonnen met de tocht naar de overnachtingsplaats. Onderweg kwamen de zwaar bepakte hikers langs allerlei posten waar getest werd of ze wel sterk genoeg waren om de echte jumpstyle aan te kunnen. Zo moesten ze zelf een originele jump bedenken. Na een tijdje denken kwamen de jumpers op de meest toffe en originele jumps. Dus mocht je willen opvallen in de disco met een nieuwe jump, schaam je dan niet en vraag om een korte jump-les bij een van de springende hikers!





scoutmax



Lekker springen

Jumpen is momenteel heter dan heet onder de jeugd. Je kunt de TV niet aanzetten of je ziet op TMF weer dezelfde hupjes en pasjes op een vrolijke beat. Scouts zouden scouts niet zijn als ze dit niet op hun eigen manier zouden doen. Het thema van de B-hike is Scoutmax en wordt in grote mate beïnvloed door het populaire dansje. Doel is dan ook om de titel te veroveren van 'Scoutjumper 2007'! De strijd om deze titel zal dit weekend hevig zijn. Dus scouts, oefen komende dagen regelmatig en wie weet wordt jouw scoutjump nog beter en zal Patrick Jumpen jaloers op je zijn! En onthoudt: Jumping is NOT a crime!



Klompstyle

Zere voeten, rode hoofden en jumpende hikers. Dat zijn dingen die je kunt zien als je gaat kijken op een post van de B-hike. Het thema van deze hike is jumpstyle, zoals je wellicht al wist. Op de eerste avond van dit springende kamp werd onder begeleiding van een 'professionele' jumpstyler de basisjump aan de hikers uitgelegd en geleerd. Voor de iets gevorderde jumpers waren er variaties als een draai en zelfs de klompstyle te leren. Toen uiteindelijk alle hikers konden jumpen werd er gekeken welke jumper deze stoere, slopende dans het langst kon volhouden. Na tien minuten keihard en zeer intensief jumpen wonnen de koppels Joost & Niels en Floor & Anke.

Grappige dag

We vertrokken vanochtend van het kampeerterrein. Toen we de kaart van de hike kregen was die gelijk onduidelijk. Er stonden plaatjes van jumpende poppetjes (die nergens op sloegen). Op de helft van de hike stond er 'knoppersrode' te vroeg. Toen kwam er subkampleiding om het uit te leggen. Toen we uiteindelijk aankwamen bij het terrein waren we tweede. Pas na 3 uur was iedereen op het terrein (de helft was verdwaald)! Het was een grappige dag! Groetjes van Rens van der Wal



Wist je dat...

- één koppel een kralenroute moest lopen zonder kralen?
- twee dames uit Veendam verdwaald waren?
- zij wel lekker hamburgers hebben zitten bikken op een post van de D-hike?
- de subkampleiding in hun vrije tijd graag naar foute Hollandse hoempapa luistert?
- er een scout van de uitkijktoren heeft gepist?
- daar nu geen gras meer groeit?

Stomme liedjes

Vanochtend vertrokken we om te gaan hiken. Inge, Annelotte, Jildou en ik wouden met zijn vieren lopen maar dat mocht niet!! Haha. Toch gedaan... oeps! Onderweg de dikste lol. Hele tijd k#*liedjes zingen. Maar goed, uiteindelijk zijn we vet fout gelopen. Aangekomen allemaal lol met Rick. Nou ja, nu geen tijd meer. Doeï doeï! Groetjes Saskia Kors (Veendam)

Moe maar voldaan

De koppeltjes en troppeltjes zijn na hun zware hikedag neergestrekken op een kampeerboerderij in de buurt van Wateren. Afgepeigerd van het lopen en springen moest iedereen zijn tentje op gaan zetten voor de overnachting. Nadat dit was gebeurd, hadden ze nog net even de tijd om een avondmaaltje te koken. Waar de één culinair uit de hoek kwam met een lekkere nasi-saté, nam de ander genoeg met knakworstjes en tomatensoep uit blik. Hoe dan ook, er moest een goede bodem worden gelegd, want het zou een lange nacht worden. Bovendien stond er nog een swingend avondprogramma met de nodige jumpstyle op stapel. De subkampleiding had hiervoor een auto ter beschikking gesteld met een fijn pompende stereo. Na het eten dreunden de lekkere springbeats alweer over het kampterrein. De echt keiharde scoutjumpers brachten met hun laatste energie nog de nodige moves voort. Wat een fanaten zijn het toch! Leuk detail was de meegenomen rookmachine, die met een afstandsbediening werkte. Deze zorgde voor wat extra sfeer, al hielp de vroeg opkomende mist daar ook aardig aan mee. Moe maar voldaan van hun wilde avonturen kroop de jumpende bende vele uren later in hun lekkere warme slaapzak.



Battle of the holidays



1 april

Om te beslissen welke feestdagen moeten blijven in Nederland en welke wel geschrapt kunnen worden, moet je natuurlijk wel eerst weten welke feesten wij allemaal vieren hier. Daarom gingen de feestelijke wandelaars vrijdag avond vol goede moed op pad. En bij de eerste post was het direct al raak. Er was een geluidenspel in het bos dat de feestgangers moest helpen te raden welke feesten er nou allemaal langskomen in één jaar. Eerst kreeg iedere party-animal een handtekening voor elke feestdag, bijvoorbeeld een handtekening voor Kerst, Pasen of 1 april. Het spreekt voor zich dat vooral die laatste handtekening erg grappig was om te zien. Ook waren er allerlei liedjes te horen: Valentijnsliedjes, verjaardagsliedjes, Sinterklaasliedjes, liedjes over Moederdag, Halloween, het Offerfeest en nog veel meer. Kiezen welk feest je nu het belangrijkste vindt, is wel erg lastig. Tenslotte is iedere vrije dag welkom en is iedere reden voor een feestje een goede reden. Daarom is er een commissie ingesteld die de feestelijke hikers zal helpen om op volstrekt democratische wijze tot een goed besluit te komen. En dat kon wel eens een heel weekend gaan duren...

Wist je dat...

- Tom, Jorrit en Maurits van Tecumseh verkeerd zijn gelopen?
- ze zich zelfs door schrikdraad hebben laten tegenhouden?
- Anouk en Simone van Isis Veenendam een vet gaaf logboek hebben?
- hun logboek in de vorm van een roze feestvarken is?
- Anouk alleen niet van roze houdt?
- het feestvarken van papier is en vóór post 3 al geplet was?
- het moeilijk schrijven is op een geplet feestvarken?



- een jongen van Mensinghe Roden een andere jongen ten huwelijk heeft gevraagd?
- hij tijdens deze romantische daad zijn been in z'n nek had gelegd?
- beide heren graag anoniem willen blijven?
- de meiden van Menkema kunnen jumpen op Una Paloma Blanca?
- Willem en Vincent van St. Jorge 'Knal' en 'Pepernoot' heten dit weekend?
- zij Ewout Warringa de leukste posthouder vinden?
- Maria en Jorien van de Zwervers Groningen een rit wisten te regelen met paard en wagen?

Feestdagen?

Voor de feestgangers van de C-hike begint de NHW met de koningin en Zwarte Piet op het podium. Niet zomaar een Zwarte Piet, maar de Rap Piet: 'Everybody in the house say Zwarte Piet!'. Dit kan onze koningin natuurlijk niet zomaar over haar kant laten gaan en zij reageert dan ook onmiddellijk: 'Rood, wit, blauw, ik ben vet lauw!' Zwarte Piet houdt wel van een goede rap-battle en pakt de microfoon weer over: 'Doe toch es gewoon met die grote aso troon! En die koets met die paarden, dat is toch echt gestoord. Heeft u nooit van een autootje gehoord? Wordt het niet eens tijd voor de spiegel van de kapper. Zelfs Sinterklaas, die is nog stukken knapper. Sinterklaas, die is de baas!' Waarop de koningin reageert met: 'Wat nou Sinterklaas? Van dit land ben ik de baas! Ga toch naar de klote met je vieze pepernoten. Oranje is mijn kleur, die muts die kan echt niet, heur! En arme Zwarte Piet, die broek kan echt niet. Sinterklaas poeh, ik besta in elk geval!' Voordat deze battle helemaal uit de hand loopt, grijpt de minister van Feestzaken snel in en vertelt ons wat er aan de hand is. Zijn naam is mininster Zijkstra en hij maakt zich zorgen over het aantal feestdagen. Hij maakt ook maar direct bekend dat er een aantal feestdagen in Nederland afgeschaft zal moeten worden. En welke feestdagen zullen moeten sneuvelen, dat is dit weekend de taak van de feestgangers van de C-hike. Let the battle begin!



Battle of the holidays



Parrrrrty!

Na een welverdiende (korte) nachtrust gaan de party-animals vol goede moed weer op pad. Het is een belangrijke dag namelijk. Vandaag moet de keuze gemaakt worden welk feest mag blijven. Een moeilijke keuze want elk feest heeft wel iets speciaals... maar welke is nou het leukst? Zo is er het Suikerfeest waarbij er van Smarties, spekjes en slagroom leuke dingen gemaakt



moeten worden. Leuk en nog lekker ook! Bij Valentijn moet er van allemaal lieve, slijmerige woordjes een zin gemaakt worden. Vervolgens moeten de feestgangers laten zien hoe zij hun grote liefde ten huwelijk zouden vragen. Bij het Sinterklaasfeest moeten ze ervaren hoe moeilijk het is om de pakjes van de ene naar de andere plek te brengen. Thanksgiving is een duidelijk rustpunt waar de party-animals even kunnen bijkomen van alle feestjes. Daarna storten ze zich weer in het feestgedruis met een Halloweenparcours. Als laatste mogen ze alvast even oefenen met tent opzetten tijdens NPK. Voor een echte feestganger is natuurlijk ieder feestje leuk, maar alle elf de groepjes vonden het Suikerfeest toch het leukst.

Feestvarkens

Op zaterdag en zondag werden vele plaatselijke omwonenden feestelijk verrast door de aanwezigheid van de deelnemers van de C-hike. Gekleurde ballonnen, feestneuzen, slingers, meijters en kerstballen kleurden de berm van de weg. Ook vlaggen waren vrolijke herkenningpunten aan de horizon. Het was een warm en strijdend tafereel om te zien. Want achter dit feestgedruis schulde natuurlijk wel de strijd tussen de vele feestdagen welke nou eigenlijk het leukste is. Dit kwam allemaal erg fraai tot uitdrukking in de logboeken van de koppels en troppels. Zo hadden Anouk en Simone een prachtig en vrolijk feestvarken gemaakt. Waarschijnlijk om dat ze zelf ook wel van een feestje houden? Het zou ons niets verbazen! Of wat te bedenken van het logboek van Daan, Wilja en Wout? Met veel liefde en passie hadden zij een houten kerstman gefabriceerd. Wanneer je deze kerstman openklapte werd je overdonderd door sfeervolle kerstkaarten waar zij al hun avonturen op hadden geschreven. Tot slot was er nog het prachtige Sinterklaasboek van Jorrit, Maurits en Tom. Naast de aantekeningen over stoute en lieve kindjes bevatte deze de zin die dit weekend misschien wel het best omschreef: 'Het was een ontzettend feestelijk en gaaf kamp.' Beter valt het inderdaad niet te verwoorden!



Voorbereiden

Om half 7 waren alle koppels binnen. Nadat men de tent had opgezet, het eten had gekookt en opgegeten, kon men beginnen met de voorbereidingen voor de volgende dag. Om de plaatsen van de spelen te vinden kregen alle party-animals een kaart en coördinatiepunten. Zo konden ze dan zelf bepalen hoe ze van A naar B gingen lopen. Dit moest natuurlijk wel vakkundig gebeuren want anders liep je de volgende helemaal verkeerd en om.



Laatste battle

Na een zeer koude nacht, met weinig slaap, zijn de party-animals op tijd op pad gegaan. Het eerste feest dat gevierd ging worden, was het Sint Maarten feest. Met lampionen moesten de hikers een trappersbaan afleggen. Op het Oud en Nieuw feest was er een estafette met champagne-glazen georganiseerd. Hierna moest men een flink stuk lopen om bij het Offerfeest te komen. De hamburgers lagen hier klaar om gebakken te worden. Deze vette hap vroeg dan wel om een extra zwaar spel. Tijdens Hemelvaart konden de feestgangers vlotvaren. Vervolgens gingen de party-animals door naar de Kerst. Wat is een kerst zonder boom? Helemaal niks natuurlijk, dus mochten de strijders een mooie boom optuigen. Daarna volgde Koninginnedag. De oud Hollandse spelletjes werden hen hier niet onthouden. Eerst zaklopen gevolgd door hoepelen. En als slot is er natuurlijk de Bevrijdingsdag met een galabaan. Dit was het einde van alle festiviteiten en nu maar kijken welk feest mag blijven.



de Lama's



Opening

Dit jaar zijn de Lama's op zoek naar een nieuwe Lama. De taak voor de jonge Lama's luidt dan ook: feestmutsen op en er voor zorgen dat je iedereen het hele weekend aan het lachen krijgt! De Lama's willen met volle teugen genieten van dit spektakel en verwachten dan ook dat iedereen er voor gaat. Ze willen dit weekend alleen maar dubbel liggen van het lachen. Tjakka!



Moeilijkheden!

Een echte Lama moet goed kunnen improviseren en om kunnen gaan met de beschikbare middelen. Voor sommige Lama's in spe, is dit heeeeeeeeeeeeeeeeeel moeilijk omdat zij direkt na de zaterdagmorgense start hun kaart al kwijt zijn! Gelukkig is het voor de Lama's geen vereiste om goed kaart te kunnen lezen. Helaas had dit tot gevolg dat vrijdagavond rond 12 uur nog maar vier groepjes binnen waren en de laatste groepen pas na 3 uur aan kwamen waaien!

Ontbijt?

Bij post 1 van de D-hike hadden ze een zwaar probleem op de zaterdagochtend. Na een halve nacht intensief sociaal gedrag, moesten ze op post 1 staan. Maar dit zonder ontbijt gegeten te hebben! Ze hadden het ontbijtje namelijk in de koelkast laten liggen. Het had zo mooi kunnen zijn; een luxe ontbijtje met eieren, kaas en spel. Helaas!



Troppeel 8

Deze groep meiden hebben ontzettend veel zin in NHW. Met de tent ingepakt inclusief scheerlijvet proberen ze alles en iedereen dit weekend aan het lachen te krijgen. Als dit niet lukt proberen ze de posthouders om te kopen. Hoe ze dat denken te gaan doen is strikt geheim. Ze maken in ieder geval geen gebruik van snoepjes... Hopelijk voor de posthouders doet dit troppeel het niet zoals een echte Lama dat doet... spugen in het gezicht!

Slaapplaats gezocht

Door miscommunicatie tussen de hikeleiding en de subkampeiding had de subkampeiding geen tenten mee genomen. Zij dachten namelijk dat de slaapplaatsen geregeld zouden worden door de hike-leiding. Maar die wisten nergens wat van af. Waar ze nu gaan slapen...? Who knows!

Poepgrap

Rob en Robin (koppel 10) vinden de posthouders van post 3 uit Veendam erg tof. Ook de posten zelf vallen goed in de smaak bij het tweetal. Helaas hebben de twee jongens niet echt een goede indruk achter gelaten bij de posthouders van Veendam. Ze waren namelijk van de trappersbaan afgevallen. Wel hebben ze de posthouders een avond eerder aan het lachen gekregen door het vertellen van een hele slechte poepgrap. Dat dan weer wel.

Paraplu

Wat moet je doen bij de voorwerpenronde? Het is de bedoeling dat je als koppel een voorwerp pakt en improviseert tot het een heel ander voorwerp wordt. Zo kun je met een houten schaal, paraplu, ijshockystick, softbalhandschoenen, bloementray of hawaikrans een originele show maken. Vooral de paraplu was populair. Wat wel maf was bij deze post, was dat je bonuspunten kreeg zodra je iets wist te slopen. Dit was trouwens bij het eerste koppel niet bekend...





de Lama's



Wist je dat...

- de jongens van troffel 2 het bankje bij de kampeerboerderij hebben gesloopt?
- ze dit deden door er op te springen?
- een meisje van Look Wide in een Tweety-boxer rondloopt?
- zij om de 100 meter gaat huppelen in een weiland?
- de warme chocolademelk van Martijn Kors om te kotsen is?
- Thomas van de Zwervers Groningen achter de meisjes aanzit?



Dagje NHW

Vannacht hebben we gekampeerd op een weiland van een boer. We warden al vroeg gewekt door luid getoeter. Om ongeveer half negen begonnen we de hike van vandaag. Deze hike bestond uit zes routes en zeven posten, die wij als enige verrassend goed deden. Aangekomen op het kampterrein (om 7 uur) begonnen we met het opbouwen van ons tentje en het klaar maken van het eten. Vervolgens schreven we in ons logboek en uiteindelijk gingen we slapen!

Groetjes Nikki, Alexandra en Yolwine (Schout bij nacht Doorman)

Verdwaald!

Rob en Robin (koppel 10) dachten zaterdag even een mooie slag te slaan na post 3. Ze wisten namelijk reporters om te kopen met een Chocotof om zo even te spieken op een plattegrond. Helaas lag post 4 net buiten de kaart. Die bleek dus onvindbaar voor Rob en Robin. Ze waren verdwaald... Ze belandden in een bos waar ze een groepje indianen tegenkwamen in een huifkar. De indianen begonnen zomaar te schelden. Het koppel werd uitgemaakt voor pisbedden en apen, wat onaardig! De ouders van de indianen probeerden nog wel de monden te snoeren van de schreeuwleijkerds, maar zonder succes. Gelukkig stond er toen een bord met een plattegrond en kon koppel 10 uitzoeken waar ze waren. Het bleek dat ze ongeveer 8 kilometer verkeerd hadden gelopen! Na een half uurtje rond sjokken kwamen Rob en Robin gelukkig andere Lama's tegen. Gelukkig hadden die Lama's een mobieltje en konden Rob en Robin hulp gaan bellen. Al met al een heel avontuur!



Saaie weetjes

- Lama's ook wel schaapkamelen worden genoemd?
- Een lama ook een plant is op Hawaï?
- Een lama in Tibet een goeroe is?
- Er leven op dit moment 3,7 miljoen lama's in de wereld?
- Liesbeth (Stanleystam) droomt over zoenen met haar LamArie?
- Andere lama's je avond opvullen met jabberen?

Gna, gna, gna!

Na het vrolijk wekken van de kinderen met een lekker muziekje en fijne autogeluiden, waren er toch nog Lama's die het opstaan en uit de slaapzak komen nog niet zo goed begrepen. Omdat dit wel eens vaker gebeurt, hebben wij als subkampleiding daar passende oplossingen voor. Denk bijvoorbeeld eens aan het zogenaamde 'tentje ploffen'. De bedoeling hiervan is het meehelpen van het inpakken van de rugzakken. Hierbij pakt men de haringen uit de grond en vervolgens de stokken. Wanneer de tent plat gaat, blijken de kinderen ineens wel in staat razendsnel uit hun tent te komen. Sommige slimmeriken dachten echter hun tent meteen weer snel op te zetten, maar natuurlijk lag ie direct weer plat! Zo krijgen wij onze ochtendgymnastiek, waar wij erg blij mee zijn!

Groetjes van Freek de Vries,
Subkamp D-hike



Lekker bouncen!

De dag begon met een natte tent door Cor omdat we niet snel genoeg uit de tent kwamen. Dat leverde ons ook zeer veel strafpunten op. Toen liepen we vervolgens in één grote wolk. Die wolk was skaffa waardoor het een leipe bende werd. Gelukkig hadden we onze boksjes en konden we bouncen op 2 gig aan muziek. Dan de laatste trappers alsof de ellende al niet groot genoeg was! Besloten de meiden van de Voerman een striptease te houden in een autoband. Vervolgens kregen we de schuld maar dat boeide ons niet. Groeten, JW, Pat en Maw koppel D-16



Groeten uit...



Ananas en Belinda

Op een verlaten weggetje in de omgeving van Fochtelooslichtten in het donker zes figuren op. Gebroederlijk lopen de drie koppels 'Groeten uit...' van de vrijdagavondpost naar de bivak. Het is een bond gezelschap. Koppel 5 is 'Groeten uit Anasia', 2 prachtige ananassen, met lichtgevende versieringen en palmtakken op hun hoofd. Hun motto: gepassioneerd en innovatief. Slapend in een ananas beginnen zij hun dag fris en fruitig. Koppel 4 is 'Groeten uit Drenthe'. Deze luie boeren op klompen slapen in het hooi. Het laatste koppel is nummer 3, Vuile Harry en Smerige Sjaak. Deze ranzige boys komen uit Klikoland en brengen de nacht door in een comfortabele kliko, lekker smerig en vuil! Helaas waren Sjaak en Harry zonder kaart op pad gegaan, hadden ze een zwart gat in hun hoofd en waren ze hopeloos verdwaald. Hun redding kwam van de Drenther boeren en de dames uit Anasia. Die waren al gefuseerd. En niet zonder reden. De ananassen konden zo namelijk handig gebruik maken van Belinda, de bolderkar van de Drenther boeren, die hun gezamenlijke bagage droeg.

Ei gooien

Geest (Geert) en Popa (Pepijn), koppel 9, Trekvogels, komen met de groeten uit Zimbabwe. Om half 12 kwamen zij eindelijk bij de vrijdagavondpost aan. Hier moesten ze een ei zo vaak mogelijk overgooien. Het record stond op 4x (de afstand was dan ook aanzienlijk), en de tweede plek werd door 3 koppels gedeeld met 1x! Koppel 9 versloeg 9 van de 10 koppels voor hen, door 3 keer over te gooien. Na deze post konden ook zij, onder het eierstruif, op pad naar de bivak.



Wist je dat...

- de dames van Fraeylema het zo bekende nummer 'Het cowboy- en indianenlied' van de Dikdackers niet kennen?
- er een heel slim duo is dat de tocht per step aflegt?
- zij als een speer gaan?
- de politie vrijdag een kijkje kwam nemen bij de avondpost na vermeende geluidsoverlast?
- dit met een warme snack weer opgelost was?
- na de vrijdagavondpost veelvuldig gepauzeerd is?
- een gevaarlijke meid dit zelfs midden op de weg deed?
- tegen sluitingstijd van de post nog maar vijf van de vijftien groepjes waren geweest?



Paardenstal

Na een hele dag zwerven zijn de koppels 10 en 11 (Biezenhutters) van de F-hike al voor half 8 's avonds klaar voor de nacht. En ze hebben een top locatie gevonden om hun slaapzakje uit te rollen. In de buurt van Langedijk belden ze aan bij een aardige meneer die meteen zijn paardenstal ter beschikking stelde. Ze hoeven dus niet eens hun tentje op te zetten! Nu kunnen ze lekker tussen de paarden een nestje maken in het hooi. Voor Britt is dit een droom die uit komt, zij is helemaal paardengek. Maar Joran is er iets minder blij mee, hij heeft eigenlijk een paardenfobie. Mooi is ook wel, dat Rianne aan moest bellen. De andere meisjes van F-11 durfden niet. En de jongens van F-10 waren er even niet bij om deze taak op zich te nemen. Zij waren namelijk net bij de supermarkt om voor de beide koppels shoarma, aardappels en noodles te kopen. Deze rare combinatie vormde, met een leuk bakje appelmoes, de avondmaaltijd. 's Ochtends hadden de zwerfhikers nog een lekker kopje thee met pepernoten bij Jorans moeder thuis gehad, ze waren toch in de buurt. En trouwens, Rick had ook nog even zijn fiets opgehaald bij de kampeerboerderij. Zo kon hij nog even naar z'n scoutinggebouw in Oostwolde fietsen om zijn grote broer te feliciteren: die werd vandaag 17.



Wie is de mol ?



Wist je dat...

- de Fraeylemadames met een kluitje in het riet (van het Apemeer) gestuurd zijn?
- ze daardoor pas rond 4 uur 's nachts op het subkampterrein waren?
- ze eerst nog rustig pannenkoeken gingen bakken?
- Arie zacht en teder kust met Liesbeth?
- een tot nu toe onbekende G-hiker in haar uppie ging strippokeren?
- G-4 de eerste plaats wil halen?
- Lydia dit op haar regenlaarzen wil doen?
- Johan 's nachts hard om de tijd vroeg?
- de rest daar boos om werd?
- er op de bivak snurkende hooglanders waren?
- en schoppende schapen?
- de posthouders een lege accu hadden?



Mollig

Sommige deelnemers van het beroemde programma 'Wie is de Mol' verenigen zich helemaal met de term 'mol'. Annakatrien, Annaberth, Nicola en Willemieke vertonen zich in mooie T-shirts met de teksten:

- ik ben mollig
- wie is de mol pino
- ik ben een mollecuul
- ik ben de møl

Ook worden hun bevindingen bijgehouden in een molshooplogboek.

Ontbijt

Daniel van G2 (de Twirregroep) eet zeer gevarieerd: eerst een kopje cappuccino, dan frikadellen, vervolgens een sigaartje en tot slot een lekker luxe kopje soep: Pomodori met mascarpone & basilicum, afgemaakt met croutons en een laagje cappuccinoschuim. En dat alles vóór 9 uur 's ochtends. Wat een heerlijke start van de dag!



Verdwaald

Bij de Schaapskooi in het Doldersumerveld was het heerlijke mistig. Rond de zeven tentjes van de molten hing een gemoedelijk sfeer. Er werd wat ingepakt, wat ontbeten, sommige groepshikers lagen zelfs nog in hun slaapzakjes. Maar G-3 was om half 10 al helemaal wakker. Tom had zelfs 'Hey Ho, let's go!' op z'n trui staan. Dit groepje vond het lopen in het donker wel grappig. Ze waren een paar keer fout gelopen, tot ze om 1 uur 's nachts werden gebeld door de kampstaf. Die zou wel even heel hard toeteren, zodat Tom, Sven, Ellen, Marieke en Willemijn van de Woudlopers Borger wisten waar ze heen moesten. Helaas stonden ze net op de heide, en leek het getoeter wel van alle kanten te komen. Maar met wat uitleg lukte het ze toch nog om de laatste drie posten te doen. Zo moesten ze een creatieve molshoop maken, een trappersbaan doen en met bamboestokjes een zigzag-estafette lopen. Om 4 uur 's nachts konden ze eindelijk hun bivak opslaan en gaan slapen.

Wie de mol?

De bikkels van de Groephike moeten hints van Mister X ontfutselen over wie de mol is. Is het een man of toch een vrouw? En wel of niet hoofddekseldragend? Wie is het? Misschien toch Henk? Henk de Mol, je weet wel, die ene van Alfred Jodokus Kwak. Om meer duidelijkheid te krijgen over de identiteit van deze nog onbekende mol moeten de bikkels zich door een trappersbaan en een weg door bamboeslalom slaan! Over de vraag wie nu de mol is wordt nog steeds in het duister getast. Wel zijn er al een paar molgezegden ontstaan: beter 1 mol in de hand dan 10 in de grond, de naald in de mol zoeken en de mol doorhakken.



Funniest homevideo

Aaaaaaah, vlak voor de kant ging het mis! En het staat nog wel op film! Het vlot van Nicola en Willemieke (Fraeylema) ging al wat wankelen... en toen gingen zij koppie onder! Annakatrien legde alles vast en vooral de razendsnelle actie om het water weer uit te komen. Gelukkig scheen 't zonnetje en hadden de dames hun tweede en droge pakkie zo weer aan! Dus ben je in voor iets leuks? Zoek dan de dames even op voor deze funniest 'hikevideo'!



Wie is de mol ?



Groepsvrees?

Florian en Thijs (Johannespost) hadden vrijdagavond nog wat vrees om zich over te geven aan het echte groepshikegevoel. Ze liggen met z'n tweetjes in een tent en proberen ook als duo te hiken. Om toch wat gezelligheid te hebben paptten ze aan met oudere vrouwen in de bruine kroeg. Dit leverde toch niet de broodnodige groeps sfeer op. Helemaal niet toen ze na het openen van de noodbrief post 5 onbemand troffen. Een eenzame aankomst daarna op het bivak maakte het weer beter. Wie wil deze heren gezelschap houden? Een knuffel, een aai over de bol of een gezellig gesprekje... alles is welkom!



Spieter, spetter,...

Op zondagochtend vertrokken de mol-deelnemers in alle vroegte bij post 1. Dit deden ze niet lopend, maar per kano! En pas bij post 2 konden ze hun kano weer aanmeren. Het kanoën ging natuurlijk niet zonder vallen en opstaan. Er waren weer een aantal sportievelingen die kennis maakten met het koude water van de Beilervaart. Niet onbelangrijk: voor een tochtje over het water heeft een echte mol onder andere een zonnebril nodig om niet verblind te worden. Maar ook een goed reukvermogen om de waterweg te kunnen volgen. En natuurlijk heeft een mol, maar ook de gewone man in de kano, twee peddels nodig om vooruit te komen!



Krap

Groepje 4 en 5 hadden een hele slimme oplossing bedacht voor de veel te zware rugzakken. Om het gewicht te beperken namen zij met z'n zevenen maar één tentje mee. Op drie luchtbedden lagen ze volledig over elkaar heen te snurken en te stinken. Voor het slapen gaan hadden ze nog lekker popcorn met boter en zout in het tentje gemaakt. Niet verkeerd tegen de geur van zweetvoeten en schimmelend tentdoek. De nacht was wel nogal heet geweest.



Laatste loodjes

In de laatste fase van het ontrafelen van het mysterie rondom 'Wie de mol?', moeten nog een aantal opdrachten volbracht worden. Om bij de locaties van de posten te komen, moesten de deelnemers met een DVD de coördinaten van de posten zoeken. Tot de opdrachten behoorden blindvoetbal, trappers en galabaan, het verzamelen van coördinaten via morse, logboek bijwerken en natuurlijk het cup-a-soup-moment. Maar de meest spectaculaire opdracht was zonder twijfel de kanotocht. Daarom ook even wat extra aandacht voor Marjan, die zich in het zweet heeft gewerkt om deze opdracht te kunnen laten plaatsvinden. Marjan, toppie!



Lui

Hoewel G-4 van plan was de groepshike te winnen, hebben ze zich toch laten meeslepen door hun luie vrienden van G-3. De grootste inspanning van deze groepjes was zaterdag zo ongeveer hun tent inpakken. Direct bij de overnachtingsplaats scoorden zij namelijk hun eerste lift. Door een busje van het Bosbeheer werden ze naar Diever gereden. Daar deden ze de hoognodige hike-inkopen: haarspulletjes, make-up schoonmaakdoekjes en een patatje met gebakken vis. Hierna bereikten ze lopend post 4, 5 en 6. Bij post 6 bestond de kans nat te worden, dus die post sloegen ze over. Vanaf post 6 regelden ze nog een lift tot aan de overnachtingsplaats. Na het opzetten van hun tentje is ook deze vermoeiende dag ten einde...



More fun!

Verbazingwekkend! Na de natte ochtend valt dezelfde middag de rest van het Fraeylemagroepje in het water. Annemarijke en Anneberth doken het water in, de één vanaf een vlot en de ander vanaf de kant. En het is bijna niet te geloven: ook dit keer staat het weer op camera! Nog meer zin in lol? Meld je dan bij Thijs (Fraeylema) voor Funniest Hikevideo's Deel II



Operatie geslaagd !!!



Bloedvlekken

Dit jaar zullen er niet alleen zweet en tranen vloeien, maar ook bloed. Heel veel bloed. De deelnemers van de Q-hike zijn namelijk geheel getransformeerd tot heuse doktoren, verpleegsters, chirurgen en co-assistenten. De opening van deze hike was huiveringwekkend. De doktoren op het podium zagen eruit alsof ze zo uit de operatiekamer kwamen gelopen. De geluiden van een draaiende kettingzaag sneden door de nacht, gevolgd door een fel wit licht. Niemand weet wat zich op dat moment achter het witte doek afspeelde, maar na een aantal seconden wilde ook niemand het meer weten... Plots verscheen er een grote rode vlek op het hagelwitte doek. Een rode vlek kan maar een ding betekenen: bloed! In grote hoeveelheden! De deelnemers van de Q-hike weten nu ongeveer waar ze zich op kunnen voorbereiden. Hopelijk keren zij heelhuids weer.

.....

Bloedsoep

Halverwege de tocht werden de doktoren bij post 4 getest. Kunnen ze eigenlijk wel echt tegen bloed? En hoe sterk is hun maag als het gaat om allerlei andere ingewanden? Om een goede chirurg te worden moeten zij hier natuurlijk tegen kunnen. Daarom hadden de posthouders, experts in bloederige en vieze taferele, een heerlijk soepje gebrouwen. De basis was bloed en verder was de soep opgeleukt met heerlijk vers gevulde darmen. Lekker slobberen dus!

Op tocht

Na de opening vertrokken het medisch personeel met veel energie en vol goede moed. Aangekomen bij post 1 stond hen een trappersbaan te wachten. Alle doktoren en verpleegsters gingen hier soepeltjes overheen. Hier hoefde geen scalpel aan te pas te komen. Na deze eerste hindernis was het tijd voor alle laboranten, co-assistenten en bloedprikkers om verder te trekken. Bij post 2 kwamen de artsen bij een opdracht die hen zeker wel aanstond. Bloedzakvangen was hun missie. Aangezien iedere werknemer in een ziekenhuis dit wel vaker had meegemaakt, ging het vangen van het kostbare rode goedje dan ook zonder problemen. Ook bij post 3 en 4 werd er behendig gespeeld door onze levensredders. Na aardig wat kilometers en al deze beproevingen konden de zusters en broeders hun zware rugzakken neerzetten en genieten van een welverdiende nachtrust. Maar eerst nog trokken ze hun witte jassen uit en vouwden die netjes op, zodat ze ook de rest van dit kamp altijd schoon en klaar zijn voor medische noodgevallen.



Krukkenrace

Iedereen weet wel wat een revalidatiecentrum is. Na een nare val van bijvoorbeeld een trappersbaan, moet je opnieuw leren lopen. Of je bent gevallen van een vlot en iets te lang kopje onder gegaan. Dan moet je ook intensief revalideren. Allemaal heel naar natuurlijk, maar wel goed dat je met professionele begeleiding weer op de been wordt geholpen. Dus, gelukkig maar dat er zulke centra bestaan! Ook het ziekenhuispersoneel van de Q-hike moet maar eens weten hoe het er in zo'n revalidatiecentrum aan toe gaat. Post 6 is dan ook een revalidatie-race. Met rolstoelen, krukken en looprekken moesten de toekomstige artsen en verpleegsters zo snel mogelijk van de ene naar de andere kant van de post zien te komen. Hoe sneller, hoe meer punten natuurlijk! Na deze beproeving kon het ziekenhuispersoneel verder op pad. Na enkele kilometers kwam de slaapplek in zicht. Hier konden ze hun tentje opzetten om vervolgens in hun warme slaapzakjes te kruipen. Op naar dromenland! Slaap lekker, levensredders!



Operatie geslaagd !!!



PLASTISCH
CHIRURGIE,
HET GAAT
NIET ALTIJD
GOED.

Wist je dat...?

- sommige Q-hikers geen zin meer hadden in doktertje spelen?
- zij expres de verkeerde kant op liepen?
- zuster Mijke (posthoudster) speciaal voor NHW een prachtig zuster outfitje had samengesteld?
- er achterop haar outfit stond: bloedstollende, all round uitvoerende zuster Mijke?
- de toekomstige jonge artsen qua eten goed denken aan hun gezondheid?
- zij hopelijk later vele levens zullen redden?

Dikke kont

Bijna alle beroemdheden hebben wel een keer iets laten veranderen aan hun lichaam of gezicht door middel van plastische chirurgie. Even je bovenlip met wat botox laten inspuiten, je buik strak laten trekken of een paar kont-implantaten. Bij post 2 kregen de hikers de kans om hun partner een ander gezicht te geven. Met behulp van tape en elastiekjes werd Robin prachtig opgerekt door mede-dokter Arnold (Hephaestus Veendam). Een look-a-like van de wereldberoemde Paris Hilton was het resultaat. 'Het was een pijnlijke maar ook lachwekkende situatie', aldus Robin.

Patient te water

Niet alleen de hikeleiding is perfect afgestemd op het thema, ook de posten zijn helemaal in thema. Post 1 was een trappersbaan voor dokters. En die moest natuurlijk wel in compleet operatiepak! Toen verder naar post 2. Maar waar? Na uren zoeken gaven de artsen het op. Of post 2 bestond gewoon niet, of hij was onvindbaar. De posthouders hadden zich zo goed verstoppt, dat de zusters en broeders compleet de weg kwijt raakten. Dan maar gewoon naar post 3 bij het prachtige Canadameer. Hier moest een patient, die moederziel alleen ronddobberde op het meer, gered worden. Het werd een hele opgave, aangezien de patient steeds verder afdreef. Na enkele dappere pogingen werd het slachtoffer heelhuids uit het water gehengeld.

Even slikken

Na een lange, barre tocht is het einde dan toch echt in zicht gekomen. Dikke blaren, tranende oogjes en loopneuzen zijn het gevolg van een lang weekend hiken, slapen in de wildernis en zware beproevingen. Maar de doktoren geven er niks om dat ze bijna in elkaar zakken van vermoeidheid. Want geestelijk zijn ze nu helemaal klaargestoomd voor het ziekenhuisleven. Met een diploma op zak zijn ze nu officiële artsen en zusters. Na wat slikken, hikken, snikken en sippen tijdens het afscheid van nieuw gemaakte vrienden, gaan de artsen terug naar huis. Daar waar een warme douche is, een knus bed en een hectische toekomst vol spuiten, pillen en drankjes.

Slim bedacht

Robin en Arnold van de Hephaestus Veendam zijn helemaal into het thema. Zij struinen rond in hun prachtige zuster-outfitten. Ook hebben zij speciaal voor deze NHW een plastische chirurg bezocht. Met flinke borstimplantaten gaan zij elke post bij langs. Ook voor het logboek hebben zij erg hun best gedaan. Het is namelijk een prachtig infuus. Deze jongens hadden veel zin om mee te gaan op NHW, maar absoluut geen zin om alle bagage op hun rug mee te slepen. Daar hadden deze slimme zusters dus wat op bedacht. Op een zelfgemaakte brancard paste mooi alle bagage en ook nog wat andere handige gadgets. Een stel helmen met hierop de tekst 'opereren is serious business!'. In de EHBO-trommel zitten alle ingrediënten om kleine ongelukjes te behandelen, namelijk een oorkijker, mobiele telefoon, lampje, schaar en verscheidene drankjes, pillen en spuiten. Zo komen ze de hike wel door! Arnold wil trouwens nog snel even de groetjes doen aan zijn oma. Nou vooruit dan maar!

Bloedzusjes

Ooit weleens gehoord van de bloedzusjes? Nee? Nou, nu dus wel! Het tweetal Sharon en Annika van de Drostengroep staan zo bekend tijdens het NHW 2007. Deze meiden hebben een prachtig logboek gemaakt. Een klein doodskistje van hout met opgedroogd bloed eraan gekleefd. Hierin het logboek waarin zij iedere stap bijhouden die gezet wordt. Een prachtige creatie!



EEN HIKE OM U TEGEN TE ZEGGEN



Beautiful

Al vroeg dringt de zon door het duister van de nacht. De reizigers staan nog een beetje slaperig op. Ze kijken eens goed om zich heen en zien een prachtig natuurgebied. Dit geeft de reizigers zin en moed om aan de tocht te beginnen. De sfeer zit er goed in en onderweg komen ze door de mooiste landschappen. Overal worden natuurlijk foto's gemaakt om vervolgens thuis in het plakboek te plakken.



Potje koken

Max en Roel (Tecumseh) hielden hun avondmaaltje simpel. Deze jongens namen genoeg met knakworsten en een kom tomatensoep. Tim en Robbert (ook Tecumseh) hadden na zo'n lange, vermoeiende dag geen behoefte om uitgebreid te koken. Zij bakten wat hamburgers en kookten bami, om dit vervolgens lekker uit de pan op te eten. Maar sommige X-hikers krikten hun kookkunsten wat op! Ellen (Look-Wide) en Marleen (Veendam) waren naar de winkel geweest en hadden daar alle ingrediënten in huis gehaald voor overheerlijke tortilla's! Je zou verwachten dat dit het enige koppel was dat wél gezond ging eten, maar schijn bedriegt! Rowan en Lars van de Frayelema hadden namelijk ook een lekker en gezond prakje bereid. Namelijk aardappels, hamburgers en een overheerlijke salade. Hmmm, smullen geblazen!

Doe het zelf!

Je zou denken dat de reizigers na een hele dag wandelen wel ontzettend moe en kapot zouden zijn. Ook vermoed je dat ze liever even zouden liggen om hun pijnlijke voeten te ontlasten. Nou, niet dus! Na het eten hadden ze nog lang geen zin om hun bed in te kruipen, dus bedachten ze zelf maar een avondspel: verstoppertje. De zoeker mocht een zaklamp mee, want het was inmiddels al behoorlijk donker geworden, maar de lamp moest wel gedimd worden. De leiding lag ondertussen al onderuitgezakt op hun stoel naar de sterren te kijken. Het verstoppertje spelen ging de zoeker maar moeilijk af. Best lastig in het donker! Vier van de X-hikers hadden het wel even gehad met het lopen en waren pyromaantje gaan spelen met een gasbrander. Voorzichtig jongens!



Wil jij reizen?

Heb je altijd al door Zuid-Afrika willen reizen? Ga dan mee met de X-hike en zet je beste beentje voor! Er is een prachtig natuurgebied te zien, zoals het Amazonegebied en het tropisch regenwoud. En dat is voor een scout natuurlijk wel de moeite waard om een bezoekje aan te brengen. Dit is zeker een hike om U tegen te zeggen!

Postenpraatje

Bij de X-hike waren heel wat leuke spelletjes te vinden! Bij post 1 werd er uitgebreid gelimbodanst. Alle reizigers kwamen langs deze post, behalve Roel en Max (Tecumseh). Deze jongens waren direct in het begin al verdwaald. Zij werden opgehaald met de auto en naar post 2 gebracht. Geen limbodansen voor deze reizigers dus! Bij post 2 kregen de hikers een aantal dartpijltjes. Hiermee moesten ze ballonnen die opgehangen waren kapot gooien. Maar ze konden extra punten verdienen als ze dit wisten te doen terwijl ze geblinddoekt waren. Dit ging ze uitermate goed af! Bij post 3 was het ook schieten geblazen, maar nu met een heuse luchtbuks. Ze moesten hiermee bakstenen kapot schieten. Bij Ellen (Look-Wide) en Marleen (Veendam) wou de baksteen maar niet kapot gaan. De balletjes waarmee ze schoten gingen namelijk dwars door de baksteen heen, wat een prachtig kijkgaatje achterliet. Bij post 4 konden de reizigers even lekker ontspannen. Hier mochten ze zich namelijk lekker met popcorn volstouwen. Maar hup, weer in de benen, want post 5 vereist veel kracht en behendigheid! Hier gingen de hikers over een woeste rivier met onder zich alleen een klein vlotje. Voor extra punten moesten ze er met bagage en al overheen. Maar ook deze uitdaging werd niet uit de weg gegaan. Zonder natte ongelukken kwamen alle reizigers aan de overkant. énding staat vast: niks is teveel voor deze landverkenner!

ALGEMEEN

A - hike

Lotte Bakker
Rensi Mulder
Maaïke Zinnemers
Lois Noordbruis
Michael Boere
Kim Kramer
Lotte Oosting
Nikki Reinek
Sanne Brink
Ronja Hulst
Kris Ekhart
Gabi Laning
Alex Meijer
Thiemo Wanrooy
Asmara Beukema
Colin Alberts
Rick Boekelo
Marieke van Dommele
Doron Vlaardingebroek
Julie Nannenbergh
Anneke Maring
Jacob de Boer
Dennis Woering
Bjarne Schut
Jasper Doeven
Roi Kugul
Jan Kuipers
Daan Zigterman
Marnix Koster
Jesse Winter
Andrew Chista
Wouter de Boer
Irene Schewald
Floor Noordam
Alinde Jeurink
Denise van der Veeck
Sam Kranenburg
Sean Lokerse
Jessica de Jonge
Ileen Schiphouwer
Biko Smook
Bart de Wildt
Daan Wierenga
Lisa Stuive
Laura Buirs

Ilse Glazenburg

Posthouders

Marieke Gras
Danielle Podgorski
Elly Nijwening
Joanne Willemsen
Niels Ruiten
Simone Leidelmeijer
Marcel van der Werf
Mario Meijerink
Eduard Bakker
Richard Smienk
Peter van der Gaauw
Mieke van Gemert
Bram Renken
Edwin Kooistra

Hikeleiding

Edwin Wietzes
Ronald Wietzes
Bernet Boers
Marjolein Luiken

Subkampeiding

Cor Boere
Marinca Boere
Stefan Butter



B - hike

Joost Alers
Nils Meyer
Maartje Alers
José Dekker
Mieke Slim
Rebecca van der Velde
Annelotte Derkink
Jildau van Netten
Jantien Heida
Maaïke-Anna Hempenius
Tjerk Neef
Jurre Moring
Rens van der Wal
Thijs Braaksma
Laura Dijkstra
Ivo Smook

Joeri de Wildt
Floor van Loenens
Anke Mulder
Inge Hanemaaijer
Saskia Kors

Posthouders

Johan Noordzij
Maarten te Velde
Paul Duker
Daan Koopmans
Rogier Falkena
Vince Driessen
Mark van Egten
Marc Jan Bonder
Frank v.d. Woude
Jorien Roesink
Jitse Hut
Leon Klunder
Mark Stienstra
Wieb Schuil
Johnny Nijland
André Boelens
Bert Kruidhof
Hans Warink
Christiaan Water
Janne Schuil
Arjen Woltersum
Dolf Huls
Ridi Dillerop
Heijltje
Chantal

Hikeleiding

Arnoud van Duren
Jung-Sook Bärchers
Ellen van Dongen
Ria Hut

Subkampeiding

Wolter Meens
Geert Harms



ALGEMEEN

C Hike

Jelle Bakker
Stefan Warink
Simone Hoogstraten
Anouk Hoekstra
Mirthe van Meer
Jenneke Nijkamp
Wilstinique Alders
Sandra Grootjans
Vincent van Meer
Willem Schoep
Jorien de Boer
Maria Chisha
Ellen de Boer
Renate Schewald
Niels Boekhoudt
Dennie Borgman
Marissa Maneschijn
Channa Vermeulen
Jorrit Penninga
Maurits Foorthuis
Tom Bosma
Erik Ottema
Rick Eltingh
Wilco Stollenga
Daan Maring
Wiljac Roelfzema
Wout Tjaarda

Posthouders

Lourens van der Veen
Robert Scholte
Mathijs Dun
Charlotte van Leeuwen
Hendrik van Harten
Dennis Hofstra
Gijs Brandsma
Marja Kuiper
Marjolein de Bruin
Marije Jans
Peter Paul Huizinga
Jaap van Essen
Diederik Havinga
Jacob Kammenga
Maarten Kral
Jasper Everhardt

Rene Barth
Els Dijk
Ewout Waringa
Herma Hindriks

Hikeleiding

Lisette Zuidema
Monique Zuidema
Miranda Zuidema
Aafke Steenhuis
Marten Munniksma
Peter Miedema



D Hike

Annette Bouma
Ruben Bruins
Lex van Schaik
Ernst Noordbruis
Niek Bonninga
André Nienhuis
Wouter van Gasteren
Sietske van der Meulen
Floor Bouma
Joris Prakken
Dennis Gerding
Anouk van Wieringen
Nienke van der Meulen
Florentine Oenema
Suzanne Brouwer
Isa Merel Maria koopman
Robin Parengkuan
Rob Wiersema
Iris Veerman
Joukje Sinnema
Nikki Jellema
Job Brandsma
Rowan Freeve
Alexandra Nicolai
Nikki Lanting
Ydwine de Boer
Hester Westra
Michael Nieuwenhuis
Johan Pops
Jan Jaap de Boer
Sieger van der Meer



Rob Komdeur
Bas de Haan
Maurits Spoormans
Jan Willem Spakman
Patrick Bauma

Posthouders

Lianne Boelens
Michel Messchendorp
Rianne Bos
Willem Sanders
Yury Wijchers
Danny van Dorst
Eddy Havenman
Peter Meijer
Annemiek Roolvink
Erik van der Veen
Maarten Oostra
Martijn Kors
Bertien Delker
Saskia Hanemaaijer
Jeroen Kuipers
Theo Lambers
Maaike Engels
Mark Hoek
Marcel Hemmen
Peter Hemmen
Jos Kruizinga

Hikeleiding

Jan-Erik Zuur
Margit Bol
Masja Heyne
Chris Blom

Subkampeiding

Freek de Vrees
Cor Blom
Jonathan Brouwer
Kauke Kooistra

ALGEMEEN

F Hike

Bart van Leeuwen
Anna Douma
Danielle Sewuster
Sander Tensen
Wouter Jansen
Ditte Verhagen
Noud Belser
Anton Rooseboom
Chiel Funke
Franka Hofstra
Marijke Scholma
Els Ramm
Marianne Moedt
Ginette de Haan
Marlies Kooi
Nadieh Mulder
Marloes Hoogeveen
Sanne Weijer
Pepijn Schaafsma
Geert Nysingh
Rick Joormann
Joran de Boer
Simon Fiso
Britt van der Drift
Rianne van't Klooster
Eva Dambrink
Jorrit Dijkstra
Rene de Boer
Kjeld Bloem
Tineke Steenwijk
Marleen Wessels
Melvin Hazelhoff
Govert te Velde
Steven Bonder
Elske Moring
Francios Pultrum
Suzanne Keuter

Posthouders

Bert Nijwening
Robert van Harten
John Hazenberg
Gert Jan de Jonge
Peter Luining
Jesper Oldenburger
Andre Pranger
Wim Pot
Ronald Knigge

Hikeleiding

Bernhard Bakker
Marco Lanenga

.....

G Hike

Annekatrien Huisman
Annabeth v/d Steege
Nicola Fikkers
Willemiek Fikkers
Johan van der Meulen
Meinte v/d Bij
Daniel Schippers
Tom Dennink
Willemijn Opgelder
Ellen Praat
Marieke Opgelder
Sven Bos
Emma Pot
Hilde Dijk
Marita Everhardt
Tjidske v/d Stoel
Lydia Fifield
Dennis de Winter
Jeanine Glazenberg
Colin Buzeman
Thijs Vugterveen
Florian Thies

Posthouders

Gerda Doorlag
Evelien Massink
Brechtje Haarman
Gijs Haarman
Ties Haarman
André Hundt

Jorine Homan
Otto Jager
Richard Veenstra
Michael Molijn
Tjarko Dijkhuis
Nienke Pol
Nienke Zeedijk
Christer Oosterveld
Rutger Oosterveld
Geert Schoemakers
Jeroen Lamberts
Marcel Pilage
Jeroen Wiegman
Sieneke Toering
Geuko Elderman
Leon van Vliet

Hikeleiding

Annette Ottens
Janneke Houtman
Marjon Feenstra

Subkampeiding

Stefan Wildeman
Norbert de Wit

.....

Q Hike

Frans Semmelink
Frank Valk
Annika Braaksma
Sharon Wessel
Tessa van der Burght
Nienke Sinnema
Jaap Pestman
Max Kuiper
Gerard Weinans
Pepita Zonderop
Rik de Haan
Jesse Slim
Bram van Houten
Robin Panman
Arnold Panman
Myron Wanrooy
Johan Hoekstra
Posthouders

ALGEMEEN

Marlies van Kruining
Sarah van Rijn
Margreke Brill
Anisa Salomons
Ellen Hindriks
Mijke Braaksma
Niels Massink
Hilbert Hofsteenge
Fedor Schot
Joost Behrendt
Jasper Heslinga
Sietze Vliem
Gerjan Arends
Elzo de Groot
Bob Tjaarda
Berend Slagter
Harwin kuntkes
Sander Ackerman
Tom Jansen
Anne Lotte Hermans
Annemarie van Harten
Leonie Wijnholds
Gerline Zwama
Onno de Graaf
Frank Harenberg
Peter Gnodde
Tom Wilting
Harold Hermes
Milou Wessel

Hikeleiding

Rene Slagter
Bart Kappelhof
Nynke Hoekstra

Subkampeiding

Henri Kats
Henk Jan Lebbing

X Hike

Rowan van der Velde
Lars Bril
Ellen Versluys
Marleen Hartenhof
Tim Boersma

Robbert van Gool
Hendrike Neleman
Anouk Huizeling
Max Struwe
Roel Postema

Posthouders

Arjen van Dijk
Chris van der Werff
Peter Dekker
Nikki Slagboom
Anno Ham
Lenie Winters
Wina Arendsen
Bianca Kor
Eloise Suiveer
Robert Beerta
Nienke Dekker
Tineke de Boer
Willem van der Bij
Ester van der Veen
Mark Meertens

Hikeleiding

Patrick Loonstra
Derco Sportal

Subkampeiding

Richard Veenendaal
Hendrik Bruinsma

Opbouwploeg

Lianne Vermue
Inge Blokzijl
Judith Blokzijl
Martine Lesterhuis
Lisette Wicherts
Nicolet Homan
Lars Kruizinga
Willem Hofstede
Frank Jan Bostelen
Hendrik Knol
Martin Knol
Annelies Vermue
Job Schepers
Erwin Renkema

Hendrik Grubben
Auke Veninga
Luurt Glas
Luuk Stelder
Bram Timmer
Marten Teule

Bar

Harald Mulder
Hendrik Hoving
Rene Smit
JC Wiers
Edwin Kosmeier

Keuken

Jorn van Diepen
Saskia van Diepen
Pauline van Bostelen
Sonja Hoogstra
Jeanet Spithorst
Johan Hettinga
Mischa Bosman
Bas Dost
Irma Koolhof
Brigit Hovinga

C-Team

Martijn van Ierland
Matrijn Lanenga
Andre Hundt
Maartje van Ierland
Margriet Lepelaar
Hilsa Sombetzki

Parkeerbeheer

Thomas Vedder
Martijn Heitting



Alles koek en ei

Voor de posthouders is elke een NHW minstens twintig keer zo zwaar als voor de deelnemers. Overdag moet er veel voorbereid worden voor de posten op de hike en 's avonds moet er natuurlijk nog tijd worden vrijgemaakt voor socializen en feesten. Hoe kleiner de uurtjes, hoe groter de gezelligheid. Een gemiddelde nacht van een posthouder zal hierdoor niet boven de vier uur slaap uitkomen. De vraag is nu natuurlijk hoe dit vol te houden is. Het geheim zit hem in het feit dat deze vrijwilligers stiekem heel goed voor zichzelf kunnen zorgen. 's Ochtends wordt er energiedrank en koffie naar binnen gegoten om toch enigzins fris bij een post te verschijnen. Daarnaast is het niet uitzonderlijk dat zij op een gasstelletje de nodige knakworsten, frikadellen en eitjes klaarmaken. Dus heb als hiker maar niet te veel medelijden met alle posthouders! Maar ondanks dat zijn deze liefvallige mensen wel een onmisbare schakel om iedere NHW weer tot een succes te maken!

Vergeet je... niet

Je gaat op NHW. Maar wat moet je nou mee? Verslaggever Marc ging op onderzoek uit. Wat zijn de meest onzinnige dingen die mensen meenemen op NHW? Hier even een greep uit de verzameling: pruiken, MP3-spelers (als je in een auto met muziek zit), 125 pleisters, Playboys, sleutels van treindeuren (waar je niet in hoeft), tandenborstels (je gaat op kamp toch niet je tanden poetsen?) en een laptop. Maar wat is nou juist wèl zinnig om mee te nemen? Volgens de verslaggever is het best handig om een fiets met goede banden mee te nemen. Of een haarborstel, want tja... je wilt op kamp toch niet met een bad hairday rondlopen? Bord, mok, bestek, schone sokken, matje en slaapzak zijn ook wel erg handig! Wij danken Marc voor deze supertips!

Wist je dat...

- een C1000 medewerker een snee in zijn vinger heeft gekregen?
- dit kwam door alle grote NHW-bestellingen?

- een kneusje zich heel lelijk heeft bezeerd aan het speeltoestel?
- je hem herkent aan het ijs op zijn been?
- Pietermet met Arie heeft gezoend?
- Arie niet gecharmeerd is van snorren?

Disclaimer

Ook dit jaar is het weer gelukt om een krantje te maken voor de 46e NHW. Het kost ons altijd weer veel bloed, zweet en tranen, maar het is gelukkig leuk en dankbaar werk. Dit jaar hadden we nodig:

- | | | |
|---------------------------|-----------------------|------------------------|
| - 1500 A4 kleur | - 2,5 liter inkt | - 4 pc's |
| - 1 pocket pc | - 1 atlas | - 183 mandarijnen |
| - 1 scanner | - 7500 mp3tjes | - 8 liter thee |
| - 2 players en 1 Playboy! | - 14000 A4 wit | - 14 rollen wc-papier |
| - 5 beeldschermen | - 2 routers | - 6 liter melk |
| - 58 barkaarten | - 2 doosjes aspirines | - 3500 nietjes |
| - 28 mastervellen | - 2 printers | - 1 copyprinter |
| - 4 km netwerkkabels | - 36 liter koffie | - Arie voor de tosti's |
| - 3 onderbroeken | - heel veel dropjes | |

+ Wij:

Jelle 'akela' Aitink - Liesbeth 'Jonny' Lompert - Thoompje Evenhuis - Snivi de Griek - Tessa (animatiemeisje) Kusters - Ruben Postma - Annemiek Sterenberg - Maylalalala Bartelink - Dramber Kusters - Tim 'henkie' Dullaart - Arie 'verzin eens wat anders' Berkel - Geert Niemeuh - Jopie de Slagter - Steffie 'huhuhu' Dijkema - Marc van Herten - Pietjesnel Wierenga - Bert Niemeuh - Jasper 'gezelligheids dier' Oenema - Rob 'Stressskop' Dullaart

Graag tot volgend jaar!

